

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, Amen

Eerste statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld.

Heel zijn leven heeft Jezus enkel gedaan wat liefde heet.
Hij heeft de ogen van blinde geopend en doven doen horen.
Hij heeft melaatsen genezen en kreupelen doen lopen.
Nu wordt hij die zonder zonden is veroordeeld.
Geen verwijtend woord komt uit zijn mond.
Zijn liefde voor ons kent geen grenzen.

Hoezeer zijn wij anders dan Jezus.

Wij menen vaak dat we grenzen moeten stellen aan onze liefde voor de mensen om ons heen.

Met Jezus als voorbeeld moeten wij ons inzetten voor onze naaste en zonder mopperen doen wat Hij ons heeft voorgedaan.

Tweede statie: Jezus neemt het kruis op zijn schouders.

Jezus doet wat zijn Vader van hem vraagt en hij neemt het kruis op zijn schouders.
Hij strekt zelfs zijn handen uit naar het kruis om te doen wat zijn opdracht is.
Met dat kruis neemt hij onze zonden op zijn schouder om ons te redden.
Zo wil hij ook onze last verlichten, maar wij moeten wel helpen het kruis met hem te dragen.

Als er lijden op ons afkomt moeten ook wij bereid zijn om onze schouder er onder te zetten en er niet voor weg lopen. Dan wordt pas duidelijk of we echt van Jezus houden, als we de ellende die op ons afkomt willen dragen maar wel met het besef dat Jezus ons altijd zal helpen.

Derde statie: Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis.

Jezus valt onder de last van het kruis.

Toch staat hij weer op en gaat verder met het kruis weer op zijn schouder.

Wij vergelijken ons kruis altijd met dat van een ander en denken dan dat ons kruis zwaarder is, we zijn snel geneigd te denken dat een ander het makkelijker heeft.

Maar wij mogen ons maar met een ander mens vergelijken en dat is Jezus.

Samen met hem moeten wij ons kruis dragen en volhouden en als we vallen weer opstaan, zoals Jezus ons heeft voorgedaan.

Vierde statie: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder.

Maria is bij haar lijdende Zoon die nu zijn kruis draagt.

Zij wil Jezus niet alleen laten lijden, ze lijdt mee.

33 jaar terug heeft ze ja geantwoord op de vraag van de engel Gabriël, of zij de moeder van de Zoon van God wilde worden. Ze had niet begrepen hoe dat kon. "Hoe moet dat geschieden daar ik geen man beken", maar was toch ingegaan op Gods wil.

Als we geloven moeten we altijd ja zeggen tegen Jezus zoals Maria gedaan heeft en volhouden tot het einde toe met als voorbeeld moeder Maria die Jezus tot zijn dood aan het kruis heeft gevolgd.

Vijfde statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen.

Een toevallige voorbijganger wordt gevraagd het kruis van Jezus te helpen dragen.

Waarschijnlijk had hij helemaal geen zin om te helpen. Toch doet hij het om Jezus last te verlichten.

Ook aan ons vraagt Jezus zijn kruis te helpen dragen. Hij vraagt het als we er niet op rekenen en met iets anders bezig zijn.

Laten we de mensen helpen in onze omgeving om zo het lijden van hen te verlichten.

Dan doen we zoals Simon van Cyrene en zoals Jezus van ons vraagt.

Zesde statie: Veronica droogt het aanschijn van Jezus af.

Veronica droogt het gezicht van Jezus af dat bebloed is door de wonden van de doornenkroon.

In het doek blijft een afdruk achter van het gelaat van Christus.

Was het net een man (Simon) die Jezus helpt, nu is het een vrouw.

Zo krijgt iedereen een keer te maken met het kruis van Jezus.

Als wij mensen helpen hun lijden te verlichten zullen ook wij veranderen.

Zo drukt Jezus een stempel op ons leven zoals Hij een afdruk achterliet op de doek van Veronica, en zullen we meer en meer op Hem gaan gelijken.

Zevende statie: Jezus valt voor de Tweede maal onder het kruis.

De weg naar Golgotha is geen gemakkelijke weg.

Het kruis wordt zwaarder en zwaarder en de weg steiler en steiler.

Dan valt Jezus voor de tweede maal onder het kruis.

Maar hij staat weer op, niet om terug te keren van de moeilijke weg, maar om verder te gaan.

De grootste moeilijkheid met het dragen van het kruis is het volhouden en het lange duren.

Het pad van ons geloof gaat ook naar boven en wordt steeds moeilijker. En als we vallen moeten we weer opstaan en niet kiezen voor de weg terug want als je de weg naar beneden kiest ga je steeds harder en harder, en wordt het steeds moeilijker om te stoppen.

Achtste statie: Jezus troost de wenende vrouwen.

Dan ontmoet Jezus de wenende vrouwen.

Zij hebben medelijden met Hem, omdat ze Hem onschuldig zien lijden.

Maar Jezus zegt tegen hen: "huil niet om mij maar huil om uzelf en om uw kinderen.

Hij bedoelt hiermee dat we vooral naar onszelf moeten kijken, naar onze eigen zondigheid.

Hij draagt immers het kruis omdat wij zonden hebben gedaan. Ieder van ons maakt fouten, kunnen we dat ook toegeven?

Negende statie: Jezus valt voor de derde maal onder het kruis.

Bijna aan het einde van zijn tocht naar Golgotha valt Jezus voor de derde maal onder het kruis, totaal uitgeput.

Het lijkt wel of zelfs God, zijn Vader, Hem verlaten heeft.

Maar Jezus weet dat hij de wil van zijn Vader moet volbrengen, twijfelt niet aan Hem en gaat het laatste stuk van zijn kruisweg.

Wij voelen ons ook wel eens verlaten en denken dat we er helemaal alleen voorstaan.

Laten we beseffen dat God altijd bij ons is ook al lijkt het soms dat Hij ons heeft verlaten.

Tiende statie: Jezus wordt van Zijn kleren beroofd.

Het laatste wat Jezus nog had waren zijn kleren.

Zelfs deze worden nog van hem afgenomen, er blijft niets meer over wat er te geven valt.

Wij vinden bezit zo belangrijk: geld, een mooie fiets, een mobieltje waar we mee kunnen pronken of mooie kleren.

Tegen de tijd dat wij naar Jezus gaan, wat hopelijk nog ver weg is, zullen wij niets mee kunnen nemen. Het enige wat we meenemen naar Hem toe is hetgeen wij hier op aarde gedaan hebben.

Elfde statie: Jezus wordt aan het kruis genageld.

Jezus zijn handen en voeten worden aan het kruis vastgenageld. Hij heeft op witte donderdag als dienaar de voeten gewassen van zijn leerlingen en nu worden zijn voeten doorboord. Zijn handen hebben de ogen van blinden aangeraakt en weer doen zien, melaatsen gereinigd en het brood voor ons gebroken. Deze handen en voeten worden één met het kruis welke afbeelding wij zo vaak zien.

Laten wij onze handen en voeten gebruiken om andere te dienen, broertjes of zusjes helpen, luisteren naar onze ouders en aardig te zijn voor klasgenoten.

Door te dienen brengen we geluk en liefde zoals Jezus ons heeft voorgedaan.

Waar kunnen we nog meer een helpende hand toe steken?

Twaalfde statie: Jezus sterft aan het kruis.

Jezus, de zoon van God wilde gelijk worden aan de mensen, zelfs tot in de dood.

Niet zo maar een dood maar een pijnlijke dood aan het kruis.

Van ons wordt niet gevraagd om ons leven te geven. Wel om het voorbeeld van de liefde door te geven om zo eens weer bij Jezus te zijn in de hemel die hij door zijn sterven aan het kruis voor ons heeft geopend.

Dertiende statie: Het lichaam van Jezus wordt van het kruis genomen.

Het lichaam van Jezus wordt van het kruis gehaald en in de handen van Maria, zijn moeder gelegd.

*Maria is altijd heel dicht bij Jezus geweest zelfs tot onder het kruis. Ongetwijfeld is zij ook nu heel dicht bij Jezus in de hemel en via haar kunnen we alles aan Jezus vragen. Een zoon die altijd zo dicht bij zijn moeder is geweest zal graag naar haar luisteren en doen wat zij hem vraagt.
Kan ze ook voor jou een hulp zijn?*

Veertiende statie: Jezus wordt in het graf gelegd.

Treurende vrienden van Jezus leggen hem in het graf. Zijn lijden is voorbij.

We eindigen deze kruisweg met een kort gebed.

Lieve Heer,

Jozef van Arimatea had een begraafplaats voor u.

U bent daar neergelegd. De leerlingen wisten toen nog niet wat wij nu wel weten en ook vieren: Uw verrijzenis, het feest van Pasen!

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, Amen

