

Wil'skracht

Parochie Heilige Willibrordus
Handen en voeten geven aan Gods Liefde



Oktober 2025

De herfst van het leven: vruchten plukken

Inhoud

Pastoraal woord	3
Pelgrims	4
van Hoop	5
Terugblik talentenmarkt	6
Maria van de Rozenkrans	7
Nieuw orgel Martinuskerk	12
Cursus vrijwilliger	14
Kronieken	15
Vruchten van Missie-ijver	16
Parochiële Caritas Instelling	18

Colofon

Oktober 2025
Jaargang 15 - editie 7
Oplage: 7.500 stuks

"Wil'skracht" is een uitgave van de Parochie Heilige Willibrordus.

E-mail: wilskracht@rkwb.nl

Redactie: Pastoor Bouke Bosma, Rob van Reisen, Marian Castenmiller, Renée van der Salm, Biba Prokopová.

Voorzitter: "De vrucht van de aarde en van de wijngaard" op het hoogaltaar van de St. Agathakerk - *Pastoor Bosma & Renée van der Salm*

Overname van teksten mag, mits met bronvermelding.

Voor degenen die de Wil'skracht per post ontvangen vragen wij een vrijwillige bijdrage om ten minste de portokosten te dekken.

Deze gaarne overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL84 RABO 0158 4836 42

tnv RK Parochie Heilige Willibrordus

Kopij aanleveren

Kopij voor de **november**-editie van de Wil'skracht ontvangen wij graag **uiterlijk 3 oktober 2025**. Graag **afbeeldingen los in JPG-bestand**, en platte tekst in Word-document insturen via **wilskracht@rkwb.nl**. De redactie behoudt zich het recht voor om een keuze te maken en/of aanpassingen te doen. Alleen eigen teksten/afbeeldingen of rechtstreeks materiaal aanleveren, zodat we geen copyright-claims krijgen, aub.

Beste lezers,

Wanneer dit blad bij u op de mat valt, is de herfst al ruimschoots begonnen. Wat brengt dit jaargetijde ons? Regen en wind? Mist en files en blaadjes op de rails? We wachten het maar af, veel invloed hebben we er niet op. Zoals u op de voorpagina van dit nummer gezien heeft, brengt de herfst ook iets anders. Het is een tijdperk waarin we vruchten kunnen plukken. Dat kunnen we letterlijk zien: appels, peren of druiven. Er zijn ook andere vruchten, resultaten van eerdere inspanningen. Iets voor een ander doen, geeft jou een fijn gevoel en wellicht doet die ander een keer iets terug. Even aan een ander denken kan ervoor zorgen dat die ander eens aan jou denkt. Investeren in het geloof zorgt ervoor dat het geloof vruchten oplevert. Hoe dat vorm krijgt, kunt u lezen in dit nummer. Ook dit keer wensen wij u veel inspiratie.

Namens de redactie, Marian Castenmiller

De herfst van het leven

Een beetje een uitdaging, dit onderwerp. De herfst associeer je al gauw met 'verval', na de opbouw in het voorjaar, de volle bloei in de zomer en dan de herfst. Bladeren die verkleuren en afvallen. Bomen die veranderen in kale elementen. Maar natuurlijk heeft het ook een andere kant. De herfst is ook de tijd van het oogsten. Het binnenhalen van de resultaten van het harde werken. Genieten van wat de natuur ons geeft. En verder, voor wie goed kijkt, aan de kale takken die overblijven, zien we al weer de nieuwe knoppen voor het blad in het volgend voorjaar. Zo vormt de herfst ook weer een mooie en belangrijke stap in de jaarlijkse natuurlijke cyclus van de seizoenen. Zo'n cyclus zie je ook vaak terug in allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Historisch gezien lijkt het er soms op dat een samenleving wordt opgebouwd, dat van alle welvaart wordt genoten en dat deze ook weer in verval raakt, dat er mindere tijden volgen en dat een volgende generatie hem weer moet opbouwen. Zo'n cyclus hoort kennelijk bij het leven. Maar...., kan iemand zeggen; 'Die boom komt volgend jaar weer vol in z'n blad, maar de mens gaat dood en die komt niet meer terug.' En dat is waar. Voor de mensen die niet geloven is dat dan ook het einde. Gelovige mensen hebben gelukkig een beter perspectief. Zoals Christus ons beloofde zullen we na de dood met Hem kunnen zijn in het paradijs. En dat maakt de herfst van ons leven anders. Er is alle reden het leven volop te leven, ook in de herfst van het leven. Het is goed om initiatieven te nemen, niet alleen gericht op het zelf, maar ook op de ander. Niet alleen oogsten maar ook geven. Steeds blijven bijdragen aan een betere wereld. Aan een toekomst die ook hier op aarde glanzend kan zijn als wij er de schouders onder zetten. Het parochiebestuur is druk bezig met tal van ontwikkelingen om onze parochie klaar te maken voor die toekomst. Natuurlijk, we zijn volop bezig in het proces om twee van onze mooie kerkgebouwen af te stoten. Dat is geen leuk proces. Maar het gaat om onze katholieke gemeenschap. Samen moeten we ook de lasten kunnen blijven dragen. Nog belangrijker is dat wij elkaar vasthouden omdat een gemeenschap van heel verschillende mensen, met een gezamenlijk geloof, een baken kan zijn in de samenleving. Een baken van rust, van eenheid in geduld, van eenheid in het bieden van hulp, van eenheid in die mooie boodschap die het geloof ons biedt. Wij zijn blij dat we binnenkort het nieuwe orgel in de Sint Jozef en Sint Martinuskerk in Hillegom in gebruik kunnen nemen. We hopen dat dat weer een stimulans kan zijn voor de vorming van een verjongd dames- en herenchor. We zijn ook blij dat er zich meerdere mensen gemeld hebben om het parochiebestuur te komen versterken. In de herfst zie je de knoppen al zitten in de bomen. De belofte van het nieuwe voorjaar. Met veel enthousiasme gaan we daarmee door. Doet u mee?

Fred Broersen, vice-voorzitter parochiebestuur

De herfst van ons leven:

Zin en waarde van ouderdom



Op 23 februari 2022 begon Paus Franciscus een reeks catecheses over ouderdom. Hij sprak over de zin en de waarde ervan. Een aantal van zijn gedachten wil ik u meegeven. Het raakt ook mijzelf. Ik ben dit jaar 56 jaar geworden. Toen ik 40 jaar werd, zei ik dat ik aan mijn 2e levensheft begon. Dat is alweer 16 jaar geleden. De winter van mijn leven wil ik nog even uitstellen, nu nader ik de herfst van mijn leven of ben daar al mee begonnen. Laten we ons nu bemoedigen door mooie boodschappen van Paus Franciscus, die ons dit jaar ontvallen is.

Ouderdom is geen last maar een zegen. Ouderen zijn een geschenk voor familie, kerk en samenleving. Ouderen bewaren de herinnering en de wijsheid van het leven. Zij helpen jongeren om hun identiteit en toekomst te vinden. De rol van ouderen is onmisbaar. De samenleving kan niet zonder ouderen omdat zij de wortels zijn die de nieuwe generaties vasthouden en voeden. Paus Franciscus moedigt ouderen aan hun leeftijd niet te zien als een tijd van aftakeling of nutteloosheid maar als een periode vol waarde: een tijd om hun wijsheid, geloof en liefde te delen, zodat jongeren leren, groeien en hoop houden voor de toekomst.

God laat ouderen niet los. Ouder worden hoort bij Gods plan. Het is een tijd om geloof, hoop en liefde op een nieuwe manier vrucht te laten dragen. In de Bijbel zijn Simeon en Anna ouderen waarvan van de lichamelijke zintuigen verzwakken. Maar juist daardoor worden hun spirituele zintuigen scherper. Franciscus roept op om de oudere leeftijd te beleven waarin we extra gevoelig zijn voor Gods aanwijzingen. Het najagen van een eeuwige jeugd kan tot "verdoving van de spirituele zintuigen" leiden.

Ouderen zijn boodschappers van tederheid. Zij kunnen boodschappen van tederheid de wereld insturen, zoals een grootouder die liefdevol omgaat met een kleinkind.

Ouderen zijn getuigen van Christus. Ouderdom kan een vruchtbare periode zijn om het evangelie te verkondigen. Hoewel ouderdom lichamelijke beperkingen brengt, kan het een getuigenis van rustige en vredige hoop zijn: "het beste moet nog komen". Dat is de groei naar eenheid met de God van liefde.

Ouderen vertrouwen op het leven na de dood. God zelf is als een eeuwige Zorgende. Ouderen hebben de roeping om jongeren te helpen de toekomst te verwelkomen, terwijl ze zelf op weg zijn naar de voltooiing van hun leven in God.

Samengevat moedigt Paus Franciscus ouderen aan:

- onze leeftijd te zien als zegen en niet als last: ouderdom is een geschenk vol spirituele rijkdom;
- tederheid en wijsheid te tonen: als voorbeeld van Gods liefde dat generaties verbindt;
- hoop uit te stralen: ons leven is een getuigenis van wat komen gaat, "het beste zal nog komen";
- gefocust te blijven op het eeuwige: ouderdom helpt de ware bestemming van het leven en God helderder te zien.

Een ziekte kan bij ouderen zwaar kan vallen. In het Evangelie geneest Jezus een zieke oude vrouw en richt haar weer op. Onze christelijke geloofsgemeenschap heeft een verantwoordelijkheid om ouderen te bezoeken. Laten we ons daar, samen met onze vrijwilligers, van harte voor inzetten.

Kapelaan Stephan Kuik



Op bedevaart gaan, waarom en hoe?

Het afgelopen jaar zijn er diverse bedevaarten geweest, naar Nederland of daarbuiten. En ook voor het najaar staan er weer verschillende bedevaarten gepland.

Maar wat is een bedevaart eigenlijk? Een bedevaart is niet zomaar een reis. Een bedevaart of pelgrimage is een reis met diepgang. U gaat samen met anderen op weg om iets bijzonders te beleven. Een bedevaart brengt u verder op uw weg door het leven.

Dit jaar zijn parochianen alleen of samen op bedevaart gegaan. Zij bezochten Brielle en Heiloo, zij reisden naar Kevelaer, Banneux en Beauraing. Tijdens de reis leerden zij elkaar kennen, werden er mooie gesprekken gevoerd en werd er zeker ook gelachen. Op een bedevaartplaats namen zij deel aan de vieringen en ervoerden zij de stilte. Met al deze ervaringen keerden zij terug.

De werkgroep bedevaarten organiseert aan het eind van het jaar een bijeenkomst om deze ervaringen te delen. Daarnaast zal er uitleg gegeven worden over op bedevaart gaan, wat komt er zoal bij kijken en wat moet je zelf regelen als je mee wilt gaan.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 15 november, van 10.00-12.00 uur in het Paus Franciscushuis in Lisse. U bent van harte welkom.



Martelaren van Gorcum, Brielle

In de herfst van het leven: vruchten plukken

De titel van dit themanummer voelt mij een beetje vreemd aan. 'De herfst van het leven' voelt als een soort naderende eindstreep, terwijl ik voor mijn gevoel nog lang niet over de helft ben. 'Vruchten plukken'? Vooral in de agrarische sector is de oogst overduidelijk zichtbaar. In deze Bollenstreek gaat het om kisten vol bollen en planten, terwijl het in de Haarlemmermeer om de oogst van tarwe, bieten en aardappelen gaat. Danken voor de oogst was destijds in agrarisch Nederland een jaarlijks terugkerende feestelijke dag met processies en dankdiensten. Daarna veel gezelligheid met collega's, koffie met gebak, jonge jenever en sigaren... Als de boer maar op tijd thuis was om zijn koeien te melken. Vruchten plukken en met elkaar daarvan genieten hoort bij het leven.

Het opleveren van nieuwbouwprojecten is ook een soort vrucht van de inspanning. Een bouwplan dat door veel mensenhanden tot stand is gekomen is iets waar iedere bouwvakker trots op kan zijn. Een operatie door een team van specialisten is ook door mensenhanden tot stand gekomen. Fijn als de patiënt weer naar huis kan en dankbaar kan zijn voor datgene wat is bereikt. Dat is de oogst van andermans kennis en kunde.

De inspanningen van ouders voor hun jonge gezin waar tijd en geduld voor de kinderen soms wordt vergeleken met topsport. Door te investeren in de toekomst hopen ouders op een mooi resultaat van hun inspanningen. Dan is het oogsten van wat zij met de liefde voor hun kinderen hebben bereikt.

De meeste van onze ouderen zijn hartstikke actief. "Deze senioren hebben kwaliteiten die er toe doen en zij zijn een onmisbaar onderdeel van onze samenleving. Hun aandeel wordt alleen maar groter," zegt het CBS, "want 1 op de 10 ouderen werkt nog na de AOW-leeftijd. 48% van de 65- tot 75-jarigen doet vrijwilligerswerk. 40% biedt informele hulp aan anderen. Achterover leunen is geen doel, maar blijven meedoen is belangrijk. De wensenlijst van senioren gaat over beleidsparticipatie en gelijkwaardige samenwerking en verantwoordelijkheid tussen ouderen, organisaties en overheden bij het ontwerpen, implementeren en evalueren van beleid. Het doel hiervan is: Beleid dat beter aansluit bij de praktijk, omdat ouderen dat zelf belangrijk vinden." Dat ook zij mogen oogsten wat ooit is gezaaid.

De redactie van de Wil'skracht kiest voor het thema: 'De herfst van het leven, vruchten plukken'. Hoe zorgen wij er met z'n allen voor dat zoveel mogelijk mensen de vruchten van hun eigen werk, ook na het bereiken van de AOW-leeftijd, nog kunnen plukken en/of nog geplukt kunnen zien worden?

Jeanne Ruigrok.

Hoop in de herfst van ons leven

De rooms-katholieke kerk heeft op 27 juli jl. de jaarlijkse werelddag voor grootouders en ouderen gehouden. Het thema was 'Zalig zij die de Hoop niet verloren hebben'. Wijlen Paus Franciscus riep in februari van dit jaar nog op om na te denken over wat ouderen voor toegevoegde waarde hebben in onze kerkgemeenschappen, en voor ons persoonlijk leven en geloof.

Paus Leo XIV noemt in zijn boodschap voor de werelddag van 27 juli dat God in de Bijbel vaak met ouderen werkt: denk aan Abraham en Sarah die op hoge leeftijd nog geroepen worden om Gods volk voort te brengen. Of aan Zacharias en Elizabeth die op late leeftijd nog ouders worden van Johannes de Doper. Of aan de profetes Hanna die al 84 jaar weduwe was en aan het einde van haar leven de baby Jezus in de tempel ontmoette en - vanuit haar autoriteit als oude, wijze vrouw! - de aanwezigen vertelde over deze bijzondere baby. Overigens mogen we in dit kader ook noemen dat Mozes al 80 jaar oud was toen hij (nog) geroepen werd om de Israëlieten uit Egypte te bevrijden. Tja... ga er nog maar even aan staan...

In onze maatschappij herkennen we dat met het klimmen der jaren, de krachten verminderen. Zeker wanneer er sprake is van ziekte, wordt het leven zwaarder. Los daarvan verandert de focus van wat belangrijk is. Ontwikkelingspsycholoog Erik Erikson benoemde dat tussen de 30 en 60 jaar oud de belangrijkste focus van het leven voor veel mensen de vraag is, hoe zij een duurzame bijdrage aan de maatschappij kunnen blijven geven, zeker als de krachten verminderen. Het is voor mensen van levensbelang om betekenisvol te blijven; voor zichzelf en voor anderen. Als mensen het gevoel missen een productieve bijdrage aan de samenleving te geven, kunnen zij zinloosheid gaan ervaren. En daar vervolgens klachten van eenzaamheid en zelfs depressie door ervaren. Na het 60e levensjaar wordt volgens Erikson het terugkijken op het leven belangrijker. Vragen als 'wat heb ik betekend' en waarden zoals persoonlijke integriteit, rechtvaardigheid en sociale betekenis worden dan belangrijk.

Juist de focus uit deze twee levensfasen zijn voor jongere generaties zo waardevol. Want bedenk: als jij in je twinties op zoek bent naar identiteit en een volwassen houding, is het hebben van een rolmodel die zichzelf (al) kent en zijn/haar persoonlijke waarden naleeft een belangrijke houvast. Paus Leo XIV benoemt dit ook in zijn boodschap voor de werelddag voor grootouders en ouderen: "Hoe vaak zijn onze grootouders voor ons voorbeelden geweest van geloof en toewijding, burgerzin en sociale betrokkenheid, geheugen en volharding in beproevingen! De kostbare erfenis die zij ons met hoop en liefde hebben nagelaten zal altijd een bron van dankbaarheid en een oproep tot volharding zijn."

Wat betekenen ouderen dan voor onze kerkgemeenschap, en voor ons persoonlijk leven en geloof? Dat weet je pas als je contact hebt; als er ontmoeting is tussen de oudere en de jongere generatie. Beide hebben dat interpersoonlijke contact nodig! Laten de bezoegroepen, op alle locaties in onze parochie, nou broodnodig behoefte hebben aan bezoekers; voor ouderen en zieken. Wie informatie wil, kan contact opnemen via ltDiaconie@rkwb.nl. Van harte aanbevolen!

Lizette Romijn (1987) is psycholoog en theoloog. Ze werkt als vicekanselier voor bisdom Haarlem-Amsterdam. Lizette is haar hele leven parochiaan van onze parochie en woont met haar man in Hillegom.

Reflectievragen:

- Hoeveel contact heb jij met mensen uit een andere generatie? Zijn dit vrienden?
- Wie zijn je rolmodellen en waarom?
- Wat geeft jou het gevoel van zingeving, over jezelf en over je leven?

Vruchten van vrijwilligerswerk

Een klein clubje vrijwilligers vanuit het Leiderschapsteam en het Parochiebestuur heeft een eerste 'Talentenmarkt' georganiseerd op zaterdag 30 augustus. Ook vanuit ons taakveld Diaconie zaten we in de organisatie. Op de dag zelf werden we geholpen door behulpzame vrijwilligers van de verschillende werkgroepen die vertegenwoordigd waren. Prachtig om te zien hoe iedereen vanzelfsprekend een taak oppakt die hen het meeste ligt.

Is het vruchtbaar geweest?

Deze dag heeft een aantal aanmeldingen opgeleverd bij de werkgroepen, maar belangrijker nog: deze dag heeft nieuwe verbindingen tot stand gebracht en bestaande verbindingen uitgebouwd tussen werkgroepen en vrijwilligers onderling. De markt heeft mensen aan het denken gezet over hun eigen talenten en hoe ze die in kunnen zetten, en over de talenten van andere mensen en hoe die zouden kunnen opbloeien.

De dag heeft ook leermomenten gebracht. Bijvoorbeeld dat de combinatie met het dahliamozaïek een gouden greep was, want dat heeft veel aanloop gebracht. Maar we hebben ook geleerd dat we een volgende keer het aanleggen van een collectie presse-papiers moeten opnemen in de voorbereidingen.

Wil'skracht

Ook de redactie van de Wil'skracht was aanwezig, met een eenvoudige fotowedstrijd, en met een greep uit de eerdere jaargangen, waarmee duidelijk werd hoe dit parochieblad zich blijft ontwikkelen. Op deze pagina kunt u de inzendingen bewonderen van Anita, Wendelmoet en Hetty. **Wie van hen heeft volgens u de sfeer het beste gevangen?**

*Namens Leiderschapsteam Diaconie en de redactie van de Wil'skracht,
Renée van der Salm*



Foto: Anita Meurkes

Talentenmarkt 2025

Het is gezellig op het kerkplein, zaterdag 30 augustus 2025. De Willibrordusparochie houdt haar talentenmarkt. Er staan veel tafels met daarachter mensen die hun eigen werkgroep presenteren.

Af en toe waaien er papieren weg en gaan er mensen aan de stokken van de partytenten hangen. De Heilige Geest is hier sterk aanwezig! Gelukkig regent het niet en kan er buiten naar hartenlust naar vrijwilligers gezocht worden. Een collecteschaal met koperpoets, een stoffer en blik, groene kazuifels op standaard, zelfgemaakte kaarten. Er worden bloemen uitgedeeld en gesprekken gevoerd.

De pastoor blijkt een uitstekende gastheer te zijn en bemoeit zich vooral met de mensen die de markt op komen.

De bezoeker van de Jozef/Martinuskerk heeft op haar kraam posters met foto's en de taken van de groep zodat men in één oogopslag kan zien wat die mensen doen.

Ook hier is dringend behoefte aan uitbreiding.

Kruisjes en rozenkransen en loempiaatjes worden te koop aangeboden en voor de Derde Wereld is natuurlijk ook aandacht. Niet te vergeten de thee, koffie en limonadekraam met een koekje. Eén van de vele cursussen "Bidden met Ignatius". Een interessante manier om lezingen te doorgronden. Onze leiders van de Alphacursussen zijn ook aanwezig en zijn drukdoende. Heel fijn dat er een kraam is waar de vele bedevaarten worden aanbevolen.

Prachtig gestoken, midden op het plein een dahlia mozaïek: Een vrolijke vredesduif met een echt takje in zijn bek. Heel mooi. Er komen best wel heel fietsers langs om de mozaïek te bezichtigen. Ook is er aandacht voor de verzorgers van de kerkhoven: een kruiwagen met tuingereedschap met het kerkhorenteam. Met het bestuur is er kennis gemaakt: indrukwekkend wat die mensen allemaal doen.

Of het echt wat oplevert, is nog niet duidelijk maar de sfeer van het "feest" mag geweldig genoemd worden. Elkaar zien, elkaar echt ontmoeten, ja, dat is wel gebeurd!

Hetty van den Berg - van Wijk



Foto: Wendelmoet Langerer



"Venimus, vidimus et Deus vincit"

Wij kwamen, wij zagen en God overwon.

Dit waren de woorden die Jan III Sobieski, Poolse koning en militaire leider, schreef nadat hij op 12 september 1683 in de slag bij Wenen het Ottomaanse leger versloeg.

Toen het Ottomaanse leger Wenen belegerde riep de paus Innocentius XI op een heilig leger te vormen om Europa te verdedigen. Vele Europese heersers hebben hun legers gestuurd maar doorslaggevend was het pas toen de koning van Polen, Jan III Sobieski, met zijn befaamde gevleugelde huzarenleger aan kwam zetten en de definitieve overwinning op de Ottomanen behaalde. Sobieski werd door Paus Innocentius XI. 'De redder van het christendom in Europa' genoemd.

Maria van de Rozenkrans, feest 7 oktober

Tegelijk riep de paus de christenen op het gebed van de heilige rozenkrans te bidden en daarbij Maria's voorspraak af te smeken. Als de christenen zouden winnen - zo beloofde hij - zou hij een officieel feest van de rozenkrans instellen. En zo geschiedde. Het feest van de Rozenkrans werd op de eerste zondag van de oktobermaand geplaatst.

Rozenkrans als wapen

In de vorige editie van de Wil'skracht las u dat de H. Maagd Maria aan H. Dominicus heeft geopenbaard dat het bidden van de rozenkrans het wapen is tegen het kwaad. De rozenkrans is het wapen van verdediging en redding. 'Leer iedereen dit wapen te gebruiken!' Sindsdien zijn de Dominicanen toevertrouwd met het speciale apostolaat- preken van de rozenkrans.

Rozenkrans redt levens

Vele duizenden mensen kunnen dit beamen, door het bidden van de rozenkrans is hun leven veranderd, er vinden genezingen plaats, verlossingen van allerlei obsessies en verslavingen. Er is een bovennatuurlijke assistentie en interventie nodig om het kwaad te overwinnen.

Rozenkrans als de sleutel

Bovendien is het bidden van de rozenkrans de makkelijkste en de snelste manier om tot God te komen. Tijdens het bidden mediteert men boven de geheimen over het leven van Jezus Christus. Maria brengt ons tot Jezus door het bidden van de rozenkrans. En Jezus is weer de weg naar God en de hemel.

Tijd maken voor het bidden van de rozenkrans

Het lezen van de krant en kijken naar het nieuws zal de wereld niet veranderen. Het bidden van de rozenkrans heeft dat effect wel. Rozenkransgebed brengt rust en vrede in ieders leven en zo kan het levens veranderen van ieder mens en van de gemeenschap. Wist u dat er in Polen zoveel mensen de rozenkrans aan het bidden zijn, dat ze niet in de kerk passen en het gewoon buiten gebeurt? U ziet daar mensen knielend op de pleinen de rozenkrans bidden.

Biba Prokopova



Rozenkrans bidden

In de oktobermaand wordt iedere werkdag de rozenkrans gebeden om 19.00 uur in de dagkapel van de St. Jozef en St. Martinuskerk.

Op vrijdagavond 31 oktober is de afsluiting met een noveenkaars naar Maria in de kerk.

In de maanden november, december, januari, februari en maart wordt de rozenkrans niet in de dagkapel gebeden. Dinsdagavond 7 april 2026 starten we weer met het rozenkrans gebed om 19.00 uur in de dagkapel.

Een hele fruitmand aan vruchten!

Leuk, dat thema 'vruchten plukken', want zelfs als we alleen kijken naar dit begrip vanuit een kerkelijke insteek, zien we al een mooie diversiteit. Op deze dubbele pagina werken we een paar voorbeelden uit, en als u geïnspireerd bent, vindt u rechtsonder de uitnodiging om hier zelf actief mee aan de slag te gaan.

Vruchten van Gebed

Om bij het thema van 'vruchten' te blijven, ben ik in gesprek gegaan met Annemiek en Jos den Boer, die onder andere actief zijn bij de Gebedsteams die soms na de zondagsmis actief zijn.

"Vruchten van gebed, wat een ingewikkeld onderwerp. Je ziet lang niet altijd de vruchten van je gebed!" Omgekeerd zien we misschien ook niet altijd hoeveel er gebeden is voor de vruchten die wij zien? En wat is gebed überhaupt? Moet je geknield, in stilte, met gevouwen handen en gesloten ogen zitten om tijd als 'gebedstijd' te mogen beschouwen? Annemiek antwoordt: "Gebed is voor mij afgestemd zijn op God. Natuurlijk ben ik Hem wel eens kwijt, maar het is je gedragen weten. Voor mij is het niet dat stilzitten. Het is luisteren naar God terwijl je ergens anders mee bezig bent. Het allergrootste obstakel ben je zelf, je angst om voor gek te staan." Ook Jos heeft een mooie definitie: "Het is zo eenvoudig. Gewoon even aan God denken. Kijk, God zien wij als onze vader, wij zijn Zijn kinderen. Hoe communiceren wij met onze ouders? Al is het alleen maar even iemands hand aanraken. Gebed is contact. Dus de definitie van gebed voor mij is communicatie."

De conclusie van ons gesprek is al snel duidelijk. Het belangrijkste is achterom kijken. Terugkijken naar de grote lijnen van je leven, van hoeveel toevalligheden hangt je levenspad aan elkaar? Maar ook terugkijken op je dag. Soms ervaar je iets als 'tegenzitten', maar levert het iets later juist een prachtig moment op. We noemen het knipoogjes van God. Je bent je er zo vaak niet van bewust op het moment zelf, maar achteraf kun je ze vaak alsnog ontdekken.

Vruchten van Aanbidding

Ook Ria Kulk ervaart vruchten van gebed, met name bij de Mis en de Aanbidding. Ze ging al regelmatig naar de doordeweekse Missen, en na afloop daarvan is er meestal ook Aanbidding, maar de échte Aanbidding ontdekte ze pas later. "Ik wilde naar de Filmavond in het Paus Franciscushuis, maar de film beviel me niet, dus ik ging eerder weg. Omdat ik toch in de buurt was, liep ik de St. Agathakerk maar even binnen, want ik had wel gehoord dat er op vrijdagavond Aanbidding was. Die avond werd ik echt gegrepen. Thuis kan ik ook wel bidden, maar bij de Aanbidding is het toch echt anders."

Ria vindt de Aanbidding zo mooi, dat ze dat graag met iedereen wil delen: *"Ik kom al weer een tijdje bij de Aanbidding. De rust en de stilte pakken mij echt. De monstrans met daarin de Heer zelf (de hostie) is heel bijzonder/ Hij kijkt naar mij en ik kijk naar Hem. Het is zo intiem, iets mooiers is er bijna niet. De tranen staan soms in mijn ogen.*

We bidden dan en zingen dan wat liederen.

Komt u ook eens langs om de sfeer te proeven, dan wordt het nog mooier. Het is mijn allesie!"

De Oase van Rust van september was de laatste editie, maar op de roosterpagina vindt u, zoals altijd, alle momenten waarop er in onze parochie Aanbidding wordt aangeboden.



Vruchten van de Geest

In het Evangelie van Matteüs, Hoofdstuk 12, vers 33 zegt Jezus "Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed; stel dat de boom ziek is, dan is ook zijn vrucht rot. Want **aan de vrucht herkent men de boom.**" Even verderop in de bijbel, in de brief van de apostel Paulus aan de Galaten (hoofdstuk 5, vers 22 en 23) lezen we wat dan precies de goede vruchten zijn. "Maar de vrucht van de Geest is **liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.**"

We kunnen dit lijstje met vruchten van de Heilige Geest gebruiken als een soort kompas. Wanneer we deze mooie 'vruchten' mogen ervaren, dan sterkt dat ons in het vertrouwen dat we op de goede weg zijn.

We kunnen dit lijstje ook gebruiken om te proberen nieuwsberichten te interpreteren. Er zijn bijvoorbeeld zoveel conflictgebieden in de wereld, waar legers tegen elkaar vechten, of tegen onafhankelijkheidsstrijders of drugskartels, waar gewapende strijders tegen ongewapende burgers vechten, waar mensen onderdrukt worden. Wie is de 'good guy' en wie de 'bad guy'?

Beter dan een kieswijzer?

Op 29 oktober mogen de meeste mensen in Nederland hun stem uitbrengen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Om een goede keuze te maken gebruiken veel mensen een kieswijzer op internet, maar misschien dat we ook naar dat lijstje van vruchten van de Geest mogen kijken? Zien we bijvoorbeeld vrede, vertrouwen en zachtmoedigheid bij een politieke partij, of juist verdeeldheid, achterdocht en verharding? Hoe wegen we de omgangsvormen van een politieke partij mee in onze stemkeuze?

Alpha:

geloven anno 2025: Waarom? Hoe?

Wat heb ik aan christelijk geloof? Wat heeft Jezus met mij te maken?

Zijn gelovigen naïef?

Is geloven nog wel van deze tijd?



Bij Alpha kunnen al deze vragen worden gesteld. Geen vraag is te gek. Alpha is voor iedereen, of je nu gelovig bent of niet. Alpha zijn laagdrempelige bijeenkomsten die jou kunnen raken.

Het zijn korte films, gevolgd door uitwisseling in kleine groepen.

Gezelligheid, ernst, humor, diepgang, een luisterend oor, vrijheid en veiligheid (alles blijft vertrouwelijk) zijn voorwaarden voor verbodering, ontdekking, hetgeen alpha kenmerkt.

Alpha kan voor de één bijdragen tot een dieper geloof, voor de ander, voor wie het een eerste kennismaking is, tot de afweging of het geloof hem/haar meer brengen zal.

Alpha wordt u aangeboden door een groep parochianen van de parochie H. Willibrordus.

Wees uitnodigend en wijs elkaar op Alpha. Kom naar Alpha en neem, zo mogelijk, iemand mee.

Op **donderdagavond 2 oktober, om 19:30 uur** kunt u kennismaken met Alpha. Dit doen we in het **Paus Franciscus Huis** in Lisse, Heereweg 271. De inloop is vanaf 19:00u. Meld u aan, graag per mail, bij sec@rkwb.nl.



Pastoor B.S. Bosma
pastoor@rkwb.nl
maandag niet beschikbaar



Kapelaan S. Kuik
kapelaan@rkwb.nl
vrijdag niet beschikbaar



Diaken I. Osseweijer
diaken@rkwb.nl
maandag niet beschikbaar

Liturgisch rooster: oktober 2025

	H. Hart van Jezuskerk De Zilk, Beeklaan 13	St. Agathakerk Lisse, Heereweg 277
zaterdag 27 september 26e Zondag d.h. Jaar	19.00 Kapelaan Kuik Dames- en herenchoor	
zondag 28 september 26e Zondag d.h. Jaar		10.00 Kapelaan Kuik & Diaken choor: Canticum Novum
zaterdag 04 oktober Engelbewaardersfeest		
zondag 05 oktober 27e Zondag d.h. Jaar		
zaterdag 11 oktober 28e Zondag d.h. Jaar	19.00 Kapelaan Kuik Dames- en herenchoor	
zondag 12 oktober 28e Zondag d.h. Jaar		10.00 KRO-NCRV tv-mis Pastoor Bosma & Diaken choor: Canticum Novum
zaterdag 18 oktober 29e Zondag d.h. Jaar		
zondag 19 oktober 29e Zondag d.h. Jaar		
zaterdag 25 oktober 30e Zondag d.h. Jaar	19.00 Kapelaan Kuik Dames- en herenchoor	
zondag 26 oktober 30e Zondag d.h. Jaar		10.00 Pastoor Bosma choor: Canticum Novum
zaterdag 01 november Hoogfeest Allerheiligen		
zondag 02 november Allerzielen	19.00 Kapelaan Kuik Dames- en herenchoor	10.00 Kapelaan Kuik choor: Canticum Novum
	H. Hart van Jezuskerk De Zilk, Beeklaan 13 <i>iedere donderdag een Eucharistieviering om 9.00 uur</i>	St. Agathakerk Lisse, Heereweg 277 <i>- iedere maandag om 19.00 uur en iedere dinsdag om 9.00 uur, een Eucharistieviering.</i>

SAM's Kledingactie voor Mensen in Nood

Kom in actie voor mensen met een handicap in Noord India!

Op **zaterdag 18 oktober a.s. van 10.00 uur - 12.00 uur** organiseren we de najaarskledinginzameling voor SAM's Kledingactie. Lever uw afgedankte maar bruikbare kleding, knuffels, huishoudtextiel, handdoeken, theedoeken, lakens en dekbedovertrekken met slopen in **gesloten plastic zakken** in bij de onderstaande plekken. (Schoenen in aparte zakken, géén gordijnen, tuinkussens en tafelkleden.)

**Lisse: Paus Franciscus Huis, naast de St. Agathakerk
Hillegom: kerkplein van de St. Jozef en Martinuskerk
De Zilk: speeltuin De Duinrand**

De opbrengst van de inzameling komt ten goede aan het hierna omschreven project van het Liliane Fonds in samenwerking met de Jan Vikas Samity organisatie. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Doel van de actie: Bouw van een werkplaats voor prothesen en orthesen in Varanasi, Noord-India

Al bijna 60 jaar zet Stichting SAM's Kledingactie zich in voor kwetsbare mensen in ontwikkelingslanden. Mee kunnen doen aan de samenleving biedt kansen voor de toekomst. Het volledig mee kunnen draaien in de samenleving, brengt voor mensen met een handicap vaak uitdagingen met zich mee. In India wordt het aantal mensen met een handicap die hulpmiddelen nodig hebben met de dag meer. Er waren in Noord-India in 2011 maar liefst 4,15 miljoen mensen met een handicap. Dat komt neer op 2 op de 100 kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke of geestelijke handicap.

Actuele informatie via weekbericht, website: willibrordusbollenstreek.nl en andere sociale media

St. Jozef & St. Martinuskerk Hillegom, Hoofdstraat 27	H.H. Engelbewaarderskerk Lisse, Heereweg 459
	19.00 Kapelaan Kuik ICA+Actaeakoor
10.00 Familiezondag Kapelaan Kuik Parochiekoor	
	19.00 Pastoor Bosma koor: ICA
10.00 Kapelaan Kuik Dameskoor	
10.00 Kapelaan Kuik Parochiekoor	19.00 Pastoor Bosma koor: ICA
10.00 Pastoor Bosma Dameskoor	19.00 Pastoor Bosma Actaeakoor
St. Jozef & St. Martinuskerk Hillegom, Hoofdstraat 27	H.H. Engelbewaarderskerk Lisse, Heereweg 459
<i>- iedere vrijdag een Eucharistieviering om 9.00 uur</i>	<i>iedere woensdag een Eucharistieviering om 9.00 uur</i>

Het Liliane Fonds zet zich samen met partnerorganisatie Jan Vikas Samity in om in Noord-India een inclusieve omgeving te creëren met ruimte voor sociale en economische ontwikkeling voor mensen met een handicap. Zij doen dit door hen toegang te geven tot onderwijs/werk, voor hen op te komen voor gelijke rechten maar ook door ze te ondersteunen op het gebied van hulpmiddelen.

De JVS organisatie wil in Murdaha, Varanasi, Noord-India een goedkope prothesen en orthesen werkplaats opzetten, waarbij hulpmiddelen tegen 50% van de marktprijs kunnen worden verkocht. Het doel van deze werkplaats is betaalbare en kwalitatief goede hulpmiddelen te produceren, assembleren en distribueren. Ook biedt het extra diensten als het op maat maken van prothesen en orthesen, reparatie en looptraining. Deze inspanning zal bijdragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit voor mensen met een handicap, waardoor zij zich verder kunnen ontwikkelen, onderwijs kunnen volgen, kansen voor de toekomst kunnen creëren en daarmee mee kunnen doen in de samenleving.

Koffie na de Mis

Koffie, thee of limonade.

St. Jozef en St. Martinuskerk

Na elke zondagsmis, en elke vrijdagochtend.

Heilig Hart van Jezuskerk

Na elke zaterdagavondmis, en elke derde donderdagochtend van de maand.

H.H. Engelbewaarderskerk

Na de eerste zaterdagavondmis van de maand, en elke woensdagochtend.

St. Agathakerk

Na elke zondagsmis en elke dinsdagochtend.

Thuiscommunie

Wanneer u de H. Communie thuis zou willen ontvangen, kunt u hiervoor contact opnemen met het centraal secretariaat:

telefoon **0252 418 870** of
email: **sec@rkwb.nl**.

Aanbidding

Aansluitend aan de doordeweekse Missen ongeveer 10 minuten, in alle kerken.

Elke **vrijdagavond** tussen 19.00 en 21.00 in de St. Agathakerk.

Kom binnen wanneer u wilt, en blijf zolang u wilt. De Heer is blij met uw komst, ook als u er maar eventjes bent...

Uitnodiging

Als parochie vormen we een gemeenschap. Een gemeenschap die samenkomt in een van onze kerken. Maar wij maken al deel uit van die gemeenschap voordat we de kerk binnenstappen. Een mooie uiting van die gemeenschapszin is het uitnodigen van mensen om met ons mee te gaan. Mensen die anders misschien niet naar de kerk zouden gaan. Omdat ze niet durven, omdat ze niet op het idee komen, of omdat ze niet meer in staat zijn om zelfstandig naar de kerk te gaan.

Kijkt u rond in uw omgeving?

Wie kunt u uitnodigen?

Na jaren van hard werken is er een nieuw orgel in de Martinuskerk.

Herfst, tijd om vruchten te plukken. Dat is het thema voor dit nummer en dat gaat zeker op voor het orgelcomité van de Martinuskerk in Hillegom. Jarenlang zijn zij actief geweest om voldoende middelen bijeen te krijgen om een nieuw orgel te vinden en te plaatsen. Dat is gelukt en op 22 november zal dit orgel, helemaal gerestaureerd, voor het eerst te horen zijn. Een mooi moment om eens terug te kijken op het hele traject.

Fred Broersen, Els van Berkel, Frank Brouwer, Piet Meijer, Lorena Salazar, Aad Otte en Rob van Reisen zijn de leden die het orgelcomité vormden. Zij vertellen graag hoe een en ander verlopen is. 'Het orgel in de Martinuskerk was al jaren van mindere kwaliteit. Toen de Jozefkerk gesloten werd, is bekeken of delen van dat orgel samengevoegd konden worden met het orgel in de Martinuskerk, maar dat bleek toch niet mogelijk. Gelukkig kwam er niet veel later - in 2019 - een andere oplossing: in Rotterdam-Overschie werd de kerk Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand gesloten. Het orgel uit deze kerk, gebouwd in 1953 door de firma Valckx & Van Kouteren uit Rotterdam, bleek geschikt voor de Martinuskerk. Het is aan ons geschonken. Met 5 vrachtwagens is het orgel indertijd naar Hillegom vervoerd en tijdelijk opgeslagen. Want ja, je kunt een orgel niet zomaar in een andere kerk plaatsen. Het moet opnieuw opgebouwd worden en waar nodig gerestaureerd.'

Donaties en acties

Zo'n operatie kost uiteraard geld, veel geld. In de oorspronkelijke begroting werden de totale kosten geraamd op 225.000,- euro. Het toenmalige kerkbestuur was bereid om 100.000 euro bij te dragen, daarna bleef er dus nog 125.000 euro over. 'In eerste instantie dachten we erover om 100 Hillegommers te vinden die ieder 1000 euro bij zouden dragen. Dan zouden we er bijna zijn. We kregen inderdaad veel donaties, maar niet allemaal zulke grote bedragen, hoewel die er wel bij zaten. Er moest meer gebeuren. Dus gingen we als werkgroep samen aan de slag. Er werden fondsen aangeschreven - niet alleen van katholieke signatuur - en er werden diverse acties gevoerd. We verkochten kaarsen, we verkochten wijn en zo begon het vermogen te groeien. Er werd ook nog eens kritisch gekeken naar de begroting en die kon naar 180.000 euro. En dat bedrag werd uiteindelijk bereikt. Het werk kon beginnen.'

Aanvankelijk stonden de onderdelen opgesteld in de Hoeksteen, maar toen dat gebouw gesloten werd, kwam alles in de zijbeuken van de Martinuskerk te staan. 'Dat was niet eens zo slecht, want zo konden de parochianen ook zien hoe groot een orgel is. En zij zagen ook langzaam maar zeker onderdelen verdwijnen. Er

Inwijding orgel Martinuskerk

Orgelconcert op **zaterdag 22 november 2025**, de gedenkdag van de heilige Caecilia, beschermheilige van de kerkmuziek en de musici. Mooier kan niet :)

14.30 - 15.00 uur - Inloop met a capella voorprogramma

15.00 - ongeveer 15.40 uur - Liturgie met a capella zang

15.45 - uiterlijk 17.00 uur - Aansluitend concert



Orgel Martinuskerk

gebeurde dus iets.' De restauratie werd uitgevoerd door Ronald van Baekel van de firma Adema. 'Hij heeft prima werk geleverd, maar alles duurde wel langer dan verwacht. De gemeente, de monumentencommissie, moesten ook naar het project kijken, dat nam enige tijd in beslag en in die tussen tijd nam de orgelfirma - heel begrijpelijk - een andere opdracht aan. Alles bij elkaar hebben we een jaar vertraging opgelopen.' De betrokkenheid van de parochianen was en bleef in die tijd groot. De leden van het comité ontvingen regelmatig berichtjes met vragen over de voortgang en omgekeerd hield het comité de parochianen op de hoogte. Zo naderde de voltooiing van de hele renovatie. 'Uiteindelijk stond het orgel op zijn plaats en kon het ingespeeld worden. Toen bleek dat de akoestiek van onze kerk het geluid niet goed weergaf. Maar ook dat is opgelost.' En dat betekent dat op 22 november het orgel officieel in gebruik genomen gaat worden. Met een speciale viering en - naar het zich laat aanzien - een bijdrage van alle koren van de parochie. Voor de leden van het comité zit het werk erop. Hoe kijken zij terug op deze periode? 'Met heel veel voldoening en trots. We hebben het samen met de parochianen toch maar mooi voor elkaar gekregen. Nu heeft ook deze kerk weer een prachtig orgel met een eigen geluid. En dat zal zeker de komende jaren bijdragen aan mooie en inspirerende vieringen.'

Jubileum van Dameskoor van de St. Agathakerk

Hoe briljant is dat?! Want zo wordt een 65-jarig jubileum genoemd: briljant. De officiële oprichtingsdatum van het dameskoor is 5 november 1960. Toen was er van ondergetekende nog niet eens sprake ;-)

Mevrouw Lascaris was de allereerste dirigent van het koor en het verhaal gaat dat zij destijds de grappige uitspraak had dat ze voor het BH-koor (Begravenis- en Huwelijkskoor) stond. Na haar zijn er nog een aantal dirigenten geweest voordat Abigail Lumsden eind jaren negentig aantrad. In februari 2003 ben ik begonnen als haar opvolger. In 1998 kwam Maria Meeuwenoord als organist van het dameskoor en wij werken dus regelmatig samen vanaf 2003. We zijn goed op elkaar ingespeeld.

We zingen op dit moment met 9 sopranen en 7 alten en verzorgen met regelmaat de uitvaarten in de St. Agathakerk, in de H.H. Engelbewaarderskerk, en af en toe in Hillegom. Iets minder vaak zingen we bij huwelijksvieringen, helaas.

Zin in zingen? We kunnen best nog wat dames gebruiken, zeker bij de alten. Dus kom een keer langs op de maandagmiddag van 13.30 – 14.30 uur in het Paus Franciscus Huis en zing gewoon mee! Een uur flink repeteren om ons repertoire bij te houden en nieuwe stukken te leren. Daarna drinken we nog gezellig koffie met elkaar om ook het wel en wee met elkaar te delen. Ook dat is een belangrijk onderdeel van het koor zijn.



Dubbel feest

Vijf jaar geleden konden we onze 60 jaar niet vieren vanwege de coronatijd. Dat was een ongelooflijke teleurstelling.

Maar op zondag 9 november gaat het nu wel gebeuren en is het dubbel feest! Het is tevens het feest van de heilige St. Willibrord. Dat is eigenlijk 7 november, maar het wordt 9 november gevierd en valt daarom samen met het 65-jarig jubileum van het dameskoor.

U bent van harte welkom in de feestelijke eucharistieviering om 10.00 uur in de St. Agathakerk, waar we de Mis opluisteren. We gaan er iets moois van maken. Daarna willen we met iedereen een kopje koffie drinken mét wat lekkers in het PFH.

Een groet aan u allen,
namens het bestuur en de dames van het koor,
Monique Schendelaar, dirigente

Rouw dragen wij samen

Geleidelijk aan komt het herfstseizoen weer onze kant op. Dagen worden korter, avonden langer, er is steeds minder afleiding om ons heen. In deze periode komen we dichterbij onszelf en bij wat ons bezig houdt. Als u recent iemand bent verloren waar u veel van houdt, dan kan het zijn dat dit seizoen met haar toenemende duisternis en onstuimige weersomstandigheden benauwend werkt op uw beleving van het gemis. Mede om die reden zijn wij nu precies een jaar geleden gestart met de Rafael Rouwgroep. Met een fijne groep deelnemers zijn wij nu een jaar onderweg, ook in de zomerperiode zijn wij doorgedaan. Iedere bijeenkomst heeft een rouwgerelateerd thema, op deze manier worden verschillende invalshoeken van rouwen besproken/uitgelegd. Toch is het allerbelangrijkste van onze bijeenkomsten het ontmoeten van lotgenoten, praten over hoe het met je gaat, naar elkaar luisteren, met elkaar meeleven en soms ook het delen van informatie of de titel van een boek dat tot steun kan zijn. Er is plaats voor de overledenen van de deelnemers: zo brandt er tijdens de hele bijeenkomst een kaarsje voor iedere gestorvene.

Recent is er bij ons geïnformeerd of er een mogelijkheid zou zijn voor een avondgroep. Mocht u hier belangstelling voor hebben laat het ons dan weten. Bij voldoende aanmeldingen zullen wij deze op korte termijn opstarten.

Ervaring van een deelnemer uit de groep:

'Sinds vorig jaar oktober kom ik elke maand bij de rouwgroep. Het delen van je verhaal, verdriet en gemis, met mensen die hetzelfde ervaren heeft mij enorm geholpen. Alles mag er zijn zonder schroom, oordeel of schaamte voor je tranen.' Suzette

De rouwgroep wordt georganiseerd en begeleid door kapelaan Stephan Kuik en Helen Verschoor (stervens- en rouwconsulent). Zij zullen ieder vanuit hun eigen professie de deelnemers met zorg en deskundigheid bijstaan. Wil je meer informatie of je aanmelden, dan kun je contact opnemen met Helen Verschoor: tel: 06-28472435 of email: helen@begeleidingbijstervenrouw.nl.

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in het Paus Franciscus Huis op iedere 2e woensdagmiddag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur. Bij voldoende aanmelding starten we een 2e rouwgroep op iedere 1e woensdagavond van de maand van 19.30 uur tot 21.30 uur. U bent van harte welkom!



Cursus Vrijwilliger in de Kerk

dinsdag 28 oktober 2025 van 19.00 – 22.00 uur

Bent u vrijwilliger in de parochie of denkt u erover na om vrijwilligerswerk te gaan doen? Meld u dan aan voor de bijeenkomst 'Vrijwilliger in de Kerk' op dinsdag 28 oktober a.s. in het Willibrordushuis, Hoofdstraat 27 in Hillegom (links naast de St. Jozef en St. Martinuskerk).

Als vrijwilliger helpt u actief mee bij een van de vele taken die er zijn in de parochie en maakt u het mee mogelijk dat in de parochie het evangelie wordt verkondigd in woord en daad.

Er is veel vrijwilligerswerk in de Kerk. Denk bijvoorbeeld aan inzet voor de Vastenactie, voor de Eerste Communievoorbereiding of voor de bloemen in de kerk. Of denk aan een taak als lector, ziekenbezoeker, of voor het onderhoud van het kerkgebouw.

Veel organisaties in Nederland steunen op de inzet van vrijwilligers. De Kerk is een instelling met een zekere eigenheid. Die eigenheid is gegeven met het geloof in Jezus als de Christus en met de rooms-katholieke kerkorde.

Wat betekent het om juist in deze organisatie vrijwilliger te zijn?

Daarover gaat deze bijeenkomst. Onder meer de volgende thema's komen aan bod:

- Motivatie(s) om vrijwilliger in een parochie te zijn
- Welke werkzaamheden worden door vrijwilligers gedaan?
- Welke taak past het beste bij mij, welke talenten kan ik aanbieden?
- Wat kan een vrijwilliger van een parochie verwachten?
- Hoe is een parochie georganiseerd?

Graag aanmelden voor 12 oktober via

LTcatechese@rkwb.nl

U bent van harte welkom.

Leiderschapsteam Catechese Lorena Salazar, Christine van Berkel, Andrea Langeveld en diaken Iwan Osseweijer

Kroniek parochie

H. Willibrordus

Overleden

13 augustus

Ank de Jong (94)

14 augustus

Frank van Dijk (58)

18 augustus

Tiny Grimbergen-Uitendaal (96)

19 augustus

Annie van Kampen (93)

21 augustus

Frans Rusman (91)

25 augustus

Bep van der Zalm – Kneppers (83)

28 augustus

Patricia Kuppens- Van der Schueren
(90)



Koorproject Gregoriaans

Op **maandag 3 november 2025** gaat weer een koorproject Gregoriaans van start. De bedoeling is om met het projectkoor Gregoriaans de muzikale invulling van de Hoogmis te gaan verzorgen op de 4e zondag van de Advent, zondag 21 december a.s. om 10.00 uur in de St. Agathakerk in Lisse. Het projectkoor staat onder leiding van Fabian Haggenburg.

Het project zal bestaan uit een serie van 7 repetities van anderhalf uur, te beginnen op 3 november 2025. De repetities worden gehouden op de maandagavonden van 19.30 uur tot 21.00 uur in het Paus Franciscushuis, naast de St. Agathakerk. Bij tenminste 15 deelnemers zal het project van start gaan.

Kosten voor het geheel bedragen € 30,00 per persoon.

U kunt zich aanmelden via e-

mail: cursusgregoriaans@hotmail.com.

Gregoriaans

Dit zijn gezangen uit gebed geboren,
dit is gezang, dat uit de stilte stamt,
hier hoor je meer dan wat je oren horen,
hier hoort je hart een stilte, die ontvlamt.
Hier hoort het hart een stilte, die doet reiken
naar diepere verbondenheid met God.
Met God, naar Wie wij ooit pas kunnen kijken
als het "in paradisum" klinkt tot slot.
J. Snijders, pr.

Familiezonntag

Op zondag 5 oktober is er een familiezonntag en zijn alle families van harte welkom bij de familieviering van 10:00 uur in de St. Jozef en St. Martinuskerk. Tijdens de viering zullen de aankomende vormelingen en communicanten zich voorstellen. Aansluitend is er een gezellig samenzijn en catechese, dat duurt tot 12:45 uur.

Dit seizoen zullen de ouders samen kijken naar de inspirerende filmpjes van de Alpha-cursus. Deze video's behandelen grote levensvragen en belangrijke thema's binnen het christelijk geloof, zoals: Is er meer? Hoe kun je geloven? Bidden en waarom? De Bijbel lezen: waarom en hoe? Hoe leidt God ons? Hoe maak ik het beste van de rest van mijn leven? Hoe kan ik het kwade weerstaan? Vervuld worden met de H. Geest. En geneest God ook nu nog?

Na afloop van elk filmpje is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van verdiepende vragen. In een open sfeer kunnen persoonlijke ervaringen gedeeld worden en mag geloof verder ontdekt worden.

We kijken ernaar uit jullie te ontmoeten op 5 oktober!

Werkgroep familiezonntagen

Bijeenkomst Carlo Acutis

Op **28 oktober** zal diaken Iwan Osseweijer tijdens de koffieochtend om **10:00 uur** in het Paus Franciscus Huis, Heereweg 271 in Lisse een inleiding houden over de heilige Carlo Acutis.

Op 7 september werd de Italiaanse jongen door Paus Leo XIV heilig verklaard als eerste van dit millennium! Hij heeft een kort leven gehad, maar zijn korte leven is een getuigenis van geloof, aandacht voor de naaste en een gewone jongen van zijn tijd. Daarom ook ligt zijn lichaam in jeans en poloshirt opgebaard in een reliëkschrijn achter glas. Ook benieuwd naar deze jonge heilige? Welkom!

Diaken Iwan Osseweijer

Presentatie in het Paus Franciscus Huis:

"Stoute schoenen"

" Een tijdreis van de Franse stad Beaune (met het Laatste Oordeel van Rogier van der Weyden) naar Gouda waar de miskelk van Jacoba van Beieren te bewonderen is". Hoeken en Kabeljauwen komen we tegen, maar ook veel Nederlandse kunstenaars die internationaal hun steentje hebben bijgedragen in schilder- en beeldhouwkunst.

Dinsdagochtend 14 oktober om 10.00 uur zal Kees Noordermeer vertellen over kunst en architectuur die hij met eigen ogen heeft mogen aanschouwen.

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Voor de onkosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Vruchten van "Missie-ijver en Missie-liefde"

In de editie van juli-augustus, met als thema 'uitvliegen', heb ik Antoon van der Vlucht aan u voorgesteld: een Lissese jongen die achtereenvolgens uitvloog naar het seminarie in Brabant, toen naar Engeland, en uiteindelijk naar (Brits) Kameroen, om daar als missionaris aan de slag te gaan. In deze editie sta ik stil bij de vruchten die er nu nog steeds geplukt worden van de zaadjes die hij geplant heeft.

Voordat we gaan kijken naar de verhalen uit Kameroen, wil ik eerst even aandacht schenken aan de steun die hij, en met hem vele andere missiewerkers, ontving vanuit zijn thuisparochie. Pater Van der Vlucht voer in oktober 1930 voor het eerst uit naar Kameroen, en in 1938 kwam hij terug voor een eerste verlof. Broodnodig om aan te sterken van de tropische ziektes die hij had opgelopen in Afrika: Malaria (een ziekte die we nog steeds kennen); Framboesia (een bacterieziekte die nu gemakkelijk te verhelpen is met antibiotica, maar toen waren er nog geen antibiotica beschikbaar...), dysenterie (reizigersdiarree: lijkt me onvermijdelijk), en "syno-arthritis" (geen idee wat dit precies is, maar het klinkt onprettig). Met recht "tropenjaren"!



Leidsche Courant van 30 januari 1939

Zo'n periode van verlof in Nederland, meerdere maanden, was nuttig om fysiek aan te sterken, fijn om familiebanden en oude vriendschappen te onderhouden, maar vooral ook heel nuttig voor wat we nu 'crowdfunding' zouden noemen. Missionarissen getuigden in hun thuisparochie over hun missiewerk in de hoop op steun voor hun missie. Gebed, maar ook graag geld, natuurlijk. Zoals u hiernaast kunt lezen in het krantenknipsel bij gelegenheid van zijn tweede vertrek naar Kameroen, werd de hoop van Pater Van der Vlucht niet teleurgesteld.

Oktober is Missiemaand

En zo gaat het ook nu vaak nog: wanneer er een persoonlijke connectie is, is het gemakkelijker om erop te vertrouwen dat je gift goed besteed zal worden. Vandaar dat we ons als parochie ook voor de VastenActie van 2026 verbinden aan de parochie van Njinikejem in Kameroen, een gebied waar vooral een andere Lissese Mill Hill missionaris, Pater Leo Onderwater, actief was, maar waar Pater Van der Vlucht ook vaak kwam. Ook nu nog zijn er wereldwijd missionarissen actief, en ook lokale priesters die werken onder omstandigheden die veel lijken op die van de missionarissen van toen. Bijvoorbeeld op de website van Kerk in Nood kunt u lezen over de vraag naar nieuwe of grotere seminaries en kloosters, en het belang van vervoersmiddelen om alle mensen in de uitgestrekte parochies te kunnen bereiken.

Terug naar Kameroen!

Tot zover het reclamepraatje voor de Missiemaand, terug naar ons verhaal over Kameroen! Toen Pater Van der Vlucht aan boord van dat stoomschip Amstelkerk onderweg was naar Kameroen, met het geld dat hem vanuit de Engelbewaardersparochie was toevertrouwd, wat zou hij toen gedacht hebben? Welke dromen zou hij gehad hebben, op grond van zijn eerste jaren in Afrika?

Toen hij in november 1930 voor het eerst voet aan wal zette in (toen nog: Brits) Kameroen, kreeg hij eerst de kans om te wennen aan zijn nieuwe bestaan. Een nieuwe baan (pas net een paar maanden priester), een (voor hem) nieuw land in een nieuw continent, en een heleboel (voor hem) nieuwe talen. De eerste drie jaar werkte Pater Van der Vlucht als kapelaan van een meer ervaren Mill Hill-pastoor in de parochie van Baseng, relatief dicht aan de kust. Deze parochie was extreem



"M'n dragers dragen m'n bagage door het water. 25 April '33"

groot, waardoor Pater Van der Vlucht vaak maandenlange trektochten maakte door moerassen, over bergen, door dicht oerwoud. Soms kon een rivier overgestoken worden met een zeldzame hangbrug, vaak vervaarlijk krakend, volgens de bijschriften op zijn foto's, soms waren er boomstamkano's die ingezet werden als veerdienst, en soms zat er niets anders op dan een rivier door te waden. Gelukkig was hij niet alleen, maar werd vergezeld door "boys en koks": lokale jongens en jonge mannen die het gebied kenden, voor eten konden zorgen, en hielpen bij het sjouwen van de bagage.

Promotie tot pastoor

In deze eerste jaren maakte Pater Van der Vlucht blijkbaar een heel goede indruk, want al na drie jaar werd hij gepromoveerd tot pastoor. Hij moest zijn nieuwe parochie in Okoyong, Mamfe alleen wel zelf van de grond af opbouwen. Letterlijk. Nou ja, de eerste stap was zelfs het zoeken van een geschikte plek, en daarna het kappen van het bos, want zijn hele parochiegebied bestond vrijwel alleen uit bos. (Toen werd er anders aangekeken tegen de kap van oerwoud. Zoals bepaalde woorden toen trouwens ook een heel andere lading hadden dan ze nu hebben...)



"Okoyong, Mamfe. De nieuwe Missie. Het omhakken en opruimen. June '34" Er wordt oerwoud gekapt voor de bouw van de eerste parochiekerk in Mamfe.

Een jaar na zijn formele aanstelling als pastoor, kan het nieuwe kerkgebouw in gebruik genomen worden, maar daarmee kan de Pater niet op zijn lauweren gaan rusten. Een katholieke Missie/parochie is niet levensvatbaar met alleen een kerkgebouw. Er moesten scholen komen. Tot zijn dood, in 1973, stond hij bekend om het hameren op het belang van scholing. Waarschijnlijk kwam er ook al snel een weeshuis. Waarschijnlijk ook een ziekenhuisje, of minstens een kliniekje waar reizende artsen en verpleegsters hun werk konden verrichten. *Dit is een periode waarvan ik weinig bronnen heb kunnen vinden. Ik heb met twee achterlichtjes van Pater Van der Vlucht, Lia en Monique, het plakboek bestudeerd dat zijn schoonzus gemaakt heeft, en de foto's met bijschriften op de achterkant bieden veel informatie, maar er zit een gat*

van tientallen jaren waarin er nauwelijks foto's zijn. Pater Van der Vlucht had het zo druk met de oprichten van voorzieningen, én de zielenzorg in zijn uitgestrekte parochie, dat hij Mgr. Rogan (de Apostolisch Vicaris, vergelijkbaar met een bisschop) vroeg om zijn parochie te verkleinen door er een nieuwe parochie van af te splitsen, wat in 1936 gebeurde.

Tweede periode in Kameroen

Bij terugkeer in Kameroen in 1939, keerde Pater Van der Vlucht terug naar zijn eigen parochie in Mamfe. Hier werkte hij tot 1950. Na de Tweede Wereldoorlog duurde het nog even voor er nieuwe aanwas kwam vanuit Mill Hill, Engeland, en ook deze nieuwe missionarissen kregen de tijd om als kapelaan te wennen aan hun nieuwe positie in Kameroen. Hiermee braken een paar roerige jaren aan, waarin de Pater werd overgeplaatst, eerst naar Fiango, daarna naar Kumba-Fiango. Dezelfde Mgr. Rogan die hem in 1933 promoveerde tot pastoor, koos hem in 1951 als Vicaris Generaal (eerste vervanger van een bisschop). In 1961 werd hij naar Soppo gestuurd, en in datzelfde jaar was hij een tijd 'kapittel-vicaris' ("waarnemend bisschop" voordat er een nieuwe officiële bisschop werd aangesteld), waarna hij opnieuw als vicaris generaal werd benoemd. Ondertussen opende hij ook een nieuwe parochie in Buea. Na een verlof in Nederland keerde hij in 1970 weer terug in Kameroen, waar hij zijn 40-jarig priesterjubileum vierde in weer een andere parochie: Muyuka. Dit keer, vanwege zijn leeftijd en matige gezondheid, wederom als kapelaan. Ook hier stond hij bekend om zijn aandacht voor scholen, en om zijn gave om te bemiddelen bij conflicten.

In het voorjaar van 1973 overleed Pater Van der Vlucht. Zijn uitvaart de volgende dag werd bijgewoond door zes duizend mensen. In een tijd waarin er nog geen social media waren, moet dus vrijwel iedereen die over dit overlijden had gehoord ook daadwerkelijk op zijn komen dagen bij de begrafenis.

Bisdommen

Wanneer we kijken naar de lijst met bisdommen die Engelstalig Kameroen nu rijk is, dan heeft Pater Van der Vlucht niet alleen in het bisdom Buea goede zaadjes geplant: Van de vijf (aarts)bisdommen vallen er drie op: bisdom Mamfe (zijn eerste eigen parochie, bisdom sinds 1999), bisdom Kumba (in zijn tijd slechts een van de 'bij-staties' in de eerste parochie, bisdom sinds 2016), en natuurlijk bisdom Buea, waarvoor hij zelf werkzaam was.

Ik kan niet anders dan concluderen dat Pater Van der Vlucht, met dank aan de steun vanuit de Bollenstreek, een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de Katholieke Kerk in Kameroen, en aan het opbouwen van het schoolsysteem in dit gebied.

Renée van der Salm

Hulp nodig?

De PCI is een instelling die een diaconale functie heeft voor parochianen van een geloofsgemeenschap maar ook voor mensen van buiten de geloofsgemeenschap. **Diaconie is omzien en hulp bieden aan een ieder die dat nodig heeft.** Vanuit naastenliefde (= caritas) wordt de helpende hand geboden. De PCI beschikt over middelen om mensen die in nood zijn gekomen, of mensen die niet meer in aanmerking komen voor regelingen vanuit de gemeente, direct te helpen. Vooral op financieel gebied helpen wij mensen die bij andere instanties niet meer terecht kunnen. Dit kan in de vorm van een lening of schenking zijn. Indien nodig doet de PCI soms ook aankopen om mensen in nood te helpen.

Naast het financieel ondersteunen van mensen helpen wij ook organisaties met humanitaire doelstellingen in eigen land en daarbuiten. Maar zeker ook de regionale instellingen vergeten wij niet! De PCI ondersteunt ook verschillende projecten binnen de parochie.

De PCI bestaat uit vrijwilligers. Integere mensen die zich vanuit hun geloofsovertuiging willen inzetten voor de medemens. "Ik had honger en jij gaf mij te eten." (Matt. 25, vers 35). **Mensen in tijdelijke financiële nood kunnen een hulpaanvraag doen.** Deze zal uiterst zorgvuldig en **vertrouwelijk** worden behandeld. Uiteraard kunnen ook organisaties en werkgroepen een beroep doen op de PCI. Tevens is het mogelijk een aanvraag te doen voor een ander.

De hulpaanvraag kan via e-mail gedaan worden. Maar u kunt ook een briefje in de brievenbus van de pastorie doen. Uiteraard mag u ook telefonisch contact opnemen met een van de parochie secretariaten. Het secretariaat zal de betreffende lokale PCI inlichten en wij zullen dan contact met u opnemen. Mogelijk kunnen wij u de helpende hand bieden. Misschien zijn wij dat laatste (puzzel) stukje waar u op zoek naar bent...

PCI, afdeling De Zilk E-mail: pcidezilk@gmail.com

PCI, afdeling Hillegom E-mail: pcihillegom@gmail.com

PCI, afdeling Lisse E-mail: pcilisse@gmail.com

Electro-Technisch Bureau
Jan van der Reijden
Landelijk erkend installateur



Kanaalstraat 155
2161 JE Lisse
0252 - 41 41 00
www.janvanderreijden.nl
info@janvanderreijden.nl

Parochiebrede Kerkenveiling

Onze voorouders hebben bomen geplant, waar ze goed voor gezorgd hebben, en waar we nu de vruchten van plukken. We willen graag dat ook volgende generaties kunnen blijven genieten, dus zet een grote groep vrijwilligers zich in voor de financiële gezondheid van onze parochie. **Vrijdagavond 21 november** staat waarschijnlijk al genoteerd in uw agenda. Want deze avond wordt de eerste **parochiebrede** kerkenveiling georganiseerd voor onze parochie. We hopen een mooi bedrag op te halen voor de toekomst van onze parochie.

Wat kunt u verwachten in de catalogus?

Tegoedbonnen voor gezellige diners en een wijnproefavond, cadeau-artikelen, (tegoedbonnen voor) bloemen en planten, delicatessen zoals verse roomboter en kazen.

Gaat de parochie u aan het hart, kom dan naar deze nieuwe start!



Marconistraat 14
2161 AK HILLEGOM
tel. 0252 - 50 51 21
www.weveko.nl
info@weveko.nl



HOVENIERSBEDRIJF
VAN 't KLOOSTER

Vindt u de tuin een gedoe?
Stap dan naar Antoon toe.

Weeresteinstraat 211
2182 GW-HILLEGOM
Mob. 06 - 53 799 732
www.hoveniersbedrijfvantklooster.nl
info@hoveniersbedrijfvantklooster.nl



homma
ELECTROTECHNISCHE SPECIALISATIE

Als u kiest voor: **Duurzaamheid, Innovatie, Kwaliteit en Betrouwbaarheid**

Vennestraat 21
2161 LE Lisse
0252-410054 tel

www.homma.nl
info@homma.nl

- Elektrotechniek
- Beveiliging
- Industriële automatisering
- Onderhoud en beheer
- Datanetwerk
- Zonnepanelen



interparts
altijd verbonden

- internet provider
- werkplek online
- beveiliging
- hosting

interparts.nl

UITVAARTZORG
BOLLENSTREEK



Het grote verschil
zit in de kleine details

uitvaartzorgbollenstreek.nl



Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

24/7

0252 411 366

Uitvaartverzorging
Vermeij



Patricia Vermeij
06 - 23 69 63 25
Dag en nacht bereikbaar

Puur & Persoonlijk

De Zijk • www.uitvaartverzorgingvermeij.nl

TEAM

Houvast
tijdens
hectiek



Heereweg 21, 2161 AC Lisse
0252 - 413 213
info@vanderputtenendunweg.nl
www.vanderputtenendunweg.nl

 Van der Putten
& Dunweg

DAMO
grafmonumenten

Eerlijk en vertrouwd

AMPÈRESTRĀAT 2 / 2181HB / HILLEGOM
WWW.DAMONATUURSTEEN.NL
T: 0252-520329



BOOT NATUURSTEEN

Sinds 1902



Grafmonumenten
& Urnen

Meer en Duin 21-23 • Lisse
T: (0252) 413 308

www.bootnatuursteen.nl
www.memorieurnen.nl



R. KORBEE B.V.

INSTALLATIETECHNIEK

HILLEGOM 0252-522275
WWW.RKORBEEBV.NL INFO@RKORBEEBV.NL

UITVAARTVERZORGING –SINDS 1878–
UITENDAAL

023 - 532 44 86

Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid
in staat is een maximale kwaliteit te bieden
tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers,
jarenlange ervaring, persoonlijk, warm,
betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem
info@uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl


ROELAND

Juweliers - Horlogers - Diamantairs

Hoofdstraat 72-74 HILLEGOM Tel. 0252-515608
www.roelandjuweliers.nl



Heilig Hart van Jezuskerk

Beeklaan 14
2191 AB De Zilk
0252 - 515753
secdezilk@rkwb.nl

Bankrekeningnummer:
NL 48 RABO 03881 15 009

St. Jozef en St. Martinuskerk

Hoofdstraat 27
2181 EA Hillegom
0252 - 515000
sechillegom@rkwb.nl

Bankrekeningnummer:
NL 42 RABO 03169 02 373



Kerken open

St. Agathakerk:

9.00 - 16.30 uur

Mariakapel van de

H.H. Engelbewaarderskerk:

10.00 - 16.00 uur

Het stiltecentrum van de

St. Jozef en St. Martinus:

9.00 - 16.30 uur

H. Hart van Jezuskerk:

9.00 - 17.00 uur

Mariakapel Nassastraat Lisse:

10.00 - 17.00

H.H. Engelbewaarderskerk

Heereweg 459
2161 DC Lisse
0252 - 211453
secengel@rkwb.nl

Bankrekeningnummer:
NL 86 RABO 03365 30 986



Parochie H. Willibrordus

St. Agathakerk

Heereweg 277
2161 BH Lisse
0252 - 413330
seclisse@rkwb.nl

Paus Franciscus Huis

Heereweg 271
2161 BH Lisse

Bankrekeningnummer:
NL 86 RABO 03365 30 986

Centraal Secretariaat

Willibrordushuis

Hoofdstraat 27 B
2181 EA Hillegom
0252 - 418870
sec@rkwb.nl

Bereikbaar op werkdagen
van 08:30 tot 12:30 uur



Vanuit onze parochiekerken zijn
alle vieringen te beluisteren via:

www.kerkomroep.nl:

H.H. Engelbewaarderskerk
St. Jozef en St. Martinuskerk

www.kerkdienstgemist.nl:

H. Hart van Jezuskerk De Zilk

Of te bekijken via:

www.youtube.com:

Parochie Heilige Willibrordus
(vanuit de St. Agathakerk)

www.willibrordusbollenstreek.nl

Ziekenzalving of uitvaart:

06 - 33 86 59 55

