

Wil'skracht

Parochie Heilige Willibrordus
Handen en voeten geven aan Gods Liefde



April 2024

De vreemdelingen verwelkomen

Inhoud

Pastoraal woord	3
Heilige Pedro	8
Kosters	9
Aanbidding	12
Interviews	14+15

Colofon

April 2024

Jaargang 14 - editie 3

Oplage: 7.500 stuks

"Wil'skracht" is een uitgave van de Parochie Heilige Willibrordus.

E-mail: wilskracht@rkwb.nl

Redactie: Pastoor Bouke Bosma, Rob van Reisen, Marian Castenmiller, Renée van der Salm, Biba Prokopová.

Foto voorkant: Nijlganzen in de Nijl + Nijlganzen op de St. Agathakerk - Renée van der Salm

Overname van teksten mag, mits met bronvermelding.

Voor degenen die de Wil'skracht per post ontvangen vragen wij een vrijwillige bijdrage.

Deze gaarne overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL84 RABO 0158 4836 42

tnv RK Parochie Heilige Willibrordus

Kopij voor de mei/juni-editie van de Wil'skracht ontvangen wij graag **voor 12 april 2024**.

Graag **foto's los in JPG**-bestand, en platte tekst in Word-document insturen via **wilskracht@rkwb.nl**.

De redactie behoudt zich het recht voor om een keuze te maken en/of aanpassingen te doen.

Interessante tijden

We leven in interessante tijden. Interessant maar niet voor iedereen altijd per se leuk. De meesten van ons hebben het best wel goed. Er heerst vrede, er is te eten, er is onderwijs en gezondheidszorg. We kunnen uitgaan en plezier hebben. Maar toch voelt het niet voor iedereen echt goed. Er heerst ook een gevoel van onbehagen. De vrede heerst hier nog wel maar niet meer in geheel Europa. Ons land gaat zich weer zwaarder bewapenen. Het landsbestuur lijkt in verwarring over hoe het allemaal moet met het onderwijs, de natuur, de zorg, het milieu. Er lijken geen antwoorden te worden gevonden op de problemen die ons land heeft. En als die antwoorden er al zijn dan lijkt er toch weer geen breed draagvlak voor. Kortom, het voelt niet helemaal goed. Maar als zaken naar ons idee door anderen niet goed worden opgepakt, wat kunnen en doen we dan zelf?

Eén van de mooie kanten van ons Katholieke (Christelijke) geloof is de basis van de tien geboden. Je leeft niet voor jezelf. We leven voor de ander. "Heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf". (Mattheüs 22:37-39, Lucas 10:27, Marcus 12:31). In onze langzamerhand wat gepolariseerde wereld neigen velen ertoe zichzelf centraal te stellen. Het leven draait om henzelf. Maar leidt dat uiteindelijk niet tot de eenzaamheid? Het valt niet mee om tegen die algemene trend in te gaan maar het is vermoedelijk toch beter voor onszelf, en de wereld om ons heen, als de gedeelde moraal van de tien geboden, en de eerste twee daarvan in het bijzonder, weer in ere zou worden hersteld. God en onze naaste liefhebben. Daar kun je zelf mee beginnen. Dat kunnen we samen weer oppakken. Maar hoe dan, samen? Gelukkig hebben we de parochiegemeenschap. In onze Willibrordusparochie kunnen we elkaar zoeken en elkaar vinden in die gezamenlijke doelstelling. Dan kunnen we samen iets teweegbrengen. Ieder met de eigen talenten. Daarvoor is het belangrijk dat we elkaar kennen. Dat kan door het bezoek aan de H.Mis op zaterdag of zondag, maar ook door iets bij te dragen aan de activiteiten die er zijn. Dat zijn er veel. En het mooie is, we kunnen iedereen gebruiken. Overal zijn handen nodig. In de bezoekgroep: eenzame mensen een bezoek brengen, in de kerktuinen: schoffelen en planten, in tal van werkgroepen voor liturgie, catechese en diaconie. Voor de alpha-bijeenkomsten, maar ook voor de kerkenveilingen en het onderhoud of het schoonhouden van de gebouwen. Als gastheer/gastvrouw in onze pastorieën, als misdienaar of als koster, als lid van een koor. Er is heel veel en van alles wat. Ook in het bestuur kunnen we mensen gebruiken. Iemand die goed is in het bijhouden van de website en ideeën heeft over communicatie, een bestuurslid dat beleidsmatig kan meedenken over kerkhoven en tuinen rond de kerk, of iemand die, als bestuurslid de bestuurssecretaris wil ondersteunen. Daarmee kan iedereen bijdragen. Maar het keert zich ook naar jezelf. Je leert heel veel mensen kennen en met hen sta je voor een gezamenlijk doel. En dat verbreedert (of "verzuster")". Samen zie je ook de humor van het leven in al zijn complexiteit en leren we relativeren. En als we elkaar in die groep van mensen, al doende, inspireren met de gedachte: "wat we samen doen is voor anderen", dan dragen we uit wat we denken dat onze wereld nodig heeft. Want al doende vormen we een grote en sterke groep die, gedreven door die gemeenschappelijke moraal, ieder voor zich de wereld om ons heen ook wat mooier kan maken. Simpel, door het vóór te doen. Elkaar accepteren zoals we zijn (we zijn zelf ook niet altijd op ons best) en er samen iets moois van maken. Graag roepen we u en jullie op mee te doen. Hoe? Een belletje of een mailtje naar het centraal secretariaat (0252-418870 of sec@rkwb.nl). Leuk, we zien elkaar!

Fred Broersen

“Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen” zegt Jezus in Mattheüs 25,35.

Wanneer de Keukenhof geopend is, komen veel toeristen uit het buitenland onze kant op. Daarnaast komen ook veel arbeidsmigranten naar onze streek om bijvoorbeeld te werken op de bollenvelden. Buitenlandse toeristen en arbeidsmigranten zijn vreemdelingen waar we niet zo van opkijken. Dagelijks komen er ook andere vreemdelingen naar ons land waar we wel van opkijken. Eén van de regeringspartijen wilde begin juli 2023 maatregelen om de gezinshereniging voor vluchtelingen, die vluchten voor oorlog in hun eigen land, beperken. Het kabinet viel erover en er kwamen nieuwe verkiezingen. De verkiezingsuitslag laat zien hoe een deel van de Nederlanders denkt over sommige vreemdelingen. De opvang van asielzoekers en vluchtelingen is een van de meest polariserende thema's.

Boodschap van Paus Franciscus

Jaarlijks is de laatste zondag van september binnen de katholieke Kerk de 'Werelddag van de Migrant en de Vluchteling'. In zijn laatste boodschap voor deze dag schrijft Paus Franciscus onder ander het volgende.

“Een engel van de Heer verscheen in een droom aan Jozef en sprak: “Sta op, neem het Kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw, want Herodes komt het Kind zoeken om het te doden” Mattheüs 2,13. De vlucht naar Egypte was voor de H. Familie geen vrije keuze. Migreren is vaak géén vrije keuze. Conflicten, natuurrampen of de onmogelijkheid om een waardig en voorspoedig leven te leiden in het land van oorsprong, dwingen miljoenen mensen om te vertrekken.

“Ook hun veestapel en hun bezittingen namen ze mee, al wat ze in Kanaän verworven hadden. Zo trok Jakob met al zijn nakomelingen naar Egypte” Genesis 46,6. Als gevolg van hongersnood werd Jakob met zijn familie gedwongen naar Egypte te vluchten. Vervolgingen, oorlogen, klimaatveranderingen en ellende behoren tot de meest zichtbare oorzaken van gedwongen migraties. Migranten vluchten vanwege armoede, uit angst en uit wanhoop. Om deze oorzaken weg te nemen en zo een einde te maken aan de gedwongen migraties is een gemeenschappelijke inzet van allen noodzakelijk.



Broeders en zusters

“Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen” Mattheüs 25,35. De paus vindt deze woorden klinken als een voortdurende vermaning om in de migrant niet alleen een broeder of zuster in moeilijkheden te herkennen, maar Christus zelf, die aan onze deur klopt. Daarom zijn wij geroepen het grootste respect te hebben voor de waardigheid van iedere migrant. Dat betekent op de beste manier de migratiestromen begeleiden en regelen door bruggen en geen muren te bouwen.

De sociale leer van de kerk zegt nog het volgende over migratie. Mensen zijn volgens de christelijke opvatting niet alleen burger van een land maar ook lid van de familie van de mensheid. Daarom is het een morele plicht om hen, die in hun eigen land worden vervolgd of lijden aan existentiële nood, onderdak te geven. Mensen verlaten niet zonder reden hun thuisland.

De katholieke kerk zet zich sinds vele jaren wereldwijd in voor migranten en in het bijzonder voor de groep van de 'migranten zonder status' of de 'illegalen'. De kerk beroept zich daarbij op de 'voorkeursoptie voor de armen' en de identificatie van Jezus met de mensen die gemarginaliseerd zijn en vergeten worden.



'Francis naar Lourdes' gezien!

Gaat u in 2024 met de parochie mee naar Lourdes?

Veel parochianen spraken mij aan omdat ze de driedelige serie "Francis (van Broekhuizen) naar Lourdes" met de Kerstdagen op de TV hebben gezien. Daarbij was ik zowel te horen en te zien bij de handoplegging in de Rozenkransbasiliek. In deze vrolijke documentaireserie reisde Francis als vrijwilliger naar het grote Maria-bedevaartsoord in Frankrijk. Ze vertelde wat Maria voor haar betekent en hoe het zit met het heilige Lourdeswater. Mensen vonden het een mooie en ontroerende rapportage.

Dit jaar gaan we ook naar Lourdes: van 26 september tot en met 1 oktober met het vliegtuig. In Lourdes willen we natuurlijk naar Maria in de grot! Bij haar vinden mensen vanuit de hele wereld troost, rust, steun en vreugde. Het is een plek om vragen bij Maria neer te leggen of om haar te danken. De kaarsjes die bij de grot in Lourdes branden, getuigen van de vele pelgrims die zich elke dag daar tot Maria wenden.

Tijdens de bedevaartreis wordt een volledig verzorgd programma aangeboden met vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes. Hoogtepunt is de mis aan de grot, de plek waar de H. Bernadette Maria ontmoette. Indrukwekkend zijn ook de internationale plechtigheden met duizenden pelgrims.

Vanuit het pastoraal team zal kapelaan Kuik meegaan met deze Lourdesreis. Voor informatie en opgave kunt u terecht bij Gerry van der Helm: tel. 06-51010561 of mail naar: gerryvdhelm@hetnet.nl. Gaat u ook mee?

Kapelaan Stephan Kuik

Kronieken

Gedoopt:

7 januari

Gijs van der Zon

Overleden

18 januari

Ria Rewijk – van Tol (84)

21 januari

Henny Schaeffer – Dries (93)

25 januari

Cor van Schie (89)

26 januari

Gieni Bijnsdorp – Berg (87)

Peter Hantel (80)

27 januari

Ineke Verweij – Stijnman (79)

28 januari

Job Duivenvoorden (89)

3 februari

Ria Kempers (83)

9 februari

Hennie Hartveld-van der Zwan (89)

15 februari

Huub Mulder (93)

23 februari

Tineke Punt (76)

Uitvaartplechtigheid in het crematorium

Gaan de priesters en de diaken ook voor in een crematorium? Misschien loopt u met de vraag rond of er een uitvaartplechtigheid in het crematorium kan plaatsvinden met een priester of de diaken van de parochie. Het antwoord is: ja dat kan!! Wij gaan ook wel eens voor in een crematorium als er geen uitvaart in de kerk plaats vindt.

Hoe denkt de kerk over een uitvaart in de aula van het crematorium? De kerk geeft de voorkeur aan het gebruik de lichamen van de overledenen te begraven, zoals de Heer Jezus zelf begraven wilde worden. De kerk staat echter ook kerkelijke uitvaartplechtigheden toe aan degenen die om crematie van hun lichaam hebben gevraagd.

Het verloop van de uitvaartplechtigheid is gelijk aan die van een woord- en gebedsdienst bij een uitvaart in de kerk. Er wordt in het crematorium geen eucharistie gevierd en er wordt geen communie uitgereikt. De plechtigheid zal met zelf uitgekozen CD/USB muziek/gezangen ingevuld worden. Net zoals in de kerk zal de voorganger in de plechtigheid ruimte voor gebed en een Bijbelse lezing creëren, evenals ruimte voor woorden (levensverhalen, getuigenissen of gedichten) van nabestaanden. In het crematorium zullen ook kaarsen aangestoken worden en wordt de overledene besprenkeld met wijwater. Om praktische redenen kan er in het crematorium geen gebruik worden gemaakt van wierook. Mocht u nog vragen hebben over een uitvaartplechtigheid in het crematorium, neemt u dan gerust contact op met een van onze priesters of met de diaken.

Het pastoraal team

Reliek Heilige Bernadette komt naar Nederland: in april rondgang door alle bisdommen

De Heilige Bernadette Soubirous komt naar Nederland. Een bijzondere schrijn met haar relik (een stuk van het gebeente) komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en maakt dan een rondgang door het land. Tussen 1 en 29 april wordt de relik in alle zeven Nederlandse bisdommen ontvangen.

De rondgang begint op Tweede Paasdag (1 april) in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht en eindigt op zondag 28 april in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. In de weken daartussen wordt de relik in tal van kerken verspreid door het land ontvangen. Op al die plekken worden vieringen, processies en activiteiten rond de relik georganiseerd.

Bernadette Soubirous

De Heilige Bernadette Soubirous (1844 – 1879) was het destijds 14-jarige meisje dat in 1858 in de Zuid-Franse stad Lourdes achttien keer een verschijning van Maria zag. Lourdes groeide daarna uit tot een van de grootste Mariabedevaartoornden ter wereld, die elk jaar door miljoenen pelgrims wordt bezocht. Bernadette trad enkele jaren na de verschijningen in bij de Zusters van Liefde in het Saint-Gildardklooster in Nevers. Daar overleed ze in 1879. Sinds 1925 ligt haar lichaam opgebaard in een glazen schrijn in de kloosterkapel.

In het kader van het proces tot zalig- en heiligverklaring van Bernadette zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw enkele stukjes bot bij haar weggenomen. Deze relieken worden in een aparte schrijn in Lourdes bewaard. Bij bijzondere gelegenheden wordt de schrijn of een kleinere reliekhouders in processies meegedragen. Sinds enkele jaren leent het heiligdom van Lourdes een van de relieken voor kortere tijd uit aan bisdommen over de hele wereld. De relik is de afgelopen jaren al in tal van landen ontvangen.

Reliekenverering

Relieken zijn overblijfselen van heiligen. De verering van relieken speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in het geloof van christenen. Het brengt de herinnering aan de betreffende heilige dichterbij en daarmee ook zijn of haar geloof in Christus. Voor gelovigen nodigt het nabij weten van heiligen uit om hun voorbeeld na te volgen en hun voorspraak bij God in te roepen. Met de rondgang van de relik van Bernadette door Nederland wordt ook de boodschap van Lourdes opnieuw onder de aandacht gebracht als plaats waar mensen kracht en troost kunnen vinden.

Rondgang

In Nederland bezoekt de reliekschrijn alle zeven bisdommen. Elk bisdom heeft een of meer kerken aangewezen waar deze wordt ontvangen. Daar wordt een programma georganiseerd en is het voor belangstellenden mogelijk om de relik te vereren. Het programma van de rondgang ziet er voorsnog als volgt uit:

Bisdom Roermond: 1 t/m 4 april

Bisdom Haarlem-Amsterdam: 5 t/m 8 april

Bisdom Rotterdam: 9 t/m 12 april

Bisdom Groningen-Leeuwarden: 13 t/m 16 april

Aartsbisdom Utrecht: 17 t/m 20 april

Bisdom Breda: 21 t/m 24 april

Bisdom Den Bosch: 25 t/m 29 april

Tekst: Bisdom Rotterdam



Barmhartige Samaritaan en de vreemdeling herbergen

U kunt de parabel van de barmhartige Samaritaan lezen in Lucas 10, 25-35. Op de vraag van de wetgeleerde 'Wie is mijn naaste?', antwoordt Jezus met de parabel van de barmhartige Samaritaan.

'Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten.' De priester en de Leviet die vervolgens langs kwamen, liepen met een grote boog om hem heen. Maar een Samaritaan, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag. Hij verzorgde hem en bracht hem naar een herberg.

Wat vertelt deze parabel ons in het licht van het thema van deze Wil'skracht - de vreemdeling herbergen?

Wie ben ik?

Wellicht herkennen wij onszelf in het slachtoffer, de man die gewond blijft liggen en achterblijft. De man die niet wordt geholpen door de eerste twee mannen die langskomen; een priester en een Leviet. Zij doen net alsof zij de gewonde niet zien en lopen door, op naar 'belangrijker' zaken die hun aandacht vragen.

De man ligt gewond op de grond; hij is gewond door verwondingen die hem door anderen zijn aangedaan. Ook wij lopen wonden op in ons leven. Fysieke wonden, maar ook innerlijke verwondingen zoals pijn, verdriet, angst, boosheid, jaloezie, afwijzing - wij maken het allemaal mee.

Sommige verwondingen genezen maar moeilijk en spelen direct weer op als je iets meemaakt wat je eraan herinnert.

Of je lichaam reageert met spanning, pijn, ontstekingen, als het leven op je inbeukt en je dreigt om te vallen.

Hoe moeilijk is het soms niet om toe te geven dat je het echt niet meer alleen kunt, dat je hulp van een ander nodig hebt?

En kunnen wij die hulp aanvaarden? Hulp die ons wordt aangeboden door iemand van wie we het niet verwachten? Iemand die helemaal niet bij onze groep hoort? Wellicht door een 'Samaritaan' - een vreemdeling, een buitenstaander.

De herbergier?

Of kunnen wij ons herkennen in de herbergier? Hij biedt gastvrijheid aan een gewonde medemens.

Ja, hij wordt ervoor betaald, dus dan is het makkelijk, kunt u denken.

Maar de herbergier had de keuze om te zeggen: 'Ik wil geen gewonde in mijn herberg. Dat schrikt anderen af.'

De naastenliefde waartoe Jezus ons oproept is: liefde, barmhartigheid en medeleven tonen aan mensen in nood, ongeacht hun religieuze, etnische of sociale achtergrond.

Dat is wat de barmhartige Samaritaan laat zien en de herbergier die de gewonde vreemdeling opneemt en verzorgt.



Laat ons bidden:

Heer Jezus, U weet hoe moeilijk het voor ons is om de naastenliefde te tonen die U aan ons vraagt. Om vreemdelingen te herbergen, in onze dorpen, wellicht in onze eigen buurt. Om ruimte te maken voor vreemdelingen, zodat zij zich welkom weten. Ruimte in onze parochie en misschien zelfs in ons leven. Geef dat wij, net als de barmhartige Samaritaan, kunnen omzien naar de ander, naar een vreemdeling. En net als de herbergier een vreemdeling kunnen opnemen. Geef ons de kracht om liefde, barmhartigheid en medeleven te tonen aan mensen in nood, ongeacht hun religieuze, etnische of sociale achtergrond. Amen.

Irene Koster

Goede Week

De vieringen in de Goede Week zijn allemaal heel bijzonder en heel anders dan de vieringen gedurende de rest van het jaar. En ze zijn meer dan de moeite waard om mee te vieren!

Palmzondag

De Goede Week begint op de zondag voor Pasen waarop we gedenken hoe Jezus op een ezel de stad Jeruzalem binnenging. Mensen stonden langs de kant van de weg te juichen en met palmtakken te zwaaïen om Jezus te verwelkomen. "Hosanna, Zoon van David! Gezegend die komt in de Naam van de Heer!" werd er gezongen. Jezus gaat zijn lijden tegemoet; het wordt een week van liefde en vriendschap, maar ook van angst, verraad, pijn en dood. Daarom zullen we deze bijzondere Mis beginnen met een processie. Dit is een plechtige optocht waarin kinderen lopen met hun palmpaasstokken. Dit gebeurt nadat deze stokken, samen met de palmtakjes, zijn gezegend en we het evangelie hebben gelezen over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Maar we weten dat het geen feest blijft en dat lijden en dood Jezus opwachten. Daarom lezen we ook het lijdensverhaal tijdens de Mis.

Viering van Barmhartigheid

Wanneer we ons klaarmaken voor Pasen, het grootste feest van de christenen, dan doen we dat door de Veertigdagentijd waarin we wat minder eten of snoepen (vasten), wat meer tijd voor God vrij te maken (bidden) en door meer aan andere mensen te denken en hen te helpen (geven). Maar vooral in die laatste week willen we ons écht helemaal klaarmaken voor dit feest. Als we dan op Palmzondag hebben gehoord wat Jezus allemaal is overkomen en hoe Hij lijden en dood heeft doorstaan uit liefde voor God de Vader en voor alle mensen, dan moeten we bekennen dat wij misschien niet altijd zijn voorbeeld gevolgd hebben. En daarom is op dinsdag in de Goede Week een Viering van Barmhartigheid. Deze viering is dit jaar ook bijzonder toegankelijk voor kinderen. Er wordt mooie muziek gespeeld en gezongen, er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken en er is de mogelijkheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Je vertelt dan aan de priester wat je misschien anders, beter of juist niet had moeten doen. De priester praat dan wat met je, hij bidt dan met je en vergeeft je in naam van God je zonden. Het is eigenlijk een heel mooi moment: je krijgt geen straf of boze blik! God wil het graag weer goedmaken: het is een sacrament van liefde en barmhartigheid.

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag bijvoorbeeld worden de voeten gewassen van een aantal mensen, zoals Jezus dit ook heeft gedaan bij zijn leerlingen. Aan het einde van de Mis loopt het net anders dan normaal, de Communie wordt niet zomaar teruggebracht, maar wordt plechtig in een processie (optocht) naar een plek gebracht in het kerkgebouw waar het de dagen erna blijft. De Mis eindigt in stilte, terwijl het altaar wordt "ontbloot". Dit betekent dat de kaarsen, het kruis, ja zelfs de kleden op het altaar allemaal verwijderd worden.

Goede Vrijdag

Op Goede vrijdag wordt in de middag de Kruisweg gebeden. We lopen samen langs de afbeeldingen van de laatste uren van Jezus zijn leven, als Hij met het kruis op zijn schouders vanuit Jeruzalem naar de berg Golgotha loopt.

Maar de belangrijkste viering van die dag is de kruisverering in de avond. Als de priester en diaken binnenkomen in stilte gaan ze plat op de grond liggen, als teken van nederigheid en van eerbied voor Jezus die op die dag Zijn leven heeft gegeven uit liefde voor ons. We horen het lijdensverhaal uit de Bijbel en na de voorbede wordt het kruis met de beeltenis van Jezus plechtig de kerk binnengedragen en ter verering aan iedereen voorgehouden. Ook wordt aan het einde van deze viering de Communie uitgereikt, maar dus niet met een Mis, zoals altijd. Het voelt een beetje kaal en vreemd op deze dag.

Paaswake

Op Stille zaterdag gebeurt er niets, totdat de zon ondergaat. Voor de kerk brandt dan een vuur. Aan dit vuur wordt de paaskaars van dit jaar aangestoken, waarna het de donkere kerk wordt binnengedragen. Van deze kaars wordt het licht verspreid over de gehele kerk doordat mensen elkaar met kaarsjes dit licht doorgeven: het licht overwint de duisternis, het leven overwint de dood. Na een wake welke bestaat uit lezingen en gebeden, worden de klokken geluid en is het echt Pasen! Het is feest! Water wordt gezegend, er worden mensen gedoopt en wijzelf worden met het water besprenkeld ter herinnering aan ons eigen doopsel. Daarna vieren we de Mis, zoals altijd: we vieren dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood en we mogen Hem in de heilige Communie ontvangen. Jezus is opgestaan!

Kom ook naar de meest bijzondere vieringen van het hele jaar in de komende Goede Week!

Zie het vieringenrooster of kijk op www.willibrordusbollenstreek.nl

Pedro de Betancur (1626 - 1667)

“Alles wat u gedaan hebt voor de minsten onder ons, hebt u gedaan voor mij” (Matteüs 31-40)

Heilige (feest 24 april)



Pedro's jeugd vond plaats op Tenerife (Canarische eilanden) in het prachtige landschap van Vilaflor, rustig en ver van de wereld. Geboren in een diep gelovig katholiek gezin groeide hij op lopend door de velden met de kudde geiten van zijn vader waarbij hij bad de hele tijd. Van jongs af aan had hij een voorliefde voor de dingen van God met het verlangen om ooit een priester te worden.

Bidden en dienen

Toen hij van de miserabele situatie in Zuid Amerika hoorde gaf hij toe aan zijn roeping. Op 23-jarige leeftijd verliet hij zijn vaderland en vertrok naar Amerika. Bij zijn aankomst in Guatemala was hij door al zijn spaargeld heen en moest Pedro samen met de straatarmen in de rij gaan staan voor een maaltijd die uitgedeeld werd door de Franciscanen aldaar. Hij vertelde hen van zijn wens om priester te worden en trad toe in de Jezuïeten college. Hoe hard hij het ook probeerde, het leren ging hem niet goed af en dus gaf hij dat maar op. Hij vond het goed om te gaan dienen als Franciscan en maakte gebruik van zijn andere talenten.

Voorloper van de mensenrechten

Hij trok zich het lot aan van de allerarmsten en stichtte schuilplaatsen voor de armen, inheems en daklozen. Hij verzorgde de opvang voor straatkinderen en meteen ook hun catechese door middel van liedjes met ze te zingen en theatrale voorstellingen. Om de rijken bij de goede werken van de Franciscanen te betrekken liep hij langs hun huizen bedelend om het geld. Zij konden namelijk hun genade verkrijgen als ze op deze manier meededen. Vele rijken bekeerden zich tot het christendom. Van het verzamelde geld bouwde hij kerkjes, een ziekenhuisje, opvanghuizen en gasthuizen voor de zieken en allerarmsten.

St. Pedro de Betancur overleed op 24 april 1667. Hij werd heilig verklaard in 2002 door de paus Paulus Johannes II in Guatemala City. Omdat hij zijn zendings- en pastoraal werk deed in Amerikaanse landen, wordt hij ook beschouwd als de eerste heilige in Guatemala en de eerste heilige in Midden-Amerika. Tevens is hij de patroonheilige van Grand Canarias.

Hij was beschermer van degenen die geen huis hebben, voorloper van de mensenrechten; hij maakte geen verschil tussen blanken en zwarten, slaven, inheemsen, mestizo's, iedereen was welkom. Hij hielp mensen zich herinneren aan Jezus' woorden : "Alles wat u gedaan hebt voor de minsten onder ons, hebt u gedaan voor mij" (Matteüs 31-40)

De weg van broeder Petrus

Op haar beurt is er op het eiland Tenerife de Weg van broeder Petrus, een pastorale route die de heilige reisde om met zijn kudde te verplaatsen langs de regio van Chasna. Deze route begint bij de in Vilaflor (gelegen naast het Heiligdom van de Heilige Broer Petrus, waar hij werd geboren) naar de grot van de heilige in El Médano. Van broeder Petrus wordt beschouwd als een van de belangrijkste pelgrimsroutes op de Canarische Eilanden. Tijdens het feest van de heilige broeder Petrus in de maand april reizen honderden pelgrims deze route.



Gastvrije kosters

In gesprek met Bob en Loek

We zitten in de keuken van de pastorie van de St. Agathakerk. Loek had gevraagd of hij samen met collega-koster Bob iets mocht vertellen over het kosterschap, omdat de lezers van de Wil'skracht misschien wel geïnteresseerd zijn in wat er allemaal bij komt kijken.

"Mensen staan er vaak helemaal niet bij stil hoeveel vrijwilligers er in touw zijn voor de parochie, en hoe divers hun taken zijn! Neem alleen al de weekblaadjes die achterin de kerk liggen. Die verschijnen daar niet vanzelf! Er is iemand die de tekst opstelt, dan moet het gedrukt worden, ze moeten naar de verschillende locaties gebracht worden. Allemaal vrijwilligerswerk." Zo bestaat ook het kosterswerk uit meer dan alleen het openen van de deuren, het aandoen van de lampen en het ontsteken van de kaarsen. "Ik kijk elke week wel even in het kostershandboek, dat is een belangrijk naslagwerk waar vrijwel alles in terug te vinden is. Behalve zo'n Oekraïense viering die de diaken dan ineens uit z'n hoge hoed tevoorschijn tovert!" Loek zegt het met zijn kenmerkende grijns op z'n gezicht. "De diaken gaat het boekje te buiten?" vraag ik met een knipoog. "Ja, maar als kosters zijn we flexibel, dus dat kunnen we wel aan!" Weer die grijns. Dit is een gezellig gesprek. Zoals zoveel interviews. Wat hebben we een hoop leuke mensen in onze parochie!



Afgelopen jaar zijn alle kosters van de parochie door Loek uitgenodigd voor een gezamenlijke barbecue. Dat was een hoop geregeld, want ze hebben overal sponsors voor gezocht. Maar dan blijkt dat hun inzet gewaardeerd wordt, want van de kaarsenleverancier tot de slager, tot de supermarkt van De Zilk: de steun komt van alle kanten. "Helaas kon niet iedereen erbij zijn, maar zowel als kostersgroep van de St. Agathakerk, en als gehele kostersgroep van de parochie, zijn we een gezellige groep. Het is niet voor niets dat de barbecue tot een uur of één duurde!" Bob luistert meer dan dat hij praat, vanavond, maar hij knikt instemmend. "We zijn een leuke groep, en we vullen elkaar ook aan. Toen onze leermeester Leo Schoorl stopte, hebben we een lijst gemaakt van alle taken die hij vervulde. We bleven maar schrijven! Uiteindelijk hebben we al die taken verdeeld over de verschillende kosters. Maar we zijn blij dat we hem er nu weer bij hebben, want die man weet echt alles!"

Ik vraag of ze nog een bruggetje willen maken naar het thema van deze editie 'De vreemdelingen verwelkomen'. "Tsjja, je maakt elke week wel wat mee. Zoals laatst nog, toen stond er een dame een beetje verloren in de Mariakapel om een kaarsje op te steken. Ik heb haar uitgenodigd voor een koppie koffie, hier in de keuken, en daar kwam een heftig verhaal los. Of die man die zo geconcentreerd fotografeerde in de kerk, die heb ik meegenomen naar de koorzolder voor een paar 'exclusieve foto's." Loek's ogen glimmen. Hier doet hij het voor. Om iets te kunnen betekenen voor zijn medemensen.

Ook doopvieringen en uitvaarten zijn gelegenheden waarbij de beide kosters veel 'vreemdelingen' verwelkomen. "Het is geweldig om kinderen te zien opgroeien waarbij je in de doopviering gekosterd hebt!". Sommigen van hen zijn inmiddels 'teamgenoot' als misdienaar. "Als koster sta je in dienst van de voorganger, maar samen met de misdienaars, de lector, de collectanten vorm je toch één team." Met uitvaarten heeft het team een andere samenstelling, met mensen van De Barbara of een van de uitvaartondernemingen. "We hebben altijd even overleg, maar dan komt het ook altijd goed. Want ik ben de baas, dus als ik zeg dat iets niet mogelijk is, dan gebeurt het ook niet!". Bob vult Loek aan: "Een uitvaart is zo'n mooie plechtige, waardige viering. Dan wil je niet dat er iets mis gaat!"

De heren hebben verteld wat ze wilden, het gesprek is afgelopen. Ik loop naar huis en denk aan de tegeltjesspreuk "Wie als vriend hier binnengaat, komt nooit te vroeg maar steeds te laat." "Wie als vreemdeling hier binnengaat, die vertrekt als vriend." Dat rijmt niet, maar het is wel waar.

Renée van der Salm

Liturgisch rooster: april 2024



Pastoor B.S. Bosma
pastoor@rkwb.nl
maandag niet beschikbaar



Kapelaan S. Kuik
kapelaan@rkwb.nl
vrijdag niet beschikbaar



Diaken I. Osseweijer
diaken@rkwb.nl
maandag niet beschikbaar

	H. Hart van Jezuskerk De Zilk, Beeklaan 13	St. Agathakerk Lisse, Heereweg 277
donderdag 28 maart WITTE DONDERDAG		19.00 Kapelaan Kuik koor: Canticum Novum
vrijdag 29 maart Kruisweg	15.00 Pieter Clemens	15.00 Irene Koster
vrijdag 29 maart GOEDE VRIJDAG		19.00 Kapelaan Kuik koor: Canticum Novum
zaterdag 30 maart PAASWAKE		21.30 Pastoraal team koor: Canticum Novum
zondag 31 maart PAASZONDAG	09.30 Pastoor Bosma Dames- en heren koor	10.00 Kapelaan Kuik koor: Canticum Novum
maandag 01 april 2e Paasdag		
zaterdag 06 april Beloken Pasen		
zondag 07 april Beloken Pasen		
maandag 08 april Maria Boodschap		19.00 Pastoraal team Diaken Osseweijer
zaterdag 13 april 3e Zondag van Pasen	19.00 Kapelaan Kuik Dames- en heren koor	
zondag 14 april 3e Zondag van Pasen		10.00 Eerste H. Communie Kapelaan Kuik & Diaken
zaterdag 20 april 4e Zondag van Pasen		
zondag 21 april 4e Zondag van Pasen		
zaterdag 27 april 5e Zondag van Pasen	19.00 Kapelaan Kuik Dames- en heren koor	
zondag 28 april 5e Zondag van Pasen		10.00 Pastoor Bosma Diaken Osseweijer
zaterdag 04 mei 6e Zondag van Pasen		
zondag 05 mei 6e Zondag van Pasen		
	<i>iedere donderdag een Eucharistieviering om 9.00 uur</i>	<i>- iedere maandag om 19.00 uur en iedere dinsdag om 9.00 uur, een Eucharistieviering. - Iedere vrijdag van 19:00 t/m 21:00 uur aanbedding.</i>

Voor de meest actuele informatie houdt onze berichtgeving via het weekbericht, website: willibrordusbollenstreek.nl en andere sociale media in de gaten.

St. Jozef & St. Martinuskerk Hillegom, Hoofdstraat 27	H.H. Engelbewaarderskerk Lisse, Heereweg 459
19.00 Pastoor Bosma Parochiekoor	
15.00 Marjo Lommerse	15.00 Wendelmoet Langeler
19.00 Pastoor Bosma Dameskoor	
21.30 Pastor van Eijk Parochiekoor	
10.00 Pastor van Eijk Parochiekoor	11.00 Pastoor Bosma ICA+Actaeakoer
10.00 Pastoraal team cantor Hetty + Maria	
	19.00 Kapelaan Kuik Actaeakoer
10.00 Pastoor Bosma Dameskoor	
	19.00 Roepeningenzondag Pastoor Bosma koor: ICA
10.00 Roepeningenzondag Pastor van Eijk & Diaken Osseweijer Parochiekoor	
	19.00 4 Mei Herdenking Kapelaan Kuik & Diaken Osseweijer Actaeakoer
10.00 Pastoor Bosma Dameskoor	
- iedere vrijdag een Eucharistieviering om 9.00 uur	iedere woensdag een Eucharistieviering om 9.00 uur
- Iedere 1e zondag van de maand van 17:00 t/m 19:00 aanbidding.	

Nieuwe datums Tiengroep:

Vrijdag 19 April.

Vrijdag 17 Mei.

De locatie is veranderd van het Paus Franciscushuis naar de Jongerenzolder in de Agathakerk.

Wees welkom.

Koffie/thee na de Mis

St. Jozef en St. Martinuskerk

Na elke zondagsmis, en elke vrijdagochtend.

Heilig Hart van Jezuskerk

Na elke zaterdagavondmis, en elke derde donderdagochtend van de maand.

H.H. Engelbewaarderskerk

Na elke **eerste** zaterdagavondmis van de maand, en elke woensdagochtend.

St. Agathakerk

Na elke zondagsmis.

H. Communie bij u thuis gebracht

Misschien verlangt u er wel eens naar om de H. Communie thuis te ontvangen. Wanneer u niet in staat bent om naar de kerk te komen voor de eucharistieviering, kan de H. Communie bij u thuis worden gebracht. Dit kan als u wilt eenmalig zijn, maar ook als het nodig is voor een bepaalde periode of zelfs permanent.

In coronatijd konden veel mensen niet naar de kerk. Nu de coronapandemie achter de rug is, is niet iedereen weer in staat om naar onze kerken te komen. We hebben in de parochie een groep enthousiaste en toegewijde vrijwilligers die u de H. Communie thuis zouden kunnen komen brengen. Ze bidden dan samen met u zodat het ontvangen van de H. Communie met eerbied en rust kan plaatsvinden.

Wanneer u de H. Communie thuis zou willen ontvangen, kunt u hiervoor contact opnemen met het centraal secretariaat: telefoon **0252 418 870** of email: **sec@rkwb.nl**.

Relatie

Ons geloof staat of valt met onze relatie met onze God. De God die wij kennen als Vader en Zoon en Heilige Geest. Het kernwoord hier is **relatie**. En elke relatie die wij mensen hebben vraagt aandacht, vraagt onderhoud. Een relatie heeft het nodig dat je tijd investeert in de ander. Dat je één op één tijd met elkaar doorbrengt. Zo ga je bijvoorbeeld samen met je partner gezellig uit eten of naar een festival. Door deze tijdsinvestering leer je elkaar beter kennen en versterk en verdiep je de band die je samen hebt met elkaar. In deze tijd zien we steeds meer en meer hoe desastreus relaties te lijden hebben of uit elkaar vallen als we er de tijd niet aan besteden. Wantrouwen, ruzie, onverschilligheid, de nood van elkaar niet zien, om maar wat te noemen.

Onderhoud

Dit alles gaat ook op voor de relatie die wij met God hebben. Maar al te vaak nemen we het voor vanzelfsprekend aan. Vinden wij onbewust of bewust dat God zich meer zou moeten inzetten voor mij. Waarom doet God er niets aan? Hooft u dezelfde vraag niet ook eens tussen twee partners? Waarom heb je niet gekookt; waarom heb je niet schoongemaakt, waarom, waarom... Als je geen tijd besteedt aan je relatie met God is het steeds moeilijker om met die waarom-vraag om te gaan. Natuurlijk is het geweldig dat u (hopelijk) regelmatig de Eucharistievieringen bijwoont. Jezus ging ook met zijn vrienden aan tafel. Zoals de meeste gezinnen ook doen. Samen aan tafel om te ontbijten en/of 's-avonds de warme maaltijd te gebruiken. Kostbare gezinstijd waarbij de gezinsband versterkt wordt.

Matteus 26, 40 Jezus liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: konden jullie niet eens één uur met Mij waken?

Wakker zijn

Je hoort bijna een soort verdriet, misschien wel een smeekbede bij Jezus: "Konden jullie niet wakker met me zijn?" Jezus vraagt ons eigenlijk "Wil je tijd investeren in onze band?" Gods grootse liefde voor ons blijkt wel uit dat Hij zichzelf wil geven voor ons. En bent u bereid net als de Heer die stap naar Hem te zetten? Ruimte te maken voor één op één tijd met de Heer? Thuis bidden bij het wakker worden, bij het eten en voor het slapengaan bijvoorbeeld. Maar wat ook een goede gewoonte zou zijn is om tijd in te ruimen voor aanbidding. De Heer toont zich in de geconsacreerde Hostie en daar kun je jezelf dan plaatsen voor de Heer. Stil worden, naar Hem luisteren, Hem loven en prijzen in gebed en zang. Gaat u met de Heer uit, één op één?

Hillegom: elke eerste zondag van de maand van **17:00 t/m 19:00** of **Lisse: elke vrijdagavond** van **19:00 t/m 21:00**. Voor beide geldt: u kunt in- en uitlopen wanneer u wilt.

Hij wacht op U. Kom!

Nachtelijke aanbidding in de Goede Week

Toen sprak Hij tot hen: "Ik ben bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waakt met Mij." Nadat Hij een weinig verder was gegaan, wierp Hij zich plat ter aarde en bad: "Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet zoals Ik wil, maar zoals Gij wilt." Toen ging hij naar zijn leerlingen en vond hen in slaap; en Hij sprak tot Petrus: "Ging het dan uw krachten te boven een uur met Mij te waken? Waakt en bidt, dat gij niet op de bekoring ingaat. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak." Hij verwijderde zich voor de tweede keer en weer bad Hij: "Vader, als het niet mogelijk is dat die beker voorbijgaat zonder dat Ik hem drink: dat dan uw wil geschiede." En teruggekomen vond Hij hen weer in slaap, want hun oogleden waren zwaar. Hij liet hen met rust, ging weer heen en bad voor de derde maal, nogmaals met dezelfde woorden.

Bovenstaande tekst is uit het Mattëus evangelie (Mat.26: 38-40).

We willen gehoor geven aan de oproep van Christus om samen met hem te waken in de nachtelijke aanbidding aansluitend aan de viering op Witte Donderdag tot aan de Laudan, het kerkelijk ochtendgebed, om 7.00 uur op Goede Vrijdag.

Die nacht is de St. Agathakerk geopend, u kunt elk moment binnen lopen. De ciborie met het H. Sacrament staat uitgesteld op het rustaltaar in de Mariakapel, u wordt uitgenodigd om gedurende de avond of de nacht enige tijd bij Hem te waken.

Deze nacht zijn er altijd mensen volgens een rooster aanwezig, u bent nooit alleen in de kerk.

Als u wilt u helpen het rooster te vullen kunt u een mailtje sturen naar Arnold van Berkel: arnold.vanberkel@gmail.com. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Zaterdag 4 mei Dodenherdenking Heilig Hart van Jezuskerk in De Zilk

Op **zaterdag 4 mei** a.s. worden om **10.30 uur** in de Heilig Hartkerk in de Zilk de doden uit de Tweede Wereldoorlog en latere conflicten herdacht. Gesproken zal worden door genodigden uit de gemeente Noordwijk en van de veteranenvereniging. Pastoor Bosma zal namens de Willibrordusparochie spreken. De kinderen uit groep acht van de Egelantierschool in de Zilk, zullen zelfgeschreven gedichten voordragen. Het geheel wordt muzikaal ondersteunt door trompettist Jeffrey Parmentier. Om **11.00 uur** zal een **kranstlegging** en een defilé plaatsvinden bij het monument vóór de kerk. Na afloop is er koffie/thee (en voor de kinderen limonade) achter in de kerk.

U bent allen van harte welkom.

Werkgroep 4 mei herdenking.

Orgelconcertserie 2024 Adema-orgel

Sint-Agathakerk Lisse

De Stichting Vrienden van het Adema-orgel heeft voor 2024 weer een mooi en afwisselend programma voor u samengesteld.

Op **13 april** wordt de serie geopend met een concert door **Erik-Jan Eradus** uit Haarlem. Als vaste bespeler van het Adema-orgel in de Sint-Josephkerk aldaar weet hij als geen ander hoe hij ook ons Adema-orgel in Lisse op z'n allermooist moet presenteren.

Op **25 mei** zal **Minne Veldman** spelen, een organist die een zeer breed repertoire aan orgelliteratuur beheerst. Deze avond staat garant voor een onvergetelijke muzikale ervaring, zowel voor de doorgewinterde orgelliefhebber als voor de wat minder geoefende luisteraars.

Dat laatste zal ook zeker van toepassing zijn op **22 juni**, wanneer **Simon Stelling** zal spelen. Die avond zullen we een orgelconcert gaan beluisteren zonder 'echte' orgelmuziek op het programma: Simon zal namelijk uitsluitend bewerkingen spelen van muziek die oorspronkelijk voor orkest of andere instrumenten gemaakt is, zogenaamde transcripties. Een unieke belevenis dus die u niet mag missen!

Ook dit jaar zal **Cor de Vries** het orgel bespelen bij de afsluiting van Open Monumentendag 2024 en hij zal dat doen op **14 september**.

Tot slot mogen we op **12 oktober**, als aanstormend jong talent, **Maarten Wilmink** voor het eerst verwelkomen in Lisse.

Voor de liefhebbers die zelf graag eens op het Adema-orgel zouden willen spelen zijn er ook komend jaar weer de bekende speelmiddagen op 1 juni, 29 juni, 31 augustus, 28 september, 26 oktober..

We kijken uit naar een mooi en muzikaal jaar en hopen velen van u weer te mogen ontmoeten in de Sint-Agathakerk van Lisse. Tip: Zet de diverse datums alvast in uw agenda! Het slotconcert Open Monumentendag begint om 16.00, de andere concerten steeds om 20.15.

Gedwongen of vrijwillig op stap?

Gedwongen op stap

Hoewel de spreidingswet inmiddels is aangenomen telt Nederland bijna 18 miljoen "deskundigen op het gebied van migratie". Velen spreken zich uit, terwijl anderen juist in stilte begaan zijn met het noodlot wat zoveel mensen treft. Wat als je met je gezin moet vluchten omdat het oorlog is, of als je huis en haard moet verlaten omdat bijvoorbeeld het water gevaarlijk stijgt? Meer dan de helft van de wereldbevolking woont aan de kust, waar de effecten van de temperatuurstijging grote impact kunnen hebben. Derdewereldlanden worden meer beïnvloed door deze overstromingen dan de welvarende landen, vaak omdat zij geen geld of welwillende regering hebben die kan voorkomen dat hun woongebieden overstromen. Maar wat als het onszelf treft? Misschien herinnert u zich nog dat een tiental jaren geleden de grote Nederlandse rivieren overstromden en een aantal boeren, met het vee en hun gezinnen werden gedwongen hun huis en haard te verlaten?

Vrijwillig op stap

Als toerist ga je vrijwillig op stap, wil je nieuwe dingen zien en genieten van alles wat buiten je gewone dagelijkse leven is. Toerisme bestond al bij de Romeinen en was later vooral voorbehouden aan de adel en andere welgestelden. Toen al bezochten zij bijzondere gebouwen, leerden nieuwe talen en kwamen in aanraking met nieuwe gerechten en bijzondere cultuuruitingen. Lang geleden zijn klompen en tulpen vanuit Turkije in Nederland geïntroduceerd. Nu komen jaarlijks miljoenen toeristen "onze tulpenvelden" bekijken en genieten van de kleurenpracht. Vanzelfsprekend spreekt er een financieel belang, waar in een brede regio veel bedrijven en mensen de vruchten van plukken. Op velerlei gebied exporteert Nederland haar schoonheid in toeristenfolders, maar biedt ontwikkelingslanden ook haar kennis en kunde. Mogen de gezagsdragers deze kennis gebruiken om hun burgers te beschermen.

Jeanne Ruigrok

Jenny Post werkte drie jaar bij het Leger des Heils:

Een slaappleats voor hen die dat nodig hebben.

Ieder mens heeft recht op een bed, warme kleren, voldoende te eten en een dak boven zijn of haar hoofd. Dit is de visie van het Leger des Heils, de organisatie die zich wereldwijd inzet voor mensen die dat missen. De visie wordt volledig onderschreven door Jenny Post, die 3 jaar bij het Leger des Heils in Den Haag werkte. Zij zag dagelijks de wanhoop van mensen die door omstandigheden op straat moesten leven. Maar zij zag ook hoe het Leger des Heils opkomt voor deze mensen en hen een menswaardig bestaan geeft.



Opkomen voor de medemens

Jenny heeft bij diverse organisaties gewerkt, maar altijd bij organisaties die opkwamen voor de mens. Ook nu. Voor mensen in problemen, mensen zonder een eigen veilige plek of mensen die het (even) zelf niet redden. Zo werkte zij bij Vluchtelingenwerk en bij Slachtofferhulp. Bij die laatste organisatie stond op een gegeven moment een verwarde man voor de deur die hulp zocht "Mijn collega's reageerden wat angstig en zochten afstand, maar ik realiseerde mij dat dit een mens in nood was. Iemand die ondersteuning van een ander nodig had. Dat zette mij aan het denken: kan zo'n man eigenlijk wel ergens terecht? Is er een bed, een huis voor hem?" Dat zette haar op het spoor van het Leger des Heils en toen daar wat later een baan vrijkwam, solliciteerde zij en werd aangenomen.

Evangelie als leidraad

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en heeft het Evangelie als leidraad. De medewerkers brengen hulp en ondersteuning aan mensen die het moeilijk hebben: mensen die eenzaam zijn, mensen die op straat moeten leven, mensen die op zoek zijn naar een luisterend oor, een steuntje in de rug. Jenny ging werken in Den Haag, bij de opvang voor daklozen. "Ik kwam terecht in een oud gebouw in een achterstandswijk. Er was plaats voor 30 mannen en vrouwen, die daar een warme maaltijd kregen, ze konden er douchen en slapen en ze werden begeleid". Mensen die hier aanklopten, werden – voor zover er plaats was – opgevangen zonder vragen of ingewikkelde intakeprocedures. Er werd rust en warmte aangeboden. "We vroegen de mensen daarom ook: wat heb je nodig?" en niet: "Waar kom je vandaan?" Dat kwam later wel."

Nederland lijkt dan wel een welstandsland – en in veel opzichten is het dat gelukkig ook – maar toch kan het iedereen overkomen dat je op straat moet leven. "Een baan die stopt, een huwelijk dat eindigt, waardoor het steeds slechter met je gaat. Tot het moment dat je letterlijk op straat staat en dat er niemand naar je omkijkt.

Niet iedereen is in staat om voor zichzelf te zorgen, soms is er voor korte of langere tijd hulp nodig. Dan is het goed om te weten dat het Leger des Heils er voor je is."

Opvang voor jongeren

Jenny maakte zich met name zorgen om jongeren. Jongens tussen de 18 en 24 jaar die op straat leefden. Voor hen was er weinig opvang, ze konden wel terecht bij de nachtopvang op een slaapzaal, maar dat was niet ideaal. "Ik heb het toen voor elkaar gekregen dat we in een gebouw kwamen met 48 plekken, veelal aparte kamers. Daar zijn die 30 mannen en vrouwen, plus de 18 jongens naar toe verhuisd. Daar hadden ze rust en privacy."

In de jaren dat Jenny bij het Leger des Heils werkte, heeft ze zich nooit angstig gevoeld. "Integendeel, ik had al snel een band met de mensen. Ik begroette ze elke dag, maakte een praatje. Op een avond toen ik naar huis wilde gaan, kwam er een man op mij af. Hij had voor mij gekookt. Hij had niet veel, maar wat hij had, wilde hij met mij delen. Tja, dan word je wel even stil."

Jenny heeft haar jaren bij het Leger des Heils ervaren als een mooie tijd. "Natuurlijk was ik ook wel eens verdrietig als je mensen weg moest sturen wanneer de opvang vol was. Ook was het moeilijk als je zag hoe mensen hun best moesten doen om te overleven. Om niet verder te kunnen kijken dan de volgende dag, een volgende maaltijd. Maar er werd en wordt gelukkig ook veel geboden, naastenliefde, respect en zorg voor een ander. En bovenal het geloof in de goedheid van de mens. Daardoor houd je het vol."

Peter Ruigrok maakt het mogelijk.

In de bollen- en bloemen sector worden machines op grote schaal ingezet, maar daarnaast is er ook veel werk dat met de hand gedaan moet worden. Daarvoor zijn mensen nodig, heel veel mensen. Zij wonen niet allemaal dichtbij de werkplek, integendeel, het merendeel van de arbeidskrachten komt van ver: uit Polen en andere Oost-Europese landen. Die mensen moeten ergens wonen en slapen. Een van de bedrijven die daarvoor zorgt is P. Ruigrok. Peter Ruigrok, directeur van het bedrijf, vertelt graag hoe hij dat voor elkaar krijgt.

'Wil je het hele verhaal, of een samenvatting?' is één van de eerste vragen van Ruigrok. 'Met het hele verhaal kan ik wel een paar boeken vullen.' We besluiten daarom om voor de samenvatting te gaan. 'Oorspronkelijk zijn wij bollenkwekers,' zegt Ruigrok, 'al enige generaties lang. Zelf ben ik op een gegeven moment overgestapt op het verkopen van bloemen, van boeketten. Om die boeketten te maken heb je mensen nodig en die kwamen jaren geleden uit Engeland en Ierland. Achter ons bedrijf in Hillegom hebben wij tenten neergezet, later werden dat caravans. Naast Engelsen en Ieren kwamen ook mensen uit de gebieden rondom de Middellandse zee. Na verloop van tijd kwamen er uit die streken steeds minder mensen en ik hoorde toen dat er veel Polen zijn die werk zochten. Samen met mijn zwager heb ik ervoor gezorgd dat we deze mensen ophaalden, dat we de juiste papieren regelden, waarna ze bij ons aan het werk konden. Ook zij verbleven in campers, verspreid over de Bollenstreek. Dat ging prima, er was een grote kantine en er was voldoende sanitair.' Helaas werd er op een gegeven moment bepaald dat deze vorm van 'kamperen' niet toegestaan was, er moest een andere oplossing gevonden worden.

Uitzendbureau

Ruigrok vond een oplossing, hij kocht in de regio huizen, waar de medewerkers konden wonen. Ook dat ging prima, maar de overheid lag opnieuw dwars. Het wonen in huizen werd verboden. Gelukkig is Ruigrok een creatieve ondernemer, hij vond woonruimte in hotels. En hij begon zelf woonunits neer te zetten. 'Inmiddels liep het inzetten van arbeidskrachten zo goed, dat ook andere bedrijven bij ons aanklopten. Daardoor zijn wij nu een uitzendbureau, met meer dan 2300 uitzendkrachten. Die werken vooral in Noord- en Zuid-Holland, hier in de Bollenstreek en in Aalsmeer. In hetzelfde gebied zetten wij woonruimtes neer, zoals onlangs in Aalsmeer, de Ruigrok Tower. Een complex van 8 woonlagen met 130 appartementen.'

Tegenwerking

Het klinkt alsof het allemaal heel vanzelf gegaan is, maar niets is minder waar. 'Ik heb veel tegenwerking ondervonden. Op een gegeven moment vond er zelfs een inval van de FIOD plaats en heb ik 12 dagen vast gezeten. Ik werd beschuldigd en een gevangenisstraf van 16 maanden was het vooruitzicht. Het klopte allemaal niet, ik was geheel onschuldig en het vonnis werd door de Hoge Raad vernietigd. Maar dat zijn en blijven lastige momenten.'

Toch heeft Ruigrok nooit overwogen om te stoppen met zijn bedrijf, zeker niet. 'Ik houd van werken, ik houd van steeds iets nieuws oppakken en een uitdaging ga ik niet uit de weg. Ik weet ook dat ik goed voor de mensen zorg. Sommigen zijn hier al meer dan 20 jaar, dat zou niet zo zijn als ze het niet naar hun zin hebben.'



Vluchtelingen uit Oekraïne

Natuurlijk gaat het hier om commerciële zaken, het bedrijf doet dit allemaal niet voor niets. Maar soms wel! 'Bij het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zag ik de beelden van de vluchtelingen: vrouwen met kleine kinderen, bejaarden, mensen met een handicap. Wanhopig zochten zij een veilige plek. Ik kon toen 200 mensen hier op mijn terrein een onderkomen bieden. Want slapen in een greppel dat mag je niet laten gebeuren.'

En zo brengt Ruigrok het thema van dit nummer: het huisvesten van vreemdelingen op zijn eigen manier in de praktijk. Met hart voor de mensen om hem heen.

Wat is Catechese?

Catechese komt van het Griekse woord *katèchèsis*, wat zoiets betekent als mondelinge instructie of instructie met woorden. Als we in de Kerk spreken over catechese, dan gaat het vaak over leren over geloof. Meestal denken we dan aan de voorbereiding van kinderen op hun eerste heilige Communie of het heilig Vormsel. Maar we hebben ook een tiener- en jongerengroep waarin geleerd en gesproken wordt over geloof. En wat te denken van de bezoeken van het pastoraal team aan basisscholen? Vaak denken we alleen aan kinderen die leren. Maar als christenen zijn we een heel leven lang leerling van de Heer! Daarom dat in onze parochie ook voor volwassenen momenten zijn van catechese: verschillende catechesegroepen, catechese rond sacramenten van doopsel, huwelijk of andere scharniermomenten in het leven. Er is catechese voor mensen die niet kerkelijk zijn, maar wel wat over het katholiek geloof willen weten, voor mensen die willen toetreden tot de Rooms-katholieke Kerk en voor mensen die al decennialang verbonden zijn met de Kerk. De Alpha is hiervan een heel mooi voorbeeld. En ook voor de pastoor, kapelaan en diaken zijn er vanuit het bisdom of andere organisaties cursussen, studiedagen en bezinningsdagen. Kortom: iedereen is een heel leven lang leerling.

Wie is onze leraar?

Je zou kunnen zeggen dat we een gemeenschap van leerlingen zijn. De vraag is dan: wie is onze leraar? De meeste mensen zouden dan zeggen: "De pastoor, kapelaan en diaken!" En dat klopt natuurlijk wel, maar zij zijn gelukkig niet de enigen! Er zijn veel vrijwilligers actief in de catechese. Dit zijn mensen die zelf in onze parochie catechese hebben gevolgd en nu zelf aan anderen doorgeven wat zij geleerd hebben. Het is eigenlijk een taak van ons allemaal. En dé leraar bij uitstek, dat is God zelf! Wanneer we de Bijbel lezen of bidden, wanneer we de sacramenten vieren of we met elkaar in gesprek gaan, dan probeert God ons de juiste wegen te laten gaan om Hem steeds beter te leren kennen en als gemeenschap samen te komen, voor elkaar in te staan en onze naasten dichtbij en veraf te hulp te komen als dit nodig is.

Je bent dus altijd welkom om catechese te volgen, je aan te sluiten bij een van de catechesegroepen in de parochie of om zelf catechese te gaan geven. Het pastoraal team helpt je hier graag bij!

McFaith

Iedere eerste maandag/dinsdag/woensdag/donderdag van de maand schuiven we een avond gezellig aan om samen te eten (op woensdag en donderdag) en te praten over het leven, ons geluk en ons geloof. Dat is kort weergegeven wat McFaith inhoudt. Inmiddels doen we dat al 12 jaar en met veel plezier. Er wordt een inleiding (dit kan eventueel een filmpje zijn) verzorgd door kapelaan Kuik, waarna we met elkaar praten over eigen ervaringen en ideeën bij die inleiding. Zo rond 21.30/22.00 uur sluiten we weer af.

Op **maandagavond** beginnen we om **20.00 uur** na de H. Mis en op **dinsdagavond** om **19:30 uur**; we hebben op deze twee avonden iets lekkers bij de koffie.

Op **woensdag- en donderdagavond** wordt er om **18.00 uur respectievelijk 19.00 uur** gestart met een lekkere maaltijd. Het koken wordt afwisselend door de deelnemers gedaan. Het gaat niet om culinaire hoogstandjes, wél om een gezellige en voedzame maaltijd. Wilt u eens kijken of McFaith iets voor u is, mail dan naar seclisse@rkwb.nl. U kunt ook bellen naar het parochiesecretariaat: 0252-418870.

Het geheim van het geluk is het geheim van de vreugde.

Dit is de titel van het boek dat ik geschreven heb en dat in april uitgegeven wordt bij Adveniat. Iedereen zoekt geluk. Weinigen vinden het. Hoe komt dat? Het geluk lijkt soms net om de hoek te liggen, je kunt het bijna aanraken en toch krijg je het niet te pakken. Hoe komt het dat geluk je zo vaak ontglipt? Mijn boek probeert een antwoord te vinden met de hulp van wat misschien wel het best bewaarde geheim ter wereld is: De positieve invloed van het katholieke geloof op je geluk.

Het boek laat aan moderne mensen van alle generaties zien dat geloof je leven verrijkt. Vaak hoor ik van mensen dat ze het zo lastig vinden om met hun kinderen of kleinkinderen te praten over geloof. Misschien kunt u hen mijn boekje cadeau geven? Ik heb het zo luchtig mogelijk en met gevoel voor humor proberen te schrijven. U kunt het cadeau geven aan familie en vrienden die de Katholieke Kerk de rug toe hebben gekeerd. U kunt het ook zelf gebruiken om u in de inhoud van het geloof te verdiepen. Ik hoop zo dat dit boek u hierbij helpt.

Als het in de media over geloof gaat, gaat het vaak over negatieve dingen of over bijzaken. Moet het niet veel vaker gaan over de essentie? Geloof heeft te maken met geluk. En hoe je door je geloof de grote hindernis naar geluk – waardoor zo weinigen geluk vinden – uit de weg ruimt. Het boek is te verkrijgen in de boekhandel of via Adveniat.nl.

Pastoor Rochus Franken

Kerkenveiling Engelbewaarderskerk

De voorbereidingen voor de jaarlijkse kerkenveiling van de Engelbewaarderskerk zijn weer van start gegaan. In januari zijn de kerkenveilingcommissieleden bij elkaar gekomen om het draaiboek door te nemen, wat gaat goed en wat moet aangepast worden. In februari en maart zijn we weer bij elkaar gekomen, want bij zo'n veiling komt heel wat kijken: alle schenkers en adverteerders persoonlijk benaderen, catalogus samenstellen, artikelen bij de schenkers ophalen, uitnodigingen versturen etc.. Daarom zijn we blij met versterking in de persoon van Margreth v/d Zijden, die een aantal taken van Anisija van Ruiten over zal nemen. Het blijft elk jaar weer een uitdaging om er met elkaar voor te zorgen dat alles weer op rolletjes loopt. De datum voor de kerkenveiling is ook al bekend. Dus u kunt alvast op de kalender noteren dat **vrijdag 24 mei 2024** de kerkenveiling zal plaatsvinden. Uiteraard op de locatie waar we al jaren gastvrij ontvangen worden: **Bar-Restaurant Juffermans** aan de Heereweg 386 te Lisse (de Engel).

De kerkenveilingcommissie H.H. Engelbewaarderskerk



Presentatie in het Paus Franciscus huis:

Niemand vlucht zomaar!

Je leven zal maar bedreigd worden. Omdat je christen bent, homo of een afwijkende mening hebt. Soms zien mensen geen andere uitweg dan hun land ontvluchten. Ze laten alles achter: hun familie, vrienden en bezittingen. Ze zoeken bescherming in een land dat hun volkomen vreemd is, waar ze niemand kennen.

Vluchtelingenwerk Lisse:

Weer opnieuw moeten beginnen in een onbekende gemeente in een onbekend land waar communicatie nog moeizaam verloopt; er komt veel op vluchtelingen af zodra zij zich in Lisse mogen vestigen. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk helpen de mensen op weg.

Wilt u meer weten over het werk voor vluchtelingen? Op dinsdag 16 april zal Christina Dominicus van Vluchtelingenwerk Lisse tijdens de koffie-ochtend in het Paus Franciscushuis meer hierover vertellen. U bent om 10.00 uur van harte welkom.

DANK U / JE WEL!

Na bijna twee maanden is hier mijn late dankbetuiging. Gisteravond (we schrijven inmiddels 8 februari) werden de feestelijkheden afgesloten met het bezoek van de drie collega's van het pastorale team die als de drie koningen, eveneens verlaat, naar Voorburg waren gekomen om met mij te genieten van het etentje, dat mij bij mijn jubileum op 16 december door het bestuur was aangeboden. De eetgelegenheid was hun keuze en dat bleek een goede. Lekker eten en goede praat.

Eerder had ik zelf de feestcommissie getraakteerd op een lunch in Hillegom. Die mensen hebben zich echt geweldig uitgesloofd. Ze hebben me wel even een duwtje moeten geven eer ik bereid was om het jubileum te willen vieren en ze hebben er alles aan gedaan om het tot een feest te maken: de organisatie van het geheel, de eucharistie in de kerk, de koffie-met-taart na afloop in de Joannesschool en vooral de samenstelling en de redactie van het prachtige jubileumboek met leuke herinneringen en vele foto's. Dank aan allen die daaraan met hun persoonlijke herinneringen hebben bijgedragen.

Ik was blij zoveel mensen in de kerk te zien die met mij en de collega's meededen in de feestelijke viering waaraan het koor van de locatie Hillegom, dit keer onder leiding van de dirigent van het koor van de locatie Lisse, zijn gewaardeerde medewerking verleende. Het stemde mij, en vast en zeker ook het pastorale team en het bestuur van de Willibrordusparochie, ook blij dat ik bij de koffie mensen van alle vier locaties van de parochie heb mogen ontmoeten. Zo was het meer dan een feest rond mijn persoon, het werd een feest van de hele parochie van De Engel tot De Zilk.

Als ik in deze somber stemmende tijd toch ook mijn zegeningen moet tellen, dan was dit feest er zeker een. Hartelijk dank aan allen die met deze genade hebben meegewerkt.

Ton van Eijk

Rozenkrans bidden Hillegom

Met ingang van dinsdag 2 april a.s. wordt er iedere **dinsdagavond om 19.00** uur de rozenkrans gebeden in de **dagkapel** van de St. Jozef en St. Martinuskerk te Hillegom.

In de meimaand bidden wij op **alle werkdagen** de rozenkrans behalve op Hemelvaartsdag 9 mei en 2e Pinksterdag 20 mei.

U bent allen hartelijk welkom.
Met vriendelijke groet, Bas Rusman.

Hulp nodig?

De PCI is een instelling die een diaconale functie heeft voor parochianen van een geloofsgemeenschap maar ook voor mensen van buiten de geloofsgemeenschap. **Diaconie is omzien en hulp bieden aan een ieder die dat nodig heeft.** Vanuit naastenliefde (= caritas) wordt de helpende hand geboden.

De PCI beschikt over middelen om mensen die in nood zijn gekomen, of mensen die niet meer in aanmerking komen voor regelingen vanuit de gemeente, direct te helpen. Vooral op financieel gebied helpen wij mensen die bij andere instanties niet meer terecht kunnen. Dit kan in de vorm van een lening of schenking zijn. Indien nodig doet de PCI soms ook aankopen om mensen in nood te helpen.

Naast het financieel ondersteunen van mensen helpen wij ook organisaties met humanitaire doelstellingen in eigen land en daarbuiten. Maar zeker ook de regionale instellingen vergeten wij niet! De PCI ondersteunt ook verschillende projecten binnen de parochie.

De PCI bestaat uit vrijwilligers. Integere mensen die zich vanuit hun geloofsovertuiging willen inzetten voor de medemens. "Ik had honger en jij gaf mij te eten." (Matt. 25, vers 35). **Mensen in tijdelijke financiële nood kunnen een hulpaanvraag doen.** Deze zal uiterst zorgvuldig en **vertrouwelijk** worden behandeld. Uiteraard kunnen ook organisaties en werkgroepen een beroep doen op de PCI. Tevens is het mogelijk een aanvraag te doen voor een ander.

De hulpaanvraag kan via e-mail gedaan worden. Maar u kunt ook een briefje in de brievenbus van de pastorie doen. Uiteraard mag u ook telefonisch contact opnemen met een van de parochie secretariaten. Het secretariaat zal de betreffende lokale PCI inlichten en wij zullen dan contact met u opnemen. Mogelijk kunnen wij u de helpende hand bieden. Misschien zijn wij dat laatste (puzzel) stukje waar u op zoek naar bent...

PCI, afdeling De Zilk E-mail: pcidezilk@gmail.com
PCI, afdeling Hillegom E-mail: pcihillegom@gmail.com
PCI, afdeling Lisse E-mail: pcilisse@gmail.com



Marcconstraat 14
2181-AK HILLEGOM
tel. 0252 - 50 51 21
www.weveko.nl
info@weveko.nl

Kerkenveiling St. Agathakerk 2023

Vrijdag 24 november jl. heeft de kerkenveiling voor de St. Agathakerk plaatsgevonden. Een groot succes waarbij **43.400 euro** is opgehaald ten behoeve van het onderhoud van deze kerk. Een prachtige opbrengst die mogelijk gemaakt is door de inzet van alle vrijwilligers, sponsoren en parochianen.

Wij kijken terug op een geslaagde avond waarop parochianen en andere geïnteresseerden elkaar hebben kunnen ontmoeten in de Beukenhof in Lisse. Het enthousiasme en de samenwerking in de afgelopen maanden hebben aanstekelijk gewerkt, waardoor de doelstelling opnieuw overtroffen is. Wij willen sponsoren, parochianen en vrijwilligers hiervoor **hartelijk danken**, zonder hun inzet was dit niet mogelijk geweest. Wij kijken terug op een geslaagde avond en kijken vol verwachting uit naar de veilingavond in 2024.

Het comite kerkenveiling St. Agathakerk



HOVENIERSBEDRIJF
VAN 't KLOOSTER

Gaat de tuin op de schop?
Zet daar dan Antoon op.

Weeresteinstraat 211
2182 GW-HILLEGOM
Mob. 06 - 53 799 732
www.hoveniersbedrijfvantklooster.nl
info@hoveniersbedrijfvantklooster.nl



internet provider
werkplek online
beveiliging
hosting

interparts.nl



Electro-Technisch Bureau
Jan van der Reyden

Kanaalstraat 155 Lisse
0252-414100

electrische installaties
wasmachines
drogers
koelkasten
vrieskasten

eigen servicedienst



UITVAARTVERZORGING –SINDS 1878–
UITENDAAL

023 - 532 44 86

Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid in staat is een maximale kwaliteit te bieden tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, jarenlange ervaring, persoonlijk, warm, betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem
info@uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl

Regie over uw eigen afscheid



van der putten & dunweg

uitvaartzorg voor duin- en bollenstreek

Heereweg 21, 2161 AC Lisse | 0252 - 413 213 | info@vanderputtendunweg.nl

www.dunweg.nl/eindrege

UITVAARTZORG BOLLENSTREEK



Het grote verschil zit in de kleine details

uitvaartzorgbollenstreek.nl

Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

24/7
0252 411 366



DAMO
grafmonumenten

Eerlijk en vertrouwd

AMPÈRESTRAAT 2 / 2181HB / HILLEGOM
WWW.DAMONATUURSTEEN.NL
T: 0252-520329

Uitvaartzorging 
Vermeij 

Patricia Vermeij
06 - 23 69 63 25
Dag en nacht bereikbaar



Puur & Persoonlijk

De Zilk • www.uitvaartzorgingvermeij.nl

Voor een nieuwe CV-ketel, geiser of gaskachel



CV-, Gas- en Water Installateur
R. Korbee b.v.

Tel. 0252-522275 - Hoofdstraat 192 - Hillegom

CV ketels, combi ketels, geisers, gaskachels, onderhoud gastoestellen, sanitaire installaties

b **BOOT NATUURSTEEN**

Sinds 1902

Grafmonumenten & Urnen



Meer en Duin 21-23 • Lisse
T: (0252) 413 308
www.bootnatuursteen.nl
www.memorieurnen.nl

homma
ELECTROTECHNISCHE SPESIALISATIE

Als u kiest voor: **Duurzaamheid, Innovatie, Kwaliteit en Betrouwbaarheid**

Homma Elektrotechniek zit uwerzijds altijd op werkdagen vóór 18.00 uur bereikbaar op www.homma.nl

Venestraat 21
2161 LE Lisse
0252-416054 tel
www.homma.nl
info@homma.nl

-  Elektrotechniek
-  Beveiliging
-  Industriële automatisering
-  Onderhoud en beheer
-  Datasnetwerk
-  Zonnepanelen



ROELAND

Juweliers - Horlogers - Diamantairs

Hoofdstraat 72-74 HILLEGOM Tel. 0252-515608
www.roelandjuweliers.nl



Heilig Hart van Jezuskerk

Beeklaan 14
2191 AB De Zilk
0252 515753
secdezilk@rkwb.nl

Bankrekeningnummer:
NL 48 RABO 03881 15 009

St. Jozef en St. Martinuskerk

Hoofdstraat 27
2181 EA HILLEGOM
0252 515000
sechillegom@rkwb.nl

Bankrekeningnummer:
NL 42 RABO 03169 02 373



Kerken open

St. Agathakerk:
9.00 - 16.30 uur

Mariakapel van de
H.H. Engelbewaarderskerk:
10.00 - 16.00 uur

Het stiltecentrum van de
St. Jozef en St. Martinus:
9.00 - 16.30 uur

H. Hart van Jezuskerk:
9.00 - 17.00 uur

H.H. Engelbewaarderskerk

Heereweg 459
2161 DC LISSE
0252 211453
secengel@rkwb.nl

Bankrekeningnummer:
NL 86 RABO 03365 30 986



Parochie
H. Willibrordus

St. Agathakerk

Heereweg 277
2161 BH LISSE
0252 413330
seclisse@rkwb.nl

Paus Franciscus Huis
Heereweg 271
2161 BH LISSE

Bankrekeningnummer:
NL 86 RABO 03365 30 986

**Vanuit onze parochiekerken zijn
alle vieringen te beluisteren via:**

www.kerkomroep.nl:

H.H. Engelbewaarderskerk
St. Agathakerk Lisse
St. Jozef en St. Martinuskerk

www.kerkdienstgemist.nl:

H. Hart van Jezuskerk De Zilk

**En live te bekijken via
Facebook en YouTube:
Parochie Heilige Willibrordus**



Centraal Secretariaat

Willibrordushuis
Hoofdstraat 27 B
Hillegom

Bereikbaar op werkdagen
van 08:30 tot 12:30 uur.
Telefoonnummer: 0252 418 870
E-mail: sec@rkwb.nl

**Ziekenzalving of uitvaart:
06-33865955**

www.willibrordusbollenstreek.nl

 YouTube

