

Wil'skracht

Parochie Heilige Willibrordus
Handen en voeten geven aan Gods Liefde



Mei - Juni 2024

De gevangenen bezoeken

Inhoud

Pastoraal woord	3
Maria.	5
Leiderschapsteam liturgie	6
Heilige Germanicus	7
Interviews	14+15

Colofon

Mei - Juni 2024
Jaargang 14 - editie 4
Oplage: 7.500 stuks

"Wil'skracht" is een uitgave van de
Parochie Heilige Willibrordus.

E-mail: wilskracht@rkwb.nl

Redactie: Pastoor Bouke Bosma, Rob
van Reisen, Marian Castenmiller,
Renée van der Salm, Biba Prokopová.

Foto voorkant: Monopoly, slechts op
bezoek - Renée van der Salm

Overname van teksten mag, mits met
bronvermelding.

Voor degenen die de Wil'skracht per
post ontvangen vragen wij een
vrijwillige bijdrage.
Deze gaarne overmaken op het
volgende rekeningnummer:
NL84 RABO 0158 4836 42
tnv RK Parochie Heilige Willibrordus

Kopij voor de juli-augustus-editie
van de Wil'skracht ontvangen wij
graag **voor 7 juni 2024**.
Graag **foto's los in JPG**-bestand,
en platte tekst in Word-document
insturen via **wilskracht@rkwb.nl**.
De redactie behoudt zich het recht
voor om een keuze te maken en/
of aanpassingen te doen.

Bericht van het parochiesecretariaat:

Vele handjes maken licht werk

Al ruim 22 jaar werk ik inmiddels op het parochiesecretariaat. In al die jaren is er veel veranderd.

Ik begon in de St. Josephpastorie in 2002. Een periode waarin de samenwerking van de secretariaten van de St. Joseph en de St. Martinus nog maar net was gestart.

Onder leiding van Fiep van Lierop leerde ik de fijne kneepjes van het werken met vrijwilligers. "Haar op je tanden laten groeien" was haar advies. Want in een organisatie van heel veel vrijwilligers zijn er altijd mensen die 'direct' geholpen moeten worden. Daar wen je aan en dat moet inderdaad groeien. Je wilt iedereen ter wille zijn maar hebt ook nog je eigen werk te doen. Net als je denkt dat je iets bijna voor elkaar hebt, gebeurt er wel weer iets wat je hele dagindeling op zijn kop zet.

Bijvoorbeeld: Een uitvaartverzorgster die belt om een uitvaart vast te leggen. Er is dan een hoop te regelen: controleren of de kerk beschikbaar is, controleren of een lid van het pastoraal team beschikbaar is, de klok laten luiden in de Zilk. Daarna een organist, koster, koor informeren, zorgen voor een gedachteniskruisje. Soms aanwezig zijn als een overledene naar de rouwkapel wordt gebracht, de familie te woord staan, af en toe een CD-tje/USB afspelen om te controleren of deze het doet en een uitvaartleider te woord staan. Als er ook nog begraven moet worden na afloop van de dienst, dan zorgen we ervoor dat een graf wordt geopend en er een vrijwilliger bij aanwezig kan zijn. Als dat dan allemaal is geregeld komt er nog een hele berg administratie achteraan. Pas als de papieren zijn ingevuld, de ledenadministratie en de kerkhofadministratie zijn bijgewerkt, de nabestaanden enkele documenten hebben ontvangen en de factuur is verstuurd is het even klaar.

Ondanks dat het andere werk dan even is blijven liggen, is het toch prachtig als iedereen met dankbaarheid terug kan kijken op een mooi afscheid van een dierbare overledene.

Veel werk

Het is maar één klein voorbeeld van het werk op het secretariaat van de parochie. Elke dag zijn er nieuwe, grote en kleine, uitdagingen. We zijn van een klein secretariaat in Hillegom uitgegroeid naar een centraal secretariaat voor de hele parochie. Er is in ruim 22 jaar veel gebeurd. Veranderingen in o.a. pastoraal team; parochiebestuur en betaalde krachten; En niet te vergeten de sluiting van het Kerkelijk Centrum, de Mariakerk en de St. Jozefkerk. Maar toch zie je dat de mensen die actief zijn in onze parochiegemeenschap er samen hun schouders onder blijven zetten. Langzaam maar groeien de mensen naar elkaar toe, leren ze elkaar wat beter begrijpen en beseffen we allemaal dat we niet alleen voor onszelf maar ook voor anderen iets kunnen betekenen. Het is fijn om je in te kunnen zetten voor je geloof. Iets dat voor jezelf iets betekent, waar je troost en vertrouwen in vindt. Iets dat je ook aan een ander kunt geven. Daarom is het mooi om te werken bij onze parochie. Ik vind het fijn om samen met anderen te werken aan een kerk die leeft. Waar veel mensen zich thuis voelen en samen mogen komen.

Met al de vrijwilligers zijn we rijk! En al is een grote groep van hen bezig met hun tweede jeugd, we vormen samen een kerkgemeenschap waar we trots op mogen zijn. Ik hoop we dat regelmatig tegen elkaar kunnen blijven zeggen.

Tot ziens!

Pauline van der Veek

Ik zat gevangen



In de Wilskracht dit jaar zijn we aan de slag gegaan met de werken van barmhartigheid als thema. Dit nummer draait om: "ik zat gevangen en jij hebt me bezocht".

Velen zullen wel weten dat we de bron van de werken van barmhartigheid terugvinden in het Mattheüs evangelie in hoofdstuk 25. In totaal gaat het om de zeven werken van lichamelijke barmhartigheid. In elk werk gaat het om 2 personen, de een die wat voor een ander doet. Jezus maakt deze werken heel persoonlijk. Ik ben de persoon die gevangen zit, zegt Jezus. Jezus identificeert zich met iemand die buiten de normale maatschappij staat of geplaatst is. Iemand op de rand van het menselijk bestaan.

En daarna spreekt Hij u en mij aan. Het spat bijna van het papier af in ons gezicht. Vanaf het papier is het als het ware zo dat de Heer ieder van ons aankijkt en persoonlijk aanspreekt. Want jij hebt me bezocht of juist niet. '**Jij**' zegt de Heer. **Was jij er voor mij?**

Mensen kunnen op vele manieren en om vele verschillende redenen gevangen zitten. Vaak denken we bij gevangenen aan mensen die een misdaad hebben begaan. Iets hebben gestolen of een ander iets hebben aangedaan. Mensen die naar onze maatstaven het verdienen om buiten de maatschappij in een gevangenis te worden geplaatst om hun straf uit te zitten.

Maar daar stopt het gevangen zitten niet. Vaak blijft het plaatje op iemand geplakt dat hij een misdadiger is. Het gevangenschap wordt eigenlijk meegenomen vanuit de gevangenis weer mee de maatschappij in. De maatschappij houdt ze eigenlijk gevangen in het oordeel wat ze hebben over deze mensen.

Mensen kunnen ook op andere manieren gevangen zitten. Gevangen zitten in je lichaam bijvoorbeeld. Vele ouderen kunnen zich hiermee identificeren. Het niet meer in staat zijn zelfstandig dingen te ondernemen. Naar buiten gaan om te gaan winkelen of iemand anders te bezoeken. Mensen die volledig afhankelijk zijn van de hulp van een ander om de deur uit te kunnen gaan. Zo heb ik ruim een jaar lang iemand bezocht die met een ernstige longziekte thuis zat. Door corona en door zijn fysieke toestand kon hij de deur niet uit. Ik was een van de weinige mensen die hem thuis bezochten. De rest van de tijd zat hij alleen thuis.

Met deze mensen, die letterlijk of figuurlijk vastzitten, identificeert Jezus zich. Hij wordt een vreemdeling **met hen**. Jezus maakt een duidelijke keuze. Voor wie ben ik. Ik ben er in eerste instantie voor hen die jullie niet willen kennen, zegt Hij tegen ons. De mensen die niet mee kunnen komen, de mensen die buiten de boot (dreigen) te vallen. Ik kies voor hen. En daarbij kijkt Hij u en mij aan. Voor wie kies jij? Blijven deze mensen, blijf ik, vreemdelingen voor jou?

Het mag je wat kosten, zegt de Heer: tijd, geld, inzet, ruimte; om voor een ander een nieuw begin mogelijk te maken. Om een ander van de rand van de samenleving weer de samenleving binnen te brengen. Iemand het gevoel te geven dat hij of zij er ook bij hoort. Zoals wij zelf om barmhartigheid vragen aan de Heer, vraagt Hij ons om barmhartig te zijn voor anderen. Hij vraagt aan U en mij om namens hem ons hart te openen.

Zijn wij in staat om buiten ons eigen wereldje te treden? Het gelaat van de gevangen mens mag ons doen denken aan het gelaat van Jezus. Het gelaat dat ons aankijkt en vraagt: **wil jij dit voor mij doen?**

Pastoor Bosma

Laat mijn volk gaan om Mij te vereren

In de Bijbel, in het boek Exodus, lezen wij over de Israëlieten die als slaven werkten in Egypte. God gaf Mozes en Aäron de opdracht om het volk uit Egypte, het land van hun gevangenschap, te leiden. De Israëlieten werkten hard en hadden nauwelijks rust. De Heer sprak tot Mozes: 'Ga naar de farao en zeg tegen hem: Zo spreekt de Heer, de God van de Hebreëën: **Laat mijn volk gaan om Mij te vereren.**' (zie o.a. Ex.9,1)

Ook wij kunnen ons als slaven gedragen; gevangen door de drukte en de stress. De stress van een overvolle agenda. De stress om te voldoen aan het ideaalbeeld dat wij van onszelf, of dat anderen van ons, hebben. De stress omdat wij alles onder controle willen houden. Het vele 'moeten', waardoor wij eigenlijk niet meer goed weten wat echt belangrijk is.

Onzekerheid en angst spelen zeker een rol bij stress. Onze onzekerheden maken ons bang voor wat anderen zullen zeggen of denken als wij niet alles doen wat zij van ons verwachten. Angst dat wij niet genoeg hebben. Angst dat wij niet goed genoeg zijn. Angst om fouten te maken en te falen. Angst dat iemand anders iets krijgt dat van mij had moeten zijn.

Stress, drukte, angst en onzekerheid. Woorden die wij allemaal wel ervaren in ons leven.

Wij kunnen zozeer door drukte belast zijn, dat wij geen tijd meer hebben voor God. Geen tijd en ruimte meer om in de Bijbel te lezen, te bidden, om in alle rust een kaarsje op te steken in de kerk. Wellicht zelfs geen tijd meer om naar een Eucharistieviering te gaan. Wij kunnen er dan van uitgaan dat andere zaken meer van onze liefde en aandacht krijgen dan God.



Rust

Bevrijding

Maar in al onze drukte zegt God ook tegen ons: **Laat mijn volk gaan om Mij te vereren.**

U kunt uw naam invullen op de plek van 'mijn volk', dan wordt deze oproep van God ineens heel persoonlijk: Laat (uw naam) gaan om Mij te vereren. Wat gebeurt er als u deze zin een aantal keren voor uzelf herhaalt? Wat voelt u?

Voelt u bijvoorbeeld meer ruimte, meer vrijheid, een soort bevrijding? Dat is precies wat de Heer voor ons wil: bevrijding uit het juk van onze slavernij.

Laten wij meer rust inbouwen in onze agenda's, in onze dagen, om zo meer tijd aan God te geven. Al die drukte is een aanval op onze vrede, onze innerlijke rust, ons evenwicht, en ons gevoel van voldoening. Maar laten wij ons toewijden aan de Heer. Hem volledig vertrouwen. Om in Christus vrij te zijn en onze voldoening te vinden.



Altijd iets te doen.

Laat ons bidden:

Heer, U weet hoe druk en stressvol onze dagen zijn. Wij houden nauwelijks ruimte over om te bidden en in de Bijbel te lezen. Help ons om prioriteit te geven aan onze relatie met U. Om bewust tijd vrij te plannen hiervoor. Om zo te kunnen groeien in geloof en vertrouwen en innerlijke rust te ervaren.

Amen

Irene Koster

Vier dagen te gast bij Maria in Beauraing

Het Nederlands Beauraing Comité van het Bisdom Rotterdam organiseert al vele jaren bedevaarten naar Beauraing, naar Maria, de Moeder met het Gouden hart.

In 1932 is Maria daar verschenen aan vijf kinderen, vanaf 29 november 1932 t/m 3 januari 1933, in totaal 33 keer.

Maria vraagt aan de kinderen om veel te bidden, altijd te bidden. Ook vraagt ze om een kapel zodat mensen hier op bedevaart kunnen komen, en sinds de verschijningen officieel erkend zijn, hebben miljoenen pelgrims troost en bemoediging gezocht in Beauraing.

Belgische Ardennen

Beauraing is een klein plaatsje in de Belgische Ardennen, tegen de grens van Frankrijk en Luxemburg. De bedevaarten worden gehouden van **zaterdag 11 mei t/m dinsdag 14 mei** en van **zaterdag 21 september t/m dinsdag 24 september**.

De bedevaart van september is speciaal ook voor ouderen, zieken en gehandicapten. Er gaan dan verpleegkundigen, brancardiers, helpsters en een priester mee. De kosten voor deze bedevaart bedragen € 360,-.

Voor een eenpersoonskamer geldt een toeslag van € 60,-. De bedevaart is volledig verzorgd vanaf de lunch op de heenreis t/m het afscheidsdiner op de terugreis inclusief de heen- en terugreis per luxe touringcar en een reisverzekering. U bent van harte uitgenodigd.

In alle parochiekerken liggen informatiefolders en mocht u meer willen weten, dan kunt u contact opnemen met Bernadette van Ruiten. Tel. 31 610169213 of per email bmmvanruiten@gmail.com.



Lezing in het Paus Franciscus Huis

MARIA: MIJ GESCHIEDE; Dinsdagochtend 21 mei om 10.00 uur

Samen met Pastoor Bosma kijken we naar het vervolg van de film in een reeks van vijf over Maria. (Vorig jaar juni hebben we het eerste deel gezien en met elkaar besproken. Haar beroemde woorden "Mij geschiede naar uw Woord". Maria is uitverkoren door God. Kan Maria ons helpen om dichter bij ons eigen ja tegenover God te komen? U bent van harte welkom in het Paus Franciscus Huis, natuurlijk onder het genot van een kopje koffie of thee.

Voor de onkosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.



Bericht van het leiderschapsteam liturgie

Namens LT liturgie vertel ik graag waar we ons mee bezig houden. De afgelopen maanden hebben vooral in het teken gestaan van het zoeken naar een goede manier van samenwerken, zowel met elkaar als met de vrijwilligers die zich voor- en achter de schermen inzetten om een prachtige viering in iedere kerk mogelijk te maken. Zo hebben we samengezeten met de coördinatoren misdienaars, zijn we aanwezig geweest bij de algemene ledenvergadering van het parochiekoor van Hillegom en hebben we diverse gesprekken gevoerd met zowel pastoraal team als vrijwilligers over liturgische kwesties. Op 14 mei vindt er een korenoverleg plaats waar afgevaardigden van ieder koor bij elkaar komen en samen met ons en het pastoraal team vergaderen over de samenzang in de kerk. Het fijne van dit overleg is dat daardoor de samenwerking binnen de parochie versterkt wordt. Men brengt elkaar op de hoogte van wat er op muzikaal gebied speelt, maar het is ook inspirerend en gezellig! Onze visie is dat dit soort overleggen binnen meerdere groepen zal plaatsvinden in de toekomst, om zo meer eenheid binnen de parochie te creëren.

Missional Prayer

Naast deze organisatorische aspecten zijn we als leiderschapsteam ook bezig met deelname aan een pilot van Missional Prayer. Deze wordt gegeven door Mirjam Spruit en Harm Ruiters namens het Centrum voor Parochiespiritualiteit. Op het moment van schrijven hebben we drie bijeenkomsten gehad en nog twee voor de boeg. Deze bijeenkomsten hebben als leidraad 'bidden voor de parochie' en 'gebed als fundament voor parochievernieuwing'. Wat mij persoonlijk bijgebleven is uit de filmpjes die we gezien hebben en de gesprekken die we met elkaar hebben gevoerd is dat we door de gesprekken met God, met Jezus, en met Maria zóveel kunnen bereiken. In gebed kunnen en mogen we alles vragen aan Hem. Sterker nog, Hij wil juist dat we met Hem in gesprek gaan, open staan voor Zijn woord. Gebed is nodig om waar te nemen wat Hij met en van ons wil. Welke weg wil Hij dat we op gaan? Welk pad heeft Hij voor mij, voor ons uitgestippeld? Wat Hij van ons vraagt is namelijk niet altijd wat we zelf bedacht hebben dat goed voor ons is. Zelf heb ik ook al eens mogen ervaren dat ik me probeerde af te wenden van wat Hij wilde omdat ik daar geen zin in had, ik kon niet geloven dat dát was wat Hij van me wilde. En toch eindigde ik precies daar waar Hij me al maanden heen leidde. Had ik nou maar meteen geluisterd...

Ten tweede wil God dat we bidden, Hij wil juist dat we vragen stellen aan Hem. In gebed kun je Hem vragen om grote dingen, om kleine dingen, om je diepste verlangens of juist om iets oppervlakkigs. In de bijbel zien we dat ook: Jezus verricht pas wonderen wanneer de mens erom vraagt! Het is een van de regels van het Koninkrijk van God, stel je vraag en dan help ik jou. God staat te popelen om ons te helpen, om onze levens te verrijken, om ons gelukkig te maken. Het enige wat je 'even' moet doen is Hem daarom vragen!

Talitha Koopmans-Tuijn

Heilige Germanus (496-576), bisschop van Parijs

Germanus was afkomstig uit de buurt van Aut, Frankrijk. Daar was hij al op jeugdige leeftijd in een klooster getreden, dat onder leiding stond van de heilige bisschop van Autun, Agrippinus.

Uit dit klooster ging hij naar Parijs, toevallig op hetzelfde moment waarop de toenmalige bisschop van Parijs stierf. Germanus dacht direct aan zijn voorspellende droom, vlak voor hij naar Parijs ging. In die droom had een onbekende grijsbaard hem de sleutels van Parijs in zijn handen gedruwd. Hoewel hij heftig protesteerde werd Germanus toch tot de bisschop van Parijs uitgeroepen.

Patroon van de gevangenen

Germanus (in het Frans: Germain) was een toonbeeld van christelijke deugd. Elke dag nodigde hij armen aan zijn tafel en 's nachts bracht hij urenlang biddend in de kerk door. Hij was een groot prediker en zielzorger, met speciale aandacht voor gevangenen. Om zijn aandacht voor gevangenen wordt hij afgebeeld met kettingen en sleutel in de hand, omdat de bevrijding van gevangenen hem aan het hart lag. God gaf aan de preken van de heilige prelaat een grote kracht om de harten van de volkeren van elke rang te bewegen. Onder zijn invloed veranderde het geestelijke leven van de stad.

Vader en Herder van het Volk

Zelfs de koning, Childebert, zoon van Clovis en St. Clothilde, tot dan toe een wereldse, ambitieuze prins, bekeerde zich tot een leven van vroomheid, liet religieuze huizen bouwen en stelde zijn schatkist in de handen van de heilige bisschop ter hulp van de armen. Een van de kerken die hij bouwde werd St. Germain des Prés, die generaties lang diende als de begraafplaats van het Franse koningshuis.

Saint Germain was een geliefd bisschop, wat blijkt uit zijn bijnaam Vader en Herder van het Volk en hij zette zich voortdurend in voor vrede en rechtvaardigheid.

Zijn feestdag is op 28 mei.

Biba Prokopová

Bedevaart naar Kevelaer

De bedevaartreis naar Kevelaer is gepland op **26, 27 en 28 augustus**. Het thema van dit bedevaartseizoen luidt: Ga met ons mee (Lucas 24:13-35).

In Nederland en België is Kevelaer bekend als Maria-bedevaartsoord. Sinds 1642 wordt er een als wonderbaarlijk beschouwde afbeelding van de Maagd Maria vereerd. Veel katholieken pelgrimeren jaarlijks naar dit genadebeeld, dat in het Latijn bekend staat als de Consolatrix Afflictorum, ofwel de 'Troosteres der Bedroefden'.

De marskramer Hendrick Busman (1607-1649) zou van de Maagd tot driemaal toe de opdracht hebben gekregen een kapelletje voor haar te bouwen. Hij gaf hieraan gehoor op 1 juni 1642 toen hij op het kruispunt van de weg Geldern/Kleef in de Kevelaer Heide bij het hagelkruis stond, waar hij bij herhaling de opdracht kreeg. Al gauw kwamen er pelgrims en werden er genezingen gemeld. In 1647 erkende de Kerk acht van deze genezingen als wonderbaarlijk tijdens een synode in Venlo, gehouden in het klooster ter Weide.

We hopen dit jaar naast de vertrouwde bedevaartgangers ook nieuwe deelnemers te kunnen meenemen. U kunt denken aan de kinderen van de oudere bedevaartgangers maar ook jongvolwassenen zijn welkom. De bedevaart naar Kevelaer is een combinatie van geloof vieren en gezelligheid.

De kosten voor de busreis zijn € 55,-. De hotelkosten hangen af van waar u wilt overnachten. Bij onderstaande contactpersonen kunt u daar ook alle informatie over krijgen.

Wilt u zich al aanmelden of meer informatie over de reis, kosten e.d. dan kunt u zich wenden tot:

Agnes van Berkel 06 - 53582945

Lia van der Voorn 06 - 10719032





Workshop 'God in de Supermarkt' op 30 mei

Er is veel gaande op het gebied van milieu en klimaat. We beseffen steeds meer dat ook onze eigen keuzes, hoe klein ook, bijdragen aan de leefomgeving. Dat geldt ook voor onze kerk: ook wij bekijken hoe wij kunnen bijdragen aan verduurzaming en zorg voor het milieu.

De diaconie van de Protestantse Gemeente stelt een workshop aan u voor die landelijk al veel lovende en enthousiaste reacties heeft opgeleverd. Deze workshop heet 'God in de supermarkt' en wordt gegeven door Alfred Slomp. U kunt een kijkje nemen op zijn website www.godindesupermarkt.nl. We hebben geluk dat we een datum vóór de zomervakantie hebben kunnen vastleggen, en wel op **donderdag 30 mei om 20.00 uur in De Vonk**. Om een kleine indruk te geven kunt u hieronder lezen waar u bij deze workshop aan moet denken.

Gevangenen

bezoeken

In Nederland bezoeken ongeveer 700 vrijwilligers mensen die in een gevangenis zijn opgesloten. Zij willen gevangenen op weg helpen naar een toekomst zonder criminaliteit. Een baan, huisvesting, eigenwaarde en positieve contacten zijn hiervoor ontzettend belangrijk. Maar ook om het denkproces op gang te brengen, zodat zij ontdekken dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag. We zijn blij dat ook slachtoffers en nabestaanden hieraan mee willen werken.

Voor meer info: www.gevangenezorg.nl

Anders dan 'in de bajes' kan een mens gevangen zijn door ziekten, verslaving of ander ongemak. Gevangen zijn door eigen afhankelijkheid van drank, drugs, seks, koopgedrag of gokken. Gevangen in je eigen land door een oorlog, massahysterie of ander machtsvertoon. Gevangen 'in je eigen lichaam' voor mensen die lijden aan de ziekte van Dementie of Parkinson en vele andere ziekten die je afhankelijk van anderen maken. Patiëntenverenigingen bieden advies voor bijna alle hulpvragen. Maar het mooiste van alles is toch het bezoekje, een gezellig praatje en een luisterend oor.

De positieve aandacht en een bosje bloemen doen toch soms wonderen.

Jeanne Ruigrok

God in de supermarkt:

Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: wat eten we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de 'gewone' boontjes uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis? Wat betekent dan dat gekke keurmerk precies? Gaan we voor het gezonde, plantaardige Alpro toetje, of toch een emmertje met yoghurt en aardbeien wat eigenlijk het lekkerste is? Wordt het de dure of de goedkope reep chocola?

Je hebt het niet gemakkelijk als consument in de supermarkt. Bij elk schap moeten keuzes gemaakt worden, en het is geen gemakkelijke afweging tussen lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de producent. Het palet aan keurmerken kan helpen, maar zorgt ook voor verwarring. De workshop "God in de supermarkt" verkent de keuzes die we maken, helpt argumenten te begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch kader. De bijeenkomsten zijn actief, sociaal, informatief en gaan in een hoog tempo een serieuze maar niet te zware dialoog aan. We gebruiken veel materiaal uit actuele documentaires en websites. Wij laten ons inspireren door hoe Jezus omging met de arme en het behoeftige.

Omdat we graag alle Hillegomse kerken erbij willen betrekken en omdat er van een maximaal aantal deelnemers sprake is, willen we u alvast wijzen op deze avond. Het is dan ook nu al mogelijk u op te geven bij Ineke van Kesteren; inekevankesteren3@gmail.com of 0623048110.

Vastenactie

De Vastenactie heeft dit jaar € 2816,71 opgebracht. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt naar de Vastenactie. Dit jaar werd er voor het eerst ook een sobere maaltijd aangeboden in Lisse, en dat smaakt naar meer want deze avond leverde veel positiviteit op. Die energie wordt direct alweer ingezet in de voorbereidingen voor de Vastenactie van 2025.

Veel dank aan iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft met een bijdrage als vrijwilliger of met een financiële gift!

Familiezon­dagen

Alle families zijn van harte uitgenodigd voor de aankomende familiezon­dagen op 26 mei en 23 juni in Lisse. Na de viering van 10:00 uur in de St. Agathakerk is er een moment van ontmoeting voor de families met koffie, thee en limonade. Aansluitend is er programma tot 12:45 uur voor de kinderen en hun ouders. Meer informatie is te verkrijgen via familie@rkwb.nl.

Graag tot dan!

Werkgroep Familiezon­dagen



NIEUW ORGEL SINT JOZEF EN SINT MARTINUSKERK IN HILLEGOM

Voortgang opbouw

In september 2020 ging een werkgroep van start met als doel fondsen te werven voor de vervanging van het orgel van de Sint Jozef en Sint Martinuskerk in Hillegom. Het oude orgel doet het nog maar daar is dan ook alles mee gezegd. En dat het orgel het nog lijkt te doen, is meer een verdienste van de organiste dan van het orgel zelf. Maria speelt om de onvolkomenheden heen en dan klinkt het nog aardig. Maar eigenlijk gaat het gewoon niet meer.

Een groep enthousiaste Hillegomse parochianen zagen het zitten om te proberen 100.000,- euro bij elkaar te krijgen om de vervanging mogelijk te maken. En ja, u reageerde. Weliswaar geen ton maar met eigen - soms gulle - giften, subsidie van verschillende fondsen en een wijnactie kwam toch een bedrag bij elkaar van ca € 70.000,-. Het parochiebestuur had al € 100.000,- uit het parochievermogen beschikbaar gesteld. Verder werd er het één en ander geschrapt in de oorspronkelijke begroting. En zo is het benodigde geld vrijwel bij elkaar. Let wel: om het echt goed af te krijgen hebben we nog steeds geld nodig. De fondswerving is nog niet voorbij. Maar er was in de ogen van het parochiebestuur in ieder geval genoeg geld om de opdracht te verlenen aan Adema's kerkorgelbouw.

Opbouwen

Vervolgens leek het toch wat stil te worden. Het nieuwe orgel lag inmiddels "te pronken" in de zijbeuk van de kerk. Maar ja, in die vorm hebben we er niets aan. Het moet opgebouwd gaan worden. Tegen de verwachting in ontstonden er vertragingen die niemand wil, maar die het gevolg zijn van overmacht. Als gevolg van een ander project voor Adema's kerkorgelbouw dat, net vóór onze opdracht, al was aangenomen, ontstond direct al vertraging waar niemand wat aan kon doen. En vervolgens was er een ander project, dat tegen ieders verwachting in, de werkplaats van Adema veel langer in beslag nam dan was voorzien. Dachten we eerst dat het oude orgel met Kerstmis 2023 al uit de kerk zou zijn verwijderd, inmiddels is het zelfs met Pasen 2024 nog bespeeld. Maar nu gaat het dan toch wel echt beginnen. Zoals de opmerkelijke parochianen al hebben kunnen zien verdwijnen er steeds meer stukken van het in de zijbeuken opgeslagen orgel naar de werkplaats van Adema. De werkzaamheden daar komen steeds meer op stoom. Maar voordat Adema's kerkorgelbouw zal beginnen wordt er al het één en ander gedaan. En ook als de orgelbouwer het sein geeft dat ze er aan komen, zal er voor hen veel te doen zijn (zie de update hieronder). We houden u op de hoogte van de vorderingen.

Financiën

Intussen is er nog wel wat extra geld nodig. Er staan ook nog wat dozen rode wijn. En die is, volgens de kopers, erg lekker. Deze rode kwaliteitswijn uit de wijnstreek Robertson Vallei in Zuid-Afrika kunt u bestellen per fles à € 10, per 3 flessen à € 25 of per doos van 6 flessen à € 50. Wilt u hiervoor contact opnemen met Lorena Salazar via tel. 06 42111254 of e-mail lorenasalazar@hotmail.com of met Els van Berkel via tel. 06 20144553 of e-mail elsvanberkel@snlnet.net? Vrijwillige donaties blijven uiteraard ook zeer welkom op rekeningnummer NL42 RABO 03169.02.373 t.n.v. R.K. parochie H. Willibrordus o.v.v. orgelfonds Martinus.

Zullen we samen nog even de schouders eronder zetten? We rekenen op u.

De werkgroep Orgel Sint Jozef en Sint Martinuskerk



Pastoor B.S. Bosma
pastoor@rkwb.nl
maandag niet beschikbaar



Kapelaan S. Kuik
kapelaan@rkwb.nl
vrijdag niet beschikbaar



Diaken I. Osseweijer
diaken@rkwb.nl
maandag niet beschikbaar

Liturgisch rooster: mei 2024

	H. Hart van Jezuskerk De Zilk, Beeklaan 13	St. Agathakerk Lisse, Heereweg 277
zaterdag 04 mei 6e Zondag van Pasen		
zondag 05 mei 6e Zondag van Pasen		
donderdag 09 mei Hemelvaartsdag		10.00 Pastoor Bosma koor: Canticum Novum
zaterdag 11 mei 7e Zondag van Pasen	19.00 Kapelaan Kuik Dames- en herenkoor	
zondag 12 mei 7e Zondag van Pasen		10.00 KRO-Mis Pastoor & Diaken koor: Canticum Novum
dinsdag 14 mei Viering van de Lichtweg		19.00 Woord- en Gebedsviering Irene Koster
zaterdag 18 mei Pinksteren		
zondag 19 mei Pinksteren	10.00 Kapelaan Kuik Dames- en herenkoor	10.00 Pastoor Bosma koor: Canticum Novum
maandag 20 mei Feest van Maria		10.00 Maria, Moeder van de kerk Pastoraal team
donderdag 23 mei Feest van Christus	09.00 Pastoraal team Jezus, Eeuwige Hogepriester	
zaterdag 25 mei H. Drie-Eenheid	19.00 Pastoor Bosma Dames- en herenkoor	
zondag 26 mei H. Drie-Eenheid		10.00 Familiezondag Kapelaan Kuik - Diaken Osseweijer koor: Canticum Novum
	<i>iedere donderdag een Eucharistieviering om 9.00 uur</i>	<i>- iedere maandag om 19.00 uur en iedere dinsdag om 9.00 uur, een Eucharistieviering. - Iedere vrijdag van 19:00 t/m 21:00 uur aanbedding.</i>

Kerkenveiling Engelbewaarderskerk 24 mei 2024

Zoals u in de Wil'kracht van april al heeft kunnen lezen, wordt **vrijdag 24 mei** a.s. de jaarlijkse kerkenveiling van de Engelbewaarderskerk gehouden. We hebben met alle commissieleden weer ons uiterste best gedaan om een mooie catalogus samen te stellen, maar zoiets is natuurlijk alleen maar mogelijk door alle bereidwillige schenkers en adverteerders, die ook dit jaar weer hun steentje willen bijdragen.

Hierdoor hebben we een prachtige catalogus in elkaar kunnen zetten waar verrassende kavels in staan, dus absoluut de moeite waard om te komen. Ook als u nog nooit een veiling hebt meegemaakt, is dit een unieke

kans om het eens te ervaren. We kunnen als commissieleden nog zo ons best doen, maar als er geen kopers komen, dan zijn we nergens, dus we hebben u hard nodig. De slogan van dit jaar is: de "Engel" waardig.

Laten we er samen voor zorgen dat we ook dit jaar weer een mooie opbrengst kunnen halen voor het behoud van onze kerk. We maken er dan met elkaar een gezellige en nuttige avond van bij bar-restaurant de Engel (**Juffermans**), Heereweg 286 te Lisse. **Aanvang van de avond 20.00 uur.** De koffie staat om 19.30 uur klaar. Tot dan!

De kerkenveilingcommissie H.H. Engelbewaarderskerk

Voor de meest actuele informatie houdt onze berichtgeving via het weekbericht, website: willibrordusbollenstreek.nl en andere sociale media in de gaten.

St. Jozef & St. Martinuskerk Hillegom, Hoofdstraat 27	H.H. Engelbewaarderskerk Lisse, Heereweg 459
	19.00 4 Mei Herdenking Kapelaan Kuik & Diaken Osseweijer Actaeakoor
10.00 Pastoor Bosma Dameskoor	
10.00 Kapelaan Kuik Diaken Osseweijer Dameskoor	
	19.00 Kapelaan Kuik koor: ICA
10.00 Pastor van Eijk & diaken Parochiekoor	
	19.30 Taizé - Viering in dagkapel Irene Koster
- iedere vrijdag een Eucharistieviering om 9.00 uur	iedere woensdag een Eucharistieviering om 9.00 uur
- Iedere 1e zondag van de maand van 17:00 t/m 19:00 aanbidding.	

Taizé-viering op zondagavond 26 mei

Op zondag om **19.30** is er in de **dagkapel** van de Heilige Engelbewaarderskerk in Lisse opnieuw een Taizéviering. Op deze avond kunnen we gezamenlijk zingen, bidden, en zingend bidden. Ook is er gelegenheid voor stil gebed.

De dagkapel is bereikbaar via de achterkant van de kerk, waar ook voldoende ruimte is om auto's en fietsen te parkeren. **Iedereen is welkom:** trouwe parochianen of anders-gelovigen, mensen die prachtig zingen, en mensen die dat niet kunnen. Playbacken en/of in uw hart meezingen is ook goed!

Kronieken

Gedoopt

7 april

Merel Oosterveer

Overleden

2 maart

Ben de Vries (91)

7 maart

Lida van Selst-Pijpers (89)

Maria van Dierendonck (64)

8 maart

Rodney Trommelen (53)

11 maart

Piet Meeuwissen (77)

12 maart

Henri Berbee (74)

13 maart

Sjaan Kiebert - Duivenvoorden (85)

15 maart

Paul van de Vorstenbosch (67)

18 maart

Tiny Möhlmann-Veelenturf (81)

20 maart

Ria Schrama-Husken (80)

23 maart

Nico Goossens (93)

24 maart

Ronald Kranenburg (72)

Tiengroep

De tiengroep komt weer bij elkaar op 21 juni.

We zitten op de jongerenzolder van de St. Agathakerk en beginnen om 19.00 uur.

Je bent van harte welkom.

Liturgisch rooster: juni 2024

	H. Hart van Jezuskerk De Zilk, Beeklaan 13	St. Agathakerk Lisse, Heereweg 277
zaterdag 01 juni		
zondag 02 juni Sacramentsdag		
vrijdag 07 juni H. Hartfeest		
zaterdag 08 juni H. Hartfeest	19.00 Patroonsfeest Pastoor Bosma & diaken Dames- en heren koor	
zondag 09 juni 10e Zondag d.h. Jaar		10.00 Kapelaan Kuik koor: Canticum Novum
zaterdag 15 juni 11e Zondag d.h. Jaar		
zondag 16 juni 11e Zondag d.h. Jaar		
zaterdag 22 juni 12e Zondag d.h. Jaar	19.00 Kapelaan Kuik Dames- en heren koor	
zondag 23 juni 12e Zondag d.h. Jaar		10.00 Familiezondag Pastoor Bosma koor: Canticum Novum
maandag 24 juni Geb. Johannes Doper		19.00 Hoogfeest Pastoraal team
zaterdag 29 juni 13e Zondag d.h. Jaar		
zondag 30 juni 13e Zondag d.h. Jaar		
	<i>iedere donderdag een Eucharistieviering om 9.00 uur</i>	<i>- iedere maandag om 19.00 uur en iedere dinsdag om 9.00 uur, een Eucharistieviering. - Iedere vrijdag van 19:00 t/m 21:00 uur aanbidding.</i>

Sacramentsprocessie

Op zondag 2 juni viert de Kerk Sacramentsdag. Wij vieren het Allerheiligst Sacrament: het Lichaam van Christus (de H. Communie).

Tijdens iedere Heilige Mis gebeurt er een ontzagwekkend wonder: het brood verandert in het Lichaam van Christus. Jezus schenkt Zichzelf aan u. Daarmee heiligt Hij u en kunt u dichter naar Hem toegroeien. Tijdens de Communie verenigt u uzelf met Jezus en zo leeft Hij in u. Van alle sacramenten die wij van de Heer hebben gekregen, is de Communie daarom het allerheiligste. Voor niet-gelovigen is dit onbegrijpelijk, maar voor gelovigen is dit een groot mysterie en een bron van genade. De Communie is het meest kostbare dat wij bezitten.

Processie

In veel landen en ook op verschillende plaatsen in Nederland wordt op Sacramentsdag een processie gelopen. Dit gebeurt om eer te brengen aan het Allerheiligst Sacrament. Ook uitens ons geloof: wij laten zien dat wij katholieke christenen zijn, die het geschenk van de Communie dolgraag met anderen willen delen. Een processie is een uiting van het katholieke geloof. Doorheen het jaar kunnen er verschillende processies worden gelopen, maar de Sacramentsprocessie is de belangrijkste.

Dit jaar gaan wij ook in Lisse een Sacramentsprocessie lopen. Wij beginnen om 16.00 uur op het plein bij de Mariakapel, bij de ingang van de voormalige Mariakerk

Voor de meest actuele informatie houdt onze berichtgeving via het weekbericht, website: willibrordusbollenstreek.nl en andere sociale media in de gaten.

St. Jozef & St. Martinuskerk Hillegom, Hoofdstraat 27	H.H. Engelbewaarderskerk Lisse, Heereweg 459
	viering vervalt ivm vrijwilligersfeest
10.00 Pastoor Bosma Parochiekoor	
09.00 Pastoraal team Diaken Osseweijer	
	19.00 Kapelaan Kuik koor: ICA
10.00 Pastor van Eijk & diaken Parochiekoor	
10.00 Pastoraal team	19.00 Pastoor Bosma Actaeakoar
10.00 Kapelaan Kuik & diaken Parochiekoor	
- iedere vrijdag een Eucharistieviering om 9.00 uur	iedere woensdag een Eucharistieviering om 9.00 uur
- iedere 1e zondag van de maand van 17:00 t/m 19:00 aanbidding.	

(Nassastraat 45 Lisse). Daar vandaan lopen wij, met het Allerheiligst Sacrament voorop, naar de St. Agathakerk. Wij lopen door de Nassastraat, de Koninginneweg, de Kanaalstaat en het Vierkant. In de St. Agathakerk wordt afgesloten met een moment van lof en eerbied. Nadien bent u uitgenodigd voor koffie of thee in het Paus Franciscushuis.

U bent van harte uitgenodigd om mee te lopen. Laten wij het geschenk van de Communie met anderen delen en de rijkdom van ons geloof laten zien.

"Want de Allerheiligste Eucharistie bevat de hele geestelijke rijkdom van de Kerk: Christus zelf, ons Pasen en levend Brood. Door Zijn eigen vlees, nu levend en levengevend gemaakt door de Heilige Geest, biedt Hij leven aan de mensen." ~Heilige Paus Johannes Paulus II.

Thuiscommunie

Wanneer u de H. Communie thuis zou willen ontvangen, kunt u hiervoor contact opnemen met het centraal secretariaat:

telefoon **0252 418 870** of email: sec@rkwb.nl.

Koffie/thee na de Mis

St. Jozef en St. Martinuskerk

Na elke zondagsmis, en elke vrijdagochtend.

Heilig Hart van Jezuskerk

Na elke zaterdagavondmis, en elke derde donderdagochtend van de maand.

H.H. Engelbewaarderskerk

Na elke **eerste** zaterdagavondmis van de maand, en elke woensdagochtend.

St. Agathakerk

Na elke zondagsmis.

Oase van Rust

U bent gewend dat u op de eerste zondag van de maand **tussen 17 en 19 uur** welkom bent in de St. Jozef & St. Martinuskerk, voor de Oase van Rust. Op **zondag 5 mei** is dat zeker het geval, dus we hopen u daar te zien.

Op zondag 2 juni vervalt de Oase van Rust vanwege de Sacramentsprocessie die in Lisse gehouden wordt. We hopen u die dag daar te zien!



Met veel voldoening

Op stap met bewoners van de afdeling beschermd wonen bij Berkhout

Nee, een afdeling beschermd wonen in een woon- zorgcentrum is geen gevangenis. De bewoners worden hier liefdevol verzorgd door de medewerkers en regelmatig komen familieleden op bezoek. Maar alleen samen met verzorgers of familieleden mogen de bewoners de afdeling verlaten om deel te nemen aan diverse activiteiten. Ook vrijwilligers komen hier voor een praatje of een uitstapje. Greg Mulder is één van de vrijwilligers bij deze afdeling in Berkhout en hij vertelt graag wat hij doet en waarom.

'Het was na mijn pensioen, dat ik op zoek ging naar een nieuwe invulling voor mijn tijd,' zo begint Greg, 'en ik kwam bij Berkhout uit. Ik ging eerst aan de slag met eten uitdelen, maar dat paste niet echt bij mij. Ik ben meer iemand voor een een-op-een contact. Ik kreeg de vraag of ik met mensen van de afdeling beschermd wonen op stap wilde gaan. Ik nam mensen mee in de rolstoelbus en ik ging fietsen op een duofiets. Dat beviel heel goed, ik vond daar een bewoner die regelmatig met mij ging fietsen. Samen doorkruisten we de Bollenstreek. Ik wees hem op allerlei bijzondere gebouwen in de omgeving. We fietsten ook langs huizen van familie of bekenden en daar vertelde hij over. Het was echt genieten voor ons allebei.'

Onvermijdelijk kwam er een eind aan dit contact toen de bewoner overleed. 'Je weet dat dit gaat gebeuren, maar het viel me toch tegen. We hadden jarenlang samen gefietst, we hadden veel gepraat en gelachen, tja, dan valt het gemis zwaar.'



Weer aan de slag

Greg laste een pauze in met het vrijwilligerswerk in Berkhout, maar besloot een tijdje later toch weer aan de slag te gaan. Opnieuw als fietsmaatje, maar ook als chauffeur van de rolstoelbus en als begeleider bij het zwemmen. 'Het fietsen blijft heel leuk, omdat je dan direct contact met iemand hebt. Zoals ik al vertelde, de gebouwen in de omgeving roepen herinneringen op, er komen verhalen naar boven. Heel mooi en interessant om dat te horen.'

Wil iemand dit vrijwilligerswerk gaan doen, dan moet die persoon zich wel realiseren dat het niet altijd makkelijk is. 'De mensen met wie je een band opbouwt, zijn bezig met het laatste stukje van hun leven. Ze overlijden, soms snel, soms wat later, maar het gebeurt.' En wat ook wel eens gebeurt is dat mensen onverwacht minder vriendelijk kunnen zijn, zelfs op een vervelende manier kunnen reageren. 'Maar daar kan ik wel tegen, ik draai me om, doe even wat anders en dat zijn we het allebei weer vergeten. En als ze soms verdrietig zijn, vind ik meestal wel een manier om hen weer op te beuren.' Weten de bewoners eigenlijk wel wie Greg is? Herkennen ze hem als hij een week niet geweest is? 'Jazeker, lacht Greg, 'ik heb altijd een hoed op, dat is heel duidelijk.'

Het is duidelijk dat Greg dit 'werk' met heel veel plezier doet en niet als werk ervaart. 'Het contact met mensen, allemaal verschillend, allemaal met een eigen verhaal, dat maakt het allemaal heel boeiend. Samen op de fiets naar buiten, genieten van de omgeving, even terug gaan naar het verleden, dat is gewoon heerlijk. Als het aan mij ligt, blijf ik het nog wel even doen.'

Vrijwilliger in de gevangenis

Jan-Willem Korpelshoek is gevangenispredikant. In een onlangs gepubliceerd artikel schrijft hij: 'Een gedetineerde hoeft zijn last niet alleen te dragen. Geen mens is afgeschreven. Zeker niet voor God. Juist Jezus heeft laten zien dat Gods liefde voor iedereen is, ongeacht de fouten of misstappen: je kunt bij God steeds terecht. Ik lees keer op keer dat Jezus deze mensen in de marge opzoekt. Hij kwam om het verlorene te zoeken. Hij zegt: 'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen.' Lucas 5:31.32



Kerkdiensten

Iemand die deze woorden in de praktijk brengt, is Jimmy Peperkamp. Hij gaat regelmatig naar Teylingereind, de jeugdgevangenis in Sassenheim. Tijdens de kerkdienst ontmoet hij jongeren die hier verblijven en praat met hen. Waarom doet hij dat? 'Omdat ik hen in contact wil brengen met Jezus en het geloof. Omdat ik de jongeren wil laten weten dat ik hen niet veroordeel, maar net als Jezus het goede in hen blijf zien.'

Het is niet iets wat iedereen doet, gevangenen bezoeken, maar voor Jimmy Peperkamp is het niets bijzonders. 'Het is een vorm van medemenselijkheid, het is iets wat je als christen doet. Ik heb zelf veel steun aan mijn geloof en dat wil ik graag delen.'

Het geloof gemist

Jimmy Peperkamp groeide zelf op in een kerkelijke omgeving, hij komt uit een gezin dat deel uitmaakte van de Pinkstergemeente. 'Maar toen ik zo'n jaar of 15 was, nam ik een andere afslag. Ik meende dat ik niets meer met het geloof had en het geloof niets met mij. Tien jaar geleden besepte ik hoezeer ik het geloof gemist had. Ik sloot mij aan bij GodCentre in Voorschoten. Op een gegeven moment kwam daar de vraag of mensen gevangenen wilden bezoeken. Ik heb mij daarvoor aangemeld en ben gegaan.'

Voorafgaand aan het allereerste bezoek aan Teylingereind was Jimmy wel zenuwachtig. 'Ik had geen idee wat ik kon verwachten, maar wat bleek, het viel 100% mee. De jongens die daar zitten, zijn heel gewone jongens. Ze zijn in verkeerde situaties terecht gekomen of trokken op met de verkeerde vrienden. Daardoor hebben zij dingen gedaan, die niet goed zijn. Daar zitten ze een straf voor uit.'

De bijeenkomsten in Teylingereind zijn momenten van elkaar ontmoeten, van samenzijn. De dominee kiest een thema en leest voor uit de bijbel. 'Dan vertaal ik die lezingen naar onze tijd. Ik vertel hoe mijn leven gelopen is en hoeveel steun ik vind bij Jezus. Ik laat ook zien dat het leven als christen niet altijd leuk is, maar dat Jezus er voor je is. Op goede en slechte momenten.'

Optimistisch

Jimmy is optimistisch van aard, maar beseft ook dat zijn woorden niet altijd de jongeren bereiken. En regelmatig ziet hij voormalige gevangenen weer terug, omdat ze toch weer de verkeerde beslissingen genomen hebben. 'Ik verwijt hen niets, ik weet hoeveel verleidingen er zijn in de wereld. Als je zelf weinig hebt, maar je ziet dat anderen heel veel hebben, dan wil je dat ook. En desnoods op een verkeerde manier.' Hij blijft echter het goede zien in de ander, ook als die ander in de gevangenis zit.'

Zelf ervaart Jimmy zijn bezoeken als heel waardevol. 'Ik weet hoe belangrijk Jezus in mijn leven is, dat wil ik graag delen. En nee, je moet niet verwachten dat je direct iedereen overtuigt en tot inkeer brengt. Dat is niet realistisch. Maar er zijn wel degelijk positieve momenten. Zo zijn er jongeren die ervoor kiezen bepaalde websites of tv zenders niet meer te bezoeken, waardoor ze minder bloot staan aan verleidingen. En onlangs maakte ik kennis met een jongen uit een christelijke omgeving, die de andere jongens vertelde over Jezus en de bijbel. Dat is mooi.'

Jimmy is al langere tijd vrijwilliger en ook zijn vrouw bezoekt mensen die vast zitten. En op dit moment is hij samen met dominee Korpelshoek in Jakarta, waar zij mensen in gevangnissen bezoeken. 'Ik heb zoveel steun aan Jezus in mijn leven, dat gun ik ook anderen.'



Jubilarissen parochiekoor St. Jozef & St. Martinus

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 29 februari j.l. waren er maar liefst 6 jubilarissen in ons midden. De voorzitter heeft deze jubilarissen allemaal toegesproken en hen hartelijk bedankt voor hun inzet en betrokkenheid bij ons koor.

Dit zijn de jubilarissen:

Jan Clemens **40 jaar**, begonnen op het St. Cecilia koor van de St. Jozefkerk en later overgestapt naar het parochiekoor van de St. Jozef en St. Martinus. Bert Meeuwse is ook al **25 jaar** koorlid en eveneens begonnen op het koor van de St. Jozefkerk.

Ria Neve **50 jaar** koorlid! Tot de sluiting bij het koor van de St. Jozefkerk in Bennebroek en sinds 2022 zingt zij nu bij ons koor.

En dan Trees van Schie, Ria en Piet Meijer, alle drie **55 jaar**. Zij zingen al vanaf de oprichting op het gemengde koor van de St. Jozefkerk en ook zij zijn overgestapt naar het parochiekoor van de St. Jozef en St. Martinuskerk. Wij hopen dat wij nog vele jaren kunnen genieten van hun enthousiasme voor dit mooie koor.

Voorzitter parochiekoor Hillegom

H.Hart-spelden uitgereikt

Op vrijdagavond 15 maart heeft dragersvereniging St. Barbara haar jaarvergadering gehouden in ons parochiehuis in De Zilk.

Van de 112 dragende leden waren 57 mannen aanwezig, we zijn tenslotte een mannengemeenschap. Toch waren onze gastvrouwen voor dit jaar ook uitgenodigd. Zij verzorgen onze kleding en kleden ons netjes aan als we assisteren bij een uitvaart. Normaal brengt onze voorzitter, Hans Meskers, vlak voor de jaarvergadering een bos bloemen bij de gastvrouwen thuis. Nu kwam hij zonder bloemen maar nodigde hen uit de bloemen op de vergadering in ontvangst te nemen. Voor de pauze richtte voorzitter Hans het woord tot de dames en prees hen voor hun inzet voor onze club en gaf hen ieder een schitterende bos bloemen.

Waardering

Sanne Ruigrok stopt dit jaar definitief met haar taak die zij zo'n 30 jaar met zorg heeft gedaan. Agnes Schreurs is al zo'n 20 jaar de andere gastvrouw maar zij stopt daar gelukkig nog lang niet mee. Bep van Haaster en Stien Ruigrok zijn al ingewerkt en nemen de taken van Sanne over. Voorzitter Hans gaf toen het woord aan kapelaan Kuik. Ook hij prees de dames en na een inleiding over ons werk van barmhartigheid meldde hij dat het bestuur heeft besloten Sanne te gaan verblijden met de H.Hart-speld. Dit werd met applaus onderstreept. En toen ook Agnes werd verblijd met een H.Hart-speld was er opnieuw applaus.

Eigenlijk waren de dames naar het parochiehuis gelokt want de H.Hart-speld wordt normaal alleen uitgereikt op het H.Hartfeest in juni. Des te groter was de verrassing. Het bleef, na afronding van de vergadering, nog lang gezellig in het parochiehuis.



Koorzolder

In opvolging van het artikel over het orgel Hillegom willen wij nog een kleine aanvulling doen. Wij, dan bedoel ik de vrouwen en mannen die met handen en voeten mee gaan helpen om de grote klus die ons te wachten staat tot een goed einde te brengen. Want op de koorzolder zijn er nog vele dingen die moeten gebeuren voordat Adema's kerkorgelbouw zijn werkzaamheden kan gaan uitvoeren. Deze groep bestaat uit leden van het Parochiekoor en enkele enthousiaste parochianen. Wij zijn al bezig met lichte werkzaamheden, zoals kasten leeghalen, partituren sorteren en spullen die we niet meer nodig hebben af te voeren. Maar het grote werk daar kunnen wij pas mee gaan starten als Adema's kerkorgelbouw het sein geeft "we komen er aan".

Wilt u ons helpen? Leuk, u kunt zich aanmelden bij pietmeijer2608@gmail.com.

Tot zover de update van de groep met de handjes

Zaterdag 4 mei Dodenherdenking Heilig Hart van Jezuskerk in De Zilk

Op **zaterdag 4 mei** a.s. worden om **10.30 uur** in de Heilig Hartkerk in de Zilk de doden uit de Tweede Wereldoorlog en latere conflicten herdacht. Gesproken zal worden door genodigden uit de gemeente Noordwijk en van de veteranenvereniging. Pastoor Bosma zal namens de Willibrordusparochie spreken. De kinderen uit groep acht van de Egelantierschool in de Zilk, zullen zelfgeschreven gedichten voordragen. Het geheel wordt muzikaal ondersteunt door trompettist Jeffrey Parmentier.

Om **11.00 uur** zal een **kranslegging** en een defilé plaatsvinden bij het monument vóór de kerk.

Na afloop is er koffie/thee (en voor de kinderen limonade) achter in de kerk.

U bent allen van harte welkom.

Werkgroep 4 mei herdenking.

Live muziek is ook mogelijk bij een uitvaartplechtigheid in het crematorium

In de vorige Wil'skracht (april) heeft u kunnen lezen dat het pastoraal team ook kan voorgaan in een crematorium. Maar wat ook tot de mogelijkheden behoort is dat het dameskoor van de St. Agathakerk hier eveneens aanwezig zou kunnen zijn om te zingen en dat zouden ze erg fijn vinden. Hier kan het gewone repertoire voor gebruikt worden wat ook in de kerk wordt gezongen. Ondergetekende is al vanaf 2003 dirigent van dit dameskoor en zingt ook vaak solo bij de uitvaarten. Dat is van een 'Ave Maria', door vele componisten getoonzet, tot aan een 'Memory' van The Cats. In principe kan er veel en in overleg zouden we tot een mooi geheel kunnen komen, zoals dat ook in de kerk gebeurt.

Dit gaat altijd in een goede en prettige samenwerking met organist en collega, Maria Meeuwenoord. In een crematorium zal dat uiteraard niet op orgel zijn maar zal ze op de piano spelen.

Wilt u dus het koor of mij bij een uitvaartplechtigheid in de kerk of in het crematorium neem dan gerust contact met me op. U kunt ook een kijkje nemen op mijn website: www.moniqueschendelaar.nl

Voor eventuele vragen kunt u altijd terecht bij het secretariaat van de parochie.

Monique Schendelaar



Wist u dat het dameskoor best nog wat mensen kan gebruiken? We repeteren elke maandag van 13.30-14.30 uur in het Paus Franciscus Huis in Lisse, naast de kerk. Dus als u mee wilt zingen kom dan gerust eens langs! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Via onze secretaris Lia van Wieringen (06- 12623375) kunt u informatie krijgen of melden dat u langskomt. Wel zo fijn dat we het weten zodat er ook meteen muziek voor handen is.

Hulp nodig?

De PCI is een instelling die een diaconale functie heeft voor parochianen van een geloofsgemeenschap maar ook voor mensen van buiten de geloofsgemeenschap. **Diaconie is omzien en hulp bieden aan een ieder die dat nodig heeft.** Vanuit naastenliefde (= caritas) wordt de helpende hand geboden.

De PCI beschikt over middelen om mensen die in nood zijn gekomen, of mensen die niet meer in aanmerking komen voor regelingen vanuit de gemeente, direct te helpen. Vooral op financieel gebied helpen wij mensen die bij andere instanties niet meer terecht kunnen. Dit kan in de vorm van een lening of schenking zijn. Indien nodig doet de PCI soms ook aankopen om mensen in nood te helpen.

Naast het financieel ondersteunen van mensen helpen wij ook organisaties met humanitaire doelstellingen in eigen land en daarbuiten. Maar zeker ook de regionale instellingen vergeten wij niet! De PCI ondersteunt ook verschillende projecten binnen de parochie.

De PCI bestaat uit vrijwilligers. Integere mensen die zich vanuit hun geloofsovertuiging willen inzetten voor de medemens. "Ik had honger en jij gaf mij te eten." (Matt. 25, vers 35). **Mensen in tijdelijke financiële nood kunnen een hulpaanvraag doen.** Deze zal uiterst zorgvuldig en **vertrouwelijk** worden behandeld. Uiteraard kunnen ook organisaties en werkgroepen een beroep doen op de PCI. Tevens is het mogelijk een aanvraag te doen voor een ander.

De hulpaanvraag kan via e-mail gedaan worden. Maar u kunt ook een briefje in de brievenbus van de pastorie doen. Uiteraard mag u ook telefonisch contact opnemen met een van de parochie secretariaten. Het secretariaat zal de betreffende lokale PCI inlichten en wij zullen dan contact met u opnemen. Mogelijk kunnen wij u de helpende hand bieden. Misschien zijn wij dat laatste (puzzel) stukje waar u op zoek naar bent...

PCI, afdeling De Zilk E-mail: pcidezilk@gmail.com

PCI, afdeling Hillegom E-mail: pcihillegom@gmail.com

PCI, afdeling Lisse E-mail: pcilisse@gmail.com



adveniat.nl/product/het-geheim-van-het-geluk



Als u kiest voor: Duurzaamheid, Innovatie, Kwaliteit en Betrouwbaarheid

Vennestraat 21
2361 LE Lisse
0252-416054 tel

www.homma.nl
info@homma.nl

- Elektrotechniek
- Beveiliging
- Industriële automatisering
- Onderhoud en beheer
- Data-netwerk
- Zonnepanelen



internet provider

werkplek online

beveiliging

hosting

interparts.nl

altijd verbonden



Kanaalstraat 155 Lisse
0252-414100

electrische installaties
wasmachines
drogers
koelkasten
vrieskasten

eigen servicedienst



HOVENIERSBEDRIJF
VAN 't KLOOSTER

Geeft u in de tuin een feest?
Zorg dan dat Antoon is geweest.

Weeresteinstraat 211
2182 GW HILLEGOM
Mob. 06 - 53 799 732
www.hoveniersbedrijfvantklooster.nl
info@hoveniersbedrijfvantklooster.nl

Voor een nieuwe CV-ketel, geiser of gaskachel



CV-, Gas- en Water Installateur
R. Korbee b.v.

Tel. 0252-522275 - Hoofdstraat 192 - Hillegom

CV ketels, combi ketels, geisers, gaskachels,
onderhoud gastoestellen, sanitaire installaties



Marconstraat 14
 2181-AK HILLEGOM
 tel. 0252 - 50 51 21
 www.weveko.nl
 info@weveko.nl

Weveko

Brandbeveiliging BV



DROGISTERIJ
 SINDS 1905
Letschert Tel: 0252-515560
 VOOR HET BUISTE ADVIES
 HOOFDSTRAAT 37, 2181 EA HILLEGOM



Juweliers - Horlogers - Diamantairs
 Hoofdstraat 72-74 HILLEGOM Tel. 0252-515608
 www.roelandjuweliers.nl

DAMO

grafmonumenten

Eerlijk en vertrouwd

AMPÈRESTR.AAT 2 / 2181HB / HILLEGOM
 WWW.DAMONATUURSTEEN.NL
 T: 0252-520329

Sinds 1902



BOOT NATUURSTEEN



Grafmonumenten & Urnen
 Meer en Duin 21-23 • Lisse
 T: (0252) 413 308
 www.bootnatuursteen.nl
 www.memorieurnen.nl

Regie over uw eigen afscheid



van der putten & dunweg
 uitvaartzorg voor duin- en bollenstreek
 Heereweg 21, 2161 AC Lisse | 0252 - 413 213 | info@vanderputtendunweg.nl
 www.dunweg.nl/indregie



UITVAARTVERZORGING –SINDS 1878–
UITENDAAL

023 - 532 44 86

Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid in staat is een maximale kwaliteit te bieden tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, jarenlange ervaring, persoonlijk, warm, betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

Kantoor en garage:
 Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem
 info@uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl

UITVAARTZORG
 BOLLENSTREEK




Het grote verschil zit in de kleine details
 uitvaartzorgbollenstreek.nl

Oranjelaan 76
 2161 KH Lisse
 24/7
 0252 411 366



Uitvaartverzorging 
 Vermeij 

Patricia Vermeij
 06 - 23 69 63 25
 Dag en nacht bereikbaar



Puur & Persoonlijk

De Zilk • www.uitvaartverzorgingvermeij.nl



Heilig Hart van Jezuskerk

Beeklaan 14
2191 AB De Zilk
0252 515753
secdezilk@rkwb.nl

Bankrekeningnummer:
NL 48 RABO 03881 15 009

St. Jozef en St. Martinuskerk

Hoofdstraat 27
2181 EA HILLEGOM
0252 515000
sechillegom@rkwb.nl

Bankrekeningnummer:
NL 42 RABO 03169 02 373



Kerken open

St. Agathakerk:
9.00 - 16.30 uur

Mariakapel van de
H.H. Engelbewaarderskerk:
10.00 - 16.00 uur

Het stiltecentrum van de
St. Jozef en St. Martinus:
9.00 - 16.30 uur

H. Hart van Jezuskerk:
9.00 - 17.00 uur

Mariakapel Nassastraat Lisse:
10.00 - 17.00

H.H. Engelbewaarderskerk

Heereweg 459
2161 DC LISSE
0252 211453
secengel@rkwb.nl

Bankrekeningnummer:
NL 86 RABO 03365 30 986



St. Agathakerk

Heereweg 277
2161 BH LISSE
0252 413330
seclisse@rkwb.nl

Paus Franciscus Huis
Heereweg 271
2161 BH LISSE

Bankrekeningnummer:
NL 86 RABO 03365 30 986

Centraal Secretariaat

Willibrordushuis
Hoofdstraat 27 B
Hillegom

Bereikbaar op werkdagen
van 08:30 tot 12:30 uur.
Telefoonnummer: 0252 418 870
E-mail: sec@rkwb.nl



**Vanuit onze parochiekerken zijn
alle vieringen te beluisteren via:**

www.kerkomroep.nl:

H.H. Engelbewaarderskerk
St. Agathakerk Lisse
St. Jozef en St. Martinuskerk

www.kerkdienstgemist.nl:

H. Hart van Jezuskerk De Zilk

En live te bekijken via

Facebook en YouTube:

Parochie Heilige Willibrordus

Ziekenzalving of uitvaart:

06-33865955

www.willibrordusbollenstreek.nl

