

Wil'skracht

Parochie Heilige Willibrordus
Handen en voeten geven aan Gods Liefde

Oktober 2024

Zorg dragen voor de schepping

Inhoud

Pastoraal woord	3
Tuintips	7
Rafael Rouwgroep	9
H. Franciscus	12 + 13
LT catechese	14
Heemtuin Hillegom	15
ANLV Geestgrond	16

Colofon

Oktober 2024

Jaargang 14 - editie 7

Thema: Zorg dragen voor
de schepping.

Oplage: 7.500 stuks

"Wil'skracht" is een uitgave van de
Parochie Heilige Willibrordus.

E-mail: wilskracht@rkwb.nl

Redactie: Pastoor Bouke Bosma, Rob
van Reisen, Marian Castenmiller,
Renée van der Salm, Biba Prokopová.

Foto voorkant: Heemtuin Hillegom -
Renée van der Salm.

Overname van teksten mag, mits met
bronvermelding.

Voor degenen die de Wil'skracht per
post ontvangen vragen wij een
vrijwillige bijdrage.

Deze gaarne overmaken op het
volgende rekeningnummer:

NL84 RABO 0158 4836 42

tnv RK Parochie Heilige Willibrordus



Kopij voor de november-editie van
de Wil'skracht ontvangen wij
graag **voor 4 oktober 2024**.

Graag **foto's los in JPG**-bestand,
en platte tekst in Word-document
insturen via **wilskracht@rkwb.nl**.

De redactie behoudt zich het recht
voor om een keuze te maken en/
of aanpassingen te doen.

Van het bestuur.

Wat doet de penningmeester zoal? Een aantal van u heeft daar natuurlijk wel een idee van; ik doe dit al vanaf 2019 en heb velen van u in de loop der jaren gesproken, dat is een van de mooie kanten van deze taak. Het beperkt zich niet tot cijferen en het vullen van excelbladen maar veel overleg en uitleg is nodig in deze roerige tijden.

Uiteraard is het de eerste taak van de penningmeester om een verlies- en winstrekening sluitend te maken; dat betekent dat de inkomsten de uitgaven minimaal dekken en liever nog iets hoger zijn. Helaas is dit voor onze parochie al jaren niet het geval. Kijken we naar de inkomsten dan zijn de ontwikkelingen eigenlijk nog niet zo slecht. De opbrengst van de actie Kerkbalans in januari van elk jaar blijft op een redelijk stabiel niveau. Daarbij zijn we als bestuur zeer verheugd dat zoveel vrijwilligers ook in 2024 weer bereid zijn om een kerkenveiling te organiseren. De veiling voor de Engelbewaarderkerk heeft al plaats gevonden in mei, in De Zilk zal in oktober een digitale kerkenveiling worden georganiseerd voor de H. Hartkerk en tenslotte volgt op 22 november de jaarlijkse veiling ten behoeve van de Agathakerk. Dat zijn intensieve trajecten en we kunnen niet genoeg onderstrepen hoe belangrijk het voor de parochie is dat dit na de coronajaren toch weer is opgepakt door de parochianen.

Legaten en schenkingen

Ook een onderdeel van onze inkomsten zijn legaten en eenmalige schenkingen. Denkt u eraan om de parochie binnenkort of na overlijden op deze wijze te bedenken neem dan gerust contact op met de penningmeester of een ander bestuurslid om dit te bespreken. Dan kunt u uw wensen tijdig kenbaar maken en ook fiscaal is dit veelal zeer voordelig. Aangezien de parochie een ANBI instelling is zijn schenkingen en legaten altijd belastingvrij. Daarnaast hebben we natuurlijk inkomsten van onze bezittingen en de inkomsten van onze begraafplaatsen. Hier trachten we de komende jaren om de kosten geheel te laten dekken door de inkomsten, dat is nog best een uitdaging.

Per saldo komen we zoals gezegd dus tekort; ten eerste komt dit door de stijging van het prijsniveau; na de coronaperiode zagen we al een eerste prijsgolf door schaarste, leveringsproblemen en algemene tekorten aan personeel. Dit werd vervolgens versterkt door de energiecrisis van 2022. Ten tweede zijn juist in de afgelopen periode de kosten van onderhoud voor onze vier kerken bijzonder toegenomen. Het elk jaar weer reserveren van voldoende middelen om deze kerken ook in de toekomst op verantwoorde te kunnen behouden overschrijdt ruimschoots de inkomsten van de parochie. Anders gezegd, we verliezen hierdoor op dit moment geld. Daarnaast spelen natuurlijk de gestegen energielasten, lonen en belastingen een rol. Bij het beoordelen van de oplossingen daarvoor ontkomen we er niet aan om daarbij ook het helaas op bepaalde locaties afnemende kerkbezoek te betrekken. Maar we kijken ook naar de kwaliteit van het gebouw, de investering die bij aanhouden nodig zou zijn en de alternatieve aanwendbaarheid. En last but not least de vitaliteit van de geloofsgemeenschap. Bij de beoordeling van de (toekomst van) het gebouw speelt de Bestuurlijke Werkgroep Onroerend Goed een belangrijke rol. Gelukkig kunnen we ook hier steunen op de kunde van vele vrijwilligers. Conclusie: Het werk van de penningmeester leidt tot zorgen maar ook tot hoop. Ik zie de parochianen die bijdragen wat in hun vermogen ligt, of dat nu geld is of vrijwilligerswerk of een toename in geloofsbeleving. We gaan een voor onze parochie zeer belangrijke periode tegemoet, ik houd u op de hoogte.

Harrie van Haaster, Penningmeester

Menselijke waardigheid.

"Daar heb ik recht op!" is een kreet die we veel horen in onze tijd. We zijn vol van het denken over alles waar we denken recht op te hebben. En het is niet alleen iets van deze tijd over menselijke rechten, mijn rechten, wordt allang nagedacht. Zelfs zo dat er officieel 5 menselijke rechten zijn. Ze gaan over leven, meningsuiting, werk, het hebben van een gezin en religievrijheid.

Deze rechten zijn diepgeworteld in het Joods/Christelijk denken. We vinden de bron hiervan in de Bijbel. Genesis (Gen.1, 26-27.30b-31a) waar gesproken wordt over de schepping van de mens. Geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, man en vrouw en God zag dat het goed was. Uit het scheppingsverhaal leren we veel over onszelf.

Ten eerste dat in ons gebakken de mogelijkheid zit om goed te zijn. En iedere dag opnieuw, elk ogenblik van ons leven, hebben we steeds weer opnieuw de keuze om ervoor te kiezen goed te zijn.

Maar ook leren we dat het niet onze schepping is. Het is Gods schepping. Hij plaatst de mens in de schepping om deze voor Hem, namens Hem, te bewerken en beheren (Gen. 2, 15). Wij zijn Godsvertegenwoordigers in de schepping.

Een andere diepe waarheid die we mogen leren is dat wij mensen vrij zijn. Vrij om antwoord te geven op Gods roepen of niet. Het is die vrijheid die de mens zo vaak in de problemen brengt. Dat is wat Adam en Eva ons leren. Dat we goed moeten nadenken over de keuzes die we maken.



Keuze

Jezus leven, spreken en handelen spreekt over die keuze. Bijvoorbeeld in Mattheus:

(Mt. 11, 29-30 Neem mijn juk op en kom bij Mij in de leer, omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.)

Voor God kiezen is dus een last op je nemen. En we zouden het uit ons hoofd moeten weten wat die lichte last is. Het is opnieuw de Heer die ons dit vertelt als de kern van ons geloof. (Mt 22, 37-39) **Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.** Het is dit korte zinnetje waar heel ons geloof om draait. Waar de keuze voor God of tegen God om draait.

Durven we ervoor te kiezen om niet onszelf in het centrum van ons bestaan te zetten maar om de A/ander in het centrum van ons bestaan uit te nodigen? Dat is de keuze die we steeds weer opnieuw, ieder moment van ons menselijk bestaan moeten maken.

Plicht

Ons geschapen-zijn door God, zijn kinderen zijn, komen niet alleen met rechten maar dus ook met plichten. God is niet de rijke miljardair die zijn kinderen alles geeft waar ze om vragen. Die de mens opvoedt tot verwerende nesten die alleen maar aan zichzelf denken. Nee. God wil ons leren liefdevolle hardwerkende kinderen te zijn in Zijn schepping.



Het is onze taak als vertegenwoordigers van de Heer voor de naaste te zorgen vanuit liefde. Juist voor hen die geen of bijna geen stem hebben. Het is onze taak om verantwoordelijkheid te nemen voor de slechte keuzes die we hebben gemaakt. Deze op te biechten en proberen recht te zetten. In Gods schepping heeft iedere mens dezelfde waardigheid, is iedere mens vrij, is iedere mens met elke andere mens verbonden. Is iedere mens geschapen naar Gods beeld en gelijkenis.

Bouke Bosma, priester



Zorgdragen voor de schepping is ook zorgdragen voor mezelf!

Bij het thema 'zorgdragen voor de schepping', denk ik al snel aan natuur, dieren, milieu, klimaatverandering. Zoals wij kunnen lezen in Genesis (het eerste boek van de Bijbel) heeft God de hemel, de aarde, de planten en dieren geschapen. De mens krijgt de opdracht om te heersen over dit alles. Vervolgens lezen wij in Genesis 1, 26-27: 'God sprak: 'Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend...' En God schiep de mens als Zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.'

Beseffen wij dit voldoende? Dat wij naar Gods beeld en gelijkens zijn geschapen?! Dat wij dus allemaal op Hem lijken. Ja, ook u!!! En ook de mensen waar u wellicht moeite mee heeft. En dat dit voor ons de opdracht inhoudt om niet alleen te heersen over de aarde en al wat daarop is - waarbij heersen staat voor 'zorgdragen voor, goed beheren'; niet 'vernietigen' - maar wij dus ook de opdracht hebben om zorg te dragen voor elkaar en voor onszelf. Niet enkel uit een plichtsbesef, maar juist vanuit de Liefde.

Extremen

Vaak genoeg is de mens geneigd tot extremen. Of ik zorg alleen maar voor mezelf en regel het zo dat ik het goed heb. Of ik denk alleen aan anderen (mensen, dieren of natuur) en vergeet hierbij voor mezelf te zorgen. U begrijpt dat God beide extremen niet van ons vraagt. Wij mogen geloven dat wij geliefd zijn. Deze waarheid mag u diep in uzelf laten doordringen. Zoals wij vaak in de Eucharistieviering horen: 'Wij worden kinderen van God genoemd en wij zijn het ook!' U bent een geliefd kind van God! Wij kunnen onszelf hieraan herinneren door de tekst 'ik ben geliefd', 'ik accepteer dat ik geaccepteerd ben', of 'God houdt van mij' op een plaats te plakken waar u vaak kijkt (bijvoorbeeld een spiegel).

Vervolgens is het erg belangrijk dat wij stoppen met onszelf en elkaar te 'vernietigen'. Negatieve gedachten, negatieve woorden, roddelpraat, fatalisme, hebben een vernietigende werking. Herkent u dit soort gedachten: 'dat kan ik tóch niet' of 'dat ben ik niet waard' of 'ik stel tóch niets voor'. Of gedachten als 'niemand luistert hiernaar', 'het heeft allemaal geen zin'. Zo ja? Probeer dan eens voor uzelf bij te houden hoe vaak u dit soort gedachten heeft op een dag. Dit kan echt een schrikbarende ontdekking zijn. Vaak zeggen wij ongemerkt dit soort woorden tegen onszelf. Daarnaast kunnen we onszelf vaak vergelijken met anderen, maar Moeder Teresa zei al: 'Wat jij doet, kan ik niet doen en omgekeerd. Maar wij allen doen wat God van ons vraagt.'

Laten wij een gemeenschap met elkaar vormen, waarin wij omzien naar elkaar. Het blijft een weg van vallen en opstaan, en van schuren aan anderen. Maar ook een weg van ontmoeting, steun en begrip, bemoediging en inspiratie.

Laten wij bidden: *Heer, geef dat wij kunnen accepteren dat wij gewild en geliefd zijn. Dat wij vanuit Uw Liefde naar onszelf en naar de ander mogen omzien. Amen*

Het leven is de tijd die God ons geeft om te worden zoals wij zijn bedoeld.

Irene Koster



Uitnodiging gemeenschappelijke ziekenzalving Bloemswaard

Dit jaar zal de gezamenlijke ziekenzalving in de zaal van Bloemswaard plaatsvinden op 17 oktober a.s. om 10.30 uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Het sacrament van de ziekenzalving wordt tegenwoordig niet zozeer verbonden met de dood, maar met ziekte of eenzaamheid. Het is bedoeld om mensen te sterken in een kwetsbare fase van hun leven waarin het afnemen van de gezondheid, het wegvallen van dierbaren, afhankelijkheid en eenzaamheid een rol gaan spelen. Het is dan ook zinvol om het sacrament in een vroegtijdig stadium te ontvangen.

Individueel

Een individuele ziekenzalving met de zieke centraal, de familie, kinderen en kleinkinderen eromheen, is een bijzonder kostbaar moment: stilstaan bij het ziek zijn, bij het afscheid nemen en het loslaten, gelegenheid geven om emoties te uiten, afscheidswaarden te zeggen, een gebed uit te spreken waarin onze machteloosheid wordt uitgedrukt en alles in Gods hand wordt gelegd. Ook voor de mensen rond de zieke is de ziekenzalving van onschatbare waarde.



Gezamenlijk

Jaarlijks biedt de parochie ook de mogelijkheid tot een gezamenlijke ziekenzalving. De beleving hierbij is wellicht wat anders. Er wordt vooral stilgestaan bij de kwetsbaarheid en broosheid van de laatste levensfase. De zalving is een sacraal moment waarop kracht gevraagd en gegeven wordt om gesterkt het leven aan te kunnen, wat er ook gebeurt. De familie is daarbij uitgenodigd om de ontvanger van het sacrament te ondersteunen. De nadruk ligt evenwel op de beleving van de ontvanger van het sacrament zelf. Gezamenlijk of individueel: beide hebben zin. Het ene sluit het andere niet uit.

Vanwege de organisatie verzoeken wij u vriendelijk zich aan te melden via het secretariaat van de parochie sec@rkwb.nl of tel 0252 418870 voor 11 oktober a.s.

Namens het pastoraal team

De bezoggroep van de H. Willibrordusparochie locatie St. Jozef en St. Martinus

Rozenkrans in Hillegom

In de oktobermaand wordt iedere werkdag de rozenkrans gebeden in de dagkapel om 19.00 uur. Op donderdag 31 oktober is de afsluiting met een noveenkaarsje naar Maria in de kerk.

Van november tot en met maart wordt de rozenkrans niet gezamenlijk gebeden.

Dinsdag 1 april 2025 starten we weer met het rozenkrans gebed in de dagkapel.



Kevers zoals elzenhaantjes zijn vaak best decoratief, daar mogen we best wel eens bij stilstaan.

Lezing in Paus Franciscus Huis, dinsdag 15 oktober om 10.00 uur

MARIA: MIJ GESCHIED

Samen met Pastoor Bosma kijken we naar het derde deel van de film in een reeks van vijf over Maria. Haar beroemde woorden "Mij geschied naar uw Woord". Maria is uitverkoren door God. Kan Maria ons helpen om dichter bij ons eigen ja tegenover God te komen? Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

People Planet Profit.



Vlinders zijn 'geveugelde rupsen', dus als u wilt genieten van kleurrijk gefladder, zult u de rupsenvraat moeten gedogen...

Is ons huis wel echt van ons? We zeggen vaak dat spullen van ons zijn, dat een huis van ons is en dan maken we er wel ook echt ons eigen plekje van. Maar als je even uitzoomt en het bekijkt over de loop der jaren, dan snappen we allemaal dat het maar tijdelijk is. In het beeld van de eeuwigheid leven we slechts een aantal prachtige jaren. We verzorgen alles wat ons lief is en hebben daar veel voor over. Een gedachte die ook terugkomt in de christelijke roots van onze samenleving.

En of je nu in God gelooft of niet, onze zorg blijft tijdelijk. We hebben de natuur en de cultuur geërfd van onze (voor)ouders en te leen van hen die na ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd, ook op financieel gebied. Beheren en beheersen alleen zijn niet voldoende. Verantwoordelijkheid nemen voor onze aarde of je omgeving betekent ook dat je het voorbeeld kunt zijn voor mensen om je heen, met wie je samenwerkt of samenleeft. Om een betere samenleving achter te laten, zijn creativiteit en innovatie nodig.

Onze verantwoordelijkheid en loyaliteit ten aanzien van onze aarde is gevat in studies. Eigenlijk komt het er op neer dat we de aarde "hier en in andere landen" en "nu en in de toekomst" moeten beschermen tegen alleen winstbejag, misbruik van grondstoffen en "uitbuiting" van mensen. Misschien zelfs kunnen we leiders en anderen stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen en actief in zetten op bescherming van onze aarde.

PPP. In het kort komt het erop neer dat **People planet profit** een term is die gebruikt wordt bij duurzame ontwikkeling. Het staat voor een denkwijze waar drie elementen people, planet en profit, op harmonieuze wijze gecombineerd zouden moeten worden. De term werd in 1994 bedacht door John Elkington, een adviseur op het terrein van duurzame ontwikkeling.

Bron: Wikipedia/Jeanne Ruigrok

Tips voor tuin en balkon

Bij het inrichten van je tuin of een balkon moet je met een paar factoren rekening houden. Waar wil je lekker van de zon genieten en dus een terras hebben? Doch ook waar je lekker in de schaduw kunt zitten. De zon wordt bij ons al snel te warm.

Omgeef je, ook op het balkon, met planten. Die geven een aangename sfeer.

Staan de planten in een pot hebben ze wel frequent water nodig. In een tuin in de "koude" grond is dat minder snel het geval natuurlijk.

Misschien een idee, als dat mogelijk is, een regenton aan te sluiten. Die zijn tegenwoordig in alle soorten en maten beschikbaar.



Niet alleen volwassen lieveheersbeestjes eten bladluizen, hun larven doen dat ook.

Iedereen zat onbekommerd onder zijn wijnstok en vijgenboom

Zo wordt in 1-Makkabeeën, hoofdstuk 14 omschreven hoe er rust en vrede heerste onder het leiderschap van een bepaalde leider. "Onder zijn wijnstok en vijgenboom" is een mooi beeld: een levende, verkoelende schaduw. Schaduw van planten die bovendien voedsel leveren.



De slogan "Tegel eruit, plantje erin" zal inmiddels bij de meeste mensen bekend zijn. Als we minder bestrating hebben in onze tuin kan er meer regenwater naar het grondwater zakken, waardoor er meer buffer is voor droge tijden, en het riool minder zwaar belast wordt. Door plantjes te planten, kunnen we de biodiversiteit zowel bovengronds als ondergronds bevorderen. Win-win. Maar ik ben niet voor niets begonnen met een citaat over een wijnstok en een vijgenboom: wanneer we planten kiezen die de hoogte in gaan, creëren we ook nog eens een verkoelende schaduw. Door bladverliezende bomen of struiken te planten in de buurt van onze ramen genieten we in de zomer van een verkoelend effect, terwijl we in de winter wel kunnen genieten van de zon. Ook bieden hogere planten meer leefplekjes voor allerlei dieren dan een gazonnetje of een perk eenjarigen.

In het veranderende klimaat zijn de druiven en vijgen uit de titel van dit stukje steeds beter te telen in Nederland, maar bij ons zijn deze plantensoorten niet inheems, waardoor er minder diersoorten mee samenleven. Wanneer we kiezen voor soorten die bij ons wel inheems zijn, dan leveren die ons (misschien wel: bijvoorbeeld vlierbessen en kersen; misschien geen: de meeste andere bomen) vruchten, maar veel vogels en insecten kunnen er wel van eten.

Renée van der Salm



In een kleine tuin is waarschijnlijk geen ruimte voor een takkenril, maar in een grote tuin (zoals ook de Heemtuin in Hillegom) is het een prachtige manier om minder gft-afval af te hoeven voeren, en tegelijkertijd beschutting en voedsel te bieden aan een ongelofelijke diversiteit van dieren, paddenstoelen, etc.

Groene tips door John van Velzen

Een groene tuin of een groen balkon heeft veel voordelen.

Om er een paar te noemen:

- Ontspanning door te genieten van planten, bloemen, vogels en insecten.
- Zorgen voor, en kansen geven aan, biodiversiteit c.q. alles dat met ons samenleeft.
- Groen geeft verkoeling. Onder een (klein) boompje zit je al 3 à 4 graden koeler dan onder een parasol, dus minder hittestress.
- Regenwater kan in een groene tuin beter de grond in zakken en voorkomt in de directe omgeving wateroverlast.
- Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die spelen in een groene omgeving zich beter ontwikkelen.
- Uit ander onderzoek is gebleken dat een groene omgeving stress bij mensen vermindert.



Vleermuizen eten veel insecten, waaronder muggen en motten. Kortom; een goede buur.



Familiezonntag

Op zondag 13 oktober is de familiezonntag in Lisse. Deze start met de familieviering om 10:00 uur in de St. Agathakerk. Daarna is er koffie, thee en limonade en aansluitend programma tot 12:45 uur. Alle ouders en kinderen zijn van harte welkom, ook de kinderen die geen onderdeel zijn van de groepen die zich voorbereiden op de Eerste H. Communie en het H. Vormsel.

Herdertjestocht

Noteer alvast in de agenda: Herdertjestocht Hillegom zaterdag 14 december.

Lijkt het u leuk om te helpen, bijvoorbeeld bij de catering of een rol spelen in een tafereeltje, bel dan naar Yvonne Visser, 06-27820175.



De Rafael rouwgroep start op woensdag 9 oktober 2024



Valt het jou ook wel eens op dat verlies en rouwervaringen zo weinig ter sprake komen in gesprekken? Eigenlijk is dat best vreemd want iedereen krijgt met verlies en rouw te maken. Mensen die een dierbare verloren hebben weten hoe zwaar het kan zijn om hier mee om te gaan. De nabestaanden hebben vaak wel de behoefte om over hun dierbare gestorvene te praten maar willen daar anderen niet mee belasten. En de omgeving weet vaak ook niet precies wat te zeggen of hoe zich te gedragen. Meerdere parochianen hebben aangegeven zich met regelmaat eenzaam te voelen met hun verlieservaring en de leegte die er in hun leven is ontstaan. Om aandacht en ondersteuning te bieden aan mensen in de rouw wordt er maandelijks een bijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomsten worden begeleid door Kapelaan Stephan Kuik en Helen Verschoor, gediplomeerd sterven- en rouwconsulent.

Er zal iedere bijeenkomst een thema zijn die met verlies en rouw te maken heeft. Als je deel gaat nemen aan de bijeenkomsten ga je misschien merken dat het samen delen van rouw-ervaringen troostend en helpend kan zijn en dat je steun ervaart van lotgenoten die hetzelfde doormaken. Ons idee achter deze bijeenkomsten is dan ook; **'Verlies dragen wij Samen!'** De bijeenkomsten worden gehouden in het Paus Franciscus Huis op **iedere 2de woensdag** van de maand van **14.00 tot 15.30 uur**.

Vriendelijk verzoek om u van te voren aan te melden bij het centraal secretariaat van de parochie; sec@rkwb.nl of **0252 - 41 88 70**.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Helen Verschoor helen@begeleidingbijstervenrouw.nl of 06-28 47 24 35.

Mag het zonder plastic?

Met de groei van de wereldbevolking stijgt de vraag naar grondstoffen, terwijl de voorraad afneemt. Bovendien zorgt toenemende consumptie ook voor een toename van afval en uitstoot. Nederland heeft bijvoorbeeld een overschot aan gebruikte plastics. Plastic wordt vervaardigd uit olie en de prijs van ruwe olie is bepalend voor de fabricage van nieuw of het recyclen van eerder gebruikt plastic. Maar waarom zouden we zoveel plastic blijven gebruiken? Het giftige spul vinden we inmiddels overal terug waar we het eigenlijk niet willen. In ons eten, in veevoeders en ijsberen, ons maag-darmstelsel, in menselijke placenta's en op de bodem van de diepzee. Vanzelfsprekend schrikken we allemaal van deze feiten, maar kunnen we de plasticraan nog dichtdraaien? Circulaire economie is een industrieel systeem waarin gebruikte materialen opnieuw kunnen worden ingezet voor productie of hergebruik. Van gebruikte afvalzakken kunnen bijvoorbeeld bloembakken, paaltjes, planken en bijvoorbeeld een tuinbank of tuinhuis worden gemaakt. Het merendeel van onze afvalproducten is dus prima geschikt om iets nieuws van te maken. Wanneer we onze aarde goed willen doorgeven, hoe kijkt u aan tegen hergebruik van materialen? Plasticvervuiling; pak de oorzaak aan!



Liturgisch rooster: oktober 2024



Pastoor B.S. Bosma
pastoor@rkwb.nl
maandag niet beschikbaar



Kapelaan S. Kuik
kapelaan@rkwb.nl
vrijdag niet beschikbaar



Diaken I. Osseweijer
diaken@rkwb.nl
maandag niet beschikbaar

	H. Hart van Jezuskerk De Zilk, Beeklaan 13	St. Agathakerk Lisse, Heereweg 277
zaterdag 28 september 26e Zondag d.h. Jaar	19.00 Pastoor Bosma Dames- en heren koor	
zondag 29 september 26e Zondag d.h. Jaar		10.00 Pastoor Bosma koor: Canticum Novum na afloop Koffie in het PFH
zaterdag 05 oktober Patroonsfeest		
zondag 06 oktober 27e Zondag d.h. Jaar		
zaterdag 12 oktober 28e Zondag d.h. Jaar	19.00 Pastor van Eijk Dames- en heren koor	
zondag 13 oktober 28e Zondag d.h. Jaar		10.00 Familiezondag- koffie PFH Pastoor Bosma & Diaken koor: Canticum Novum
zaterdag 19 oktober 29e Zondag d.h. Jaar		
zondag 20 oktober 29e Zondag d.h. Jaar		
zaterdag 26 oktober 30e Zondag d.h. Jaar	19.00 Kapelaan Kuik Dames- en heren koor	
zondag 27 oktober 30e Zondag d.h. Jaar		10.00 Pastoor Bosma & Diaken koor: Canticum Novum Gebedsteams, koffie PFH
vrijdag 01 november Allerheiligen		19.00 Kapelaan Kuik en Diaken koor: Canticum Novum
zaterdag 02 november Allerzielen	19.00 Pastoor Bosma Dames- en heren koor	10.00 Pastoor Bosma koor: Canticum Novum
zondag 03 november 31e Zondag d.h. t Jaar		

H. Hart van Jezuskerk De Zilk, Beeklaan 13	St. Agathakerk Lisse, Heereweg 277
<i>iedere donderdag een Eucharistieviering om 9.00 uur</i>	- <i>iedere maandag om 19.00 uur en iedere dinsdag om 9.00 uur, een Eucharistieviering.</i> - <i>Iedere vrijdag van 19:00 t/m 21:00 uur aanbedding.</i>

Koffie/thee na de Mis

St. Jozef en St. Martinuskerk

Na elke zondagsmis, en elke vrijdagochtend.

Heilig Hart van Jezuskerk

Na elke zaterdagavondmis, en elke derde donderdagochtend van de maand.

H.H. Engelbewaarderskerk

Na de eerste zaterdagavondmis van de maand, en elke woensdagochtend.

St. Agathakerk

Na elke zondagsmis.

Actuele informatie via weekbericht, website: willibrordusbollenstreek.nl en andere sociale media

St. Jozef & St. Martinuskerk Hillegom, Hoofdstraat 27	H.H. Engelbewaarderskerk Lisse, Heereweg 459
	19.00 Engelbewaardersfeest Pastoor Bosma
10.00 Feest van Kerkwijding Kapelaan Kuik Dameskoor	
	19.00 Pastoor Bosma en Diaken koor: ICA
10.00 Kapelaan Kuik Parochiekoor	
09.00 Pastoor Bosma & Diaken	
10.00 Kapelaan Kuik Dameskoor	19.00 Kapelaan Kuik Actaeakoor
10.00 Familiezondag Pastoor Bosma & Diaken Osseweijer Dameskoor	
St. Jozef & St. Martinuskerk Hillegom, Hoofdstraat 27	H.H. Engelbewaarderskerk Lisse, Heereweg 459
- iedere vrijdag een Eucharistieviering om 9.00 uur - iedere 1e zondag van de maand van 17:00 t/m 19:00 aanbidding.	iedere woensdag een Eucharistieviering om 9.00 uur

Thuiscommunie

Wanneer u de H. Communie thuis zou willen ontvangen, kunt u hiervoor contact opnemen met het centraal secretariaat:

telefoon **0252 418 870** of
email: **sec@rkwb.nl**.

Kronieken

Overleden

15 augustus

Joke Lieve-se-van Dijk (87)

16 augustus

Richard Timmers (55)

20 augustus

Marc van Dijk (56)

25 augustus

Angelique van der Vegt - Goedhart
(34)

To Tromp - Hassing (82)

26 augustus

Riet Weijers - Rolvers (89)

28 augustus

Mia de Groot - Wagenaar (93)

31 augustus

Bep Mesman-Bouwmeester (89)

Bijeenkomsten

tienergroep

We gaan weer beginnen met de avonden van de tienergroep.

We komen bijeen op:

18 Oktober.

15 November.

20 December.

De avonden vinden plaats op de zolder boven de sacristie, bereikbaar via de tuin van de Kerk.

De avonden zijn van 19.00 tot 20.30.

Aanbidding

Elke **vrijdagavond** tussen 19.00 en 21.00 in de St. Agathakerk.

Elke **eerste zondag** van de maand tussen 17.00 en 19.00 in de St. Jozef & St. Martinuskerk.

Kom binnen wanneer u wilt, en blijf zolang u wilt. De Heer is blij met uw komst, ook als u er maar eventjes bent...

Heilige Franciscus van Assisi

(1182 - 1226)

Hij werd geboren in Assisi, een plaatsje in de Italiaanse landstreek Umbrië, als zoon van de rijke lakenkoopman. Francesco kreeg de opvoeding die bij zijn status paste en het maakte hem tot een zelfverzekerde jongeman, vriendelijk in de omgang, vrolijk, gezien bij de meisjes en vrijgevig met geld.

Zijn vrijgevigheid werd niet geapprecieerd door zijn vader. Nadat Francesco het vervallen kerkje van San Damiano liet opknappen van het geld dat hij verdiende door in de kelder opgeslagen stoffen van zijn vader te verkopen, sleepte vader Francesco voor de rechter. Gesterkt door de hele plaatselijke bevolking die achter Francesco stond, kleepte hij zich geheel uit en wierp zijn kleding voor de voeten van zijn vader. Daarop kwam de bisschop en sloeg zijn mantel om hem heen. Vanaf dat moment was het voor iedereen duidelijk, dat Franciscus voortaan niet meer bij zijn aardse vader hoorde, maar bij zijn Vader in de hemel, en bij de Kerk van diens Zoon, Jezus Christus.

1206 'Minderbroeders'

Hij nam zijn intrek in het kloostertje bij de San-Damianokerk. Daar leidde hij het leven van een kluizenaar. Hij kreeg de bijnaam 'Il Poverello' ('armoedzaaiertje'). Na twee jaar begon hij in de omtrek te preken. Zijn boodschap was liefde: liefde voor de Schepper, voor mens, dier en plant. Hij noemde alle schepselen zijn broeders en zusters. Al heel spoedig sloten zich wat volgelingen bij hem aan. Franciscus verlangde ernaar dat de paus zijn goedkeuring zou geven aan hun levenswijze. Dat gebeurde en nu waren ze een kloosterorde. Ze noemden zich 'Minderbroeders' (Fratres Minores). In korte tijd breidden zij zich uit over heel Italië, Spanje en Frankrijk.



1212 Tweede Orde

Reeds in 1212 had zich de edele jonkvrouwe uit Assisi, Clara Scifi (feest 11 augustus), bij hem aangesloten. Naar diens voorbeeld had ze met thuis gebroken en wist ze aan de greep van haar familie te ontsnappen. Net als Franciscus 'huwde ze met Vrouwe Armoede'. De kloosterorde (Franciscus' tweede orde), werd genoemd naar haar "der Clarissen". De vrouwen leefden geheel volgens de regels die Franciscus had geschreven. Zowel de mannen als de vrouwen werden gekenmerkt door eenvoud, vrolijkheid, armoede en eerbied jegens alle schepselen.

1224 Franciscus zet een kerststal op

Franciscus verlangde ernaar Christus zo getrouw mogelijk na te volgen. Alles wat daarbij kon helpen was welkom. Zo vroeg hij in 1224 toestemming aan de paus om een levende kerststal in te richten. Op die manier zouden hij en zijn volgelingen zich nog duidelijker Jezus' armoede voor de geest kunnen halen. Zo werd Franciscus de uitvinder van het gebruik om met Kerstmis een stalletje te zetten.



Franciscus' dierenliefde

Beroemd zijn de verhalen waaruit Franciscus' dierenliefde blijkt. Zo preekte hij voor de vogels en werd zelfs bevriend met een boze wolf die door zijn toespreken een dorpsvriend werd.

Toen in 1931 een geschikte datum werd gezocht voor Werelddierendag, koos men voor zijn feestdag, 4 oktober. Sinds 1979 is Heilige Franciscus patroon van het milieu, van milieubeschermers en ecologen. Zo is hij ook patroon van vogels en andere dieren.

Patronaten

Hij is hoofdpatroon van Italië; daarnaast van de kerkelijke Staat en de landstreek Umbrië en van de Italiaanse steden Assisi, Bologna, Ferrara, Gubbio, Palermo etc. In Zwitserland van het bisdom Basel en in de Verenigde Staten van San Francisco (Californië) en Santa Fe.

Verder is hij patroon van de Franciscanen, van de armen, van de Katholieke Actie en van de sociale arbeid; van kooplieden, stoffen- en lakenhandelaren, vlashandelaren, kleermakers en wevers; van behanghandelaren en correspondenten in vreemde talen.

Franciscus als Vredessichter

Als er één heilige is geweest die tot onze verbeelding spreekt als toonbeeld van vrede, is dat wél Sint Franciscus van Assisi.

In 1219, te midden van het oorlogsgeweld zaten twee mensen, twee zogenaamde vijanden, in alle vrede met elkaar te praten, en ze herkenden in elkaar de warme gloed van het oprechte geloof. Sultan Kamil en Francesco spraken met elkaar over vrede, over God, over Jezus en Maria, en dat de mens zich moet bekeren tot de Allerhoogste God, Schepper van hemel en aarde, over de schoonheid van het goede leven en over de hemel die ons wacht. Je kunt wel zeggen dat Kamil een moslim was en Francesco een christen, maar allebei geloofden ze heilig in die ene God, die barmhartig is en de ware vrede brengt.

Indrukwekkend is zijn gebed om vrede. Het werd wereldberoemd, omdat het als lied werd gezongen bij de uitvaart van prinses Diana in september 1997: 'Make me a channel of thy peace...')



1228 16 juli Heiligverklaring

Reeds twee jaar na zijn dood werd Franciscus heilig verklaard. De paus kwam ervoor naar Assisi.

Op zijn graf in Assisi werd de San-Francescokerk gebouwd (1228 -1253). De kerk werd fantastisch versierd met afbeeldingen uit zijn leven door de beste Italiaanse kunstenaars van die tijd. Hoe mooi en kunstzinnig ook, eigenlijk was dit alles in tegenspraak met zijn geest van eenvoud.

Het beroemde Franciscus' Gebed om Vrede

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:

- dat ik, waar haat is, liefde breng;
- waar schuld is, vergeving;
- waar tweedracht is: eenheid;
- waar dwaling is: waarheid;
- waar twijfel is: geloof;
- waar wanhoop is: hoop;
- waar duister is: licht;
- waar narigheid is: blijheid.

Geef, dat ik zoek
niet zozeer getroost te worden, als wel te troosten;
niet zozeer begrepen te worden, als wel te begrijpen;
niet zozeer bemind te worden, als wel te beminnen.
Want wie geeft, ontvangt;
wie zichzelf vergeet, vindt zichzelf;
wie vergeeft, wordt vergeven;
wie sterft, krijgt eeuwig leven.
Amen.



LT catechese



We willen dat onze parochie vrucht draagt. Wat we hiermee bedoelen, is dat vrucht dragen alles te maken heeft met Gods wil en leven met Jezus. Onze missie binnen het leiderschapsteam catechese is onder andere om mensen dichterbij God te brengen, doordat zij over Hem kunnen leren en Hem beter leren kennen. Met de term catechese (Grieks voor onderricht) wordt namelijk 'geloofsonderricht' bedoeld. Het verdiepen in het geloof, om op deze manier de rijkdom van het geloof dieper tot je te laten doordringen. Deze verdieping kan door middel van het voorbereiden op één van de sacramenten, maar ook door het volgen van catechese en het praten met anderen over onze Heer. Dit kunnen wij als leiderschapsteam catechese niet alleen, en daarom zijn wij erg blij dat er vele verschillende catechese-groepen en vrijwilligers binnen onze parochie zijn.

Op 3 september zijn we bijeen gekomen in Hillegom met de werkgroepen die binnen het taakveld catechese van de parochie vallen. We hebben met elkaar kennis gemaakt en gehoord over de verschillende catechese-groepen die binnen onze parochie actief zijn. Op deze manier zijn we meer te weten gekomen over elkaars werk. Ook hebben we met elkaar gesproken over de uitdagingen en de wensen die we hebben voor onze catechese-groepen, en voor onze parochie.

We willen zorgen voor een breed aanbod; voor ieder wat wils. We willen ons richten op de kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen. We willen ons richten op de mensen waarbij het geloof 'met de paplepel' is ingegoten, maar ook op degene die nog zoekend zijn. Zoals Fr. James Mallon schrijft, willen we een stap maken van onderhoud en missie. Om uit te leggen wat dit betekent, kan er een vergelijking gemaakt worden met een kudde schapen. Met de kudde schapen worden wij als groep/gemeenschap bedoeld. Terwijl onderhoud zich richt op het weiden van de schapen die we op dit moment hebben, richt missie zich op het bereiken van degenen die buiten de kudde rondlopen. Wat we graag willen is dat de kudde in stand gehouden wordt, maar ook dat we de kudde uitbreiden.



Mocht u zelf of mocht iemand in uw omgeving op zoek zijn naar antwoorden, een groep om bij aan te sluiten of behoefte hebben aan een gesprek? Kijk dan eens op de website www.willibrordusbollenstreek.nl voor het aanbod aan catechese groepen wat er is. Van harte aanbevolen!

LT Catechese

Heemtuin Hillegom

De Heemtuin bevindt zich aan de Couperuswende in Hillegom.

De tuin is open op maandag, dinsdag en woensdag van 8.00 – 16.00 uur en op zondag van 14.00 – 17.00 uur.

In de heemtuin in Hillegom gaat de natuur zijn gang.

Waar zeker zorg voor de schepping gedragen wordt, is in de Heemtuin in Hillegom. Enigszins verborgen aan het einde van de wijk Elsbroek, tegen de Ringvaart aan, bevindt zich hier een prachtige groene oase. Een plek waar bloemen en planten bijna zonder beperking groeien en waar bomen tot aan de hemel reiken. Een toevluchtsoord voor eenden en andere vogels, voor allerlei insecten, kikkers en kleine zoogdieren. Een plaats waar mensen tot rust komen en kunnen genieten van alles wat de schepping voortbrengt.

Ooit was de Heemtuin in het bezit van de Hillegomse familie Schülte-Küpersjans. Zij maakten een begin met de aanleg en plantten de allereerste bomen. Later werd de tuin verkocht aan de gemeente Hillegom. De gemeente en later De Meerlanden verzorgen een deel van het onderhoud, maar het merendeel wordt gedaan door vrijwilligers. Elke eerste zaterdag van de maand zijn er mensen aan het werk, elke zondag zijn er vrijwilligers die de bezoekers graag meer vertellen over deze tuin. Paul Venderbosch is een van hen en op een mooie zomermiddag neemt hij uitgebreid de tijd voor een rondleiding. 'In de tuin vind je vooral planten die in deze omgeving thuis horen. Zoals elzen, veel elzen, want die groeien hier graag. Elsbroek is niet voor niets vernoemd naar deze boomsoort. Dat helemaal maar laten groeien zonder in te grijpen, gaat niet. We zouden dan vooral veel riet zien. Dus dat wordt regelmatig weg gehaald. Ook moeten bomen geknot worden en laaghangende takken moeten verwijderd worden. Alles wat niet meer groeit (of juist te uitbundig), wordt weggehaald en tot compost verwerkt. De randen langs de paden moeten vervangen worden en daar gebruiken we snoeihout voor. Hier en daar wordt geschoffeld, zodat het overzichtelijk blijft. Maar niet te netjes hoor, het is en blijft een heemtuin.'



Daarnaast heeft ook de heemtuin exoten binnen gekregen, zoals de Duizendknoop. Daar moet je echt wel iets aan doen. En dat gebeurt ook: op de dijk van de Ringvaart staat een vrijwilliger heel zorgvuldig jonge scheuten van de Duizendknoop uit te steken. Op de vrijgekomen plekken worden dan later andere planten neergezet, in de hoop dat zij het gaan redden. 'Hier wordt uiteraard zonder chemische bestrijdmiddelen gewerkt, tenzij het echt niet anders kan. En we roeien de Duizendknoop ook niet helemaal uit, kijk daar maar. ' "Daar" is een stukje verderop waar de Duizendknoop een metershoge poort gevormd heeft. Vooral kinderen (maar ook volwassenen) vinden het reuzespannend om er doorheen te lopen.



Bijenkorven

Verder wandelend langs de vele planten en struiken komen we aan bij 10 bijenkasten waar imker Joop van der Aar aan het werk is. Hij weet van alles te vertellen over de bijen en haalt zelfs een honingraat uit de kast om zijn verhaal toe te lichten. 'Bijen zijn over het algemeen niet agressief,' legt hij uit, 'en ze kennen mij. De honing wordt verwerkt en verkocht.' De bijen hebben het prima in de Heemtuin, er zijn speciaal voor hen allerlei bloemen aangeplant. Maar er is ook gevaar in de vorm van de varroamijt. Een minuscuul klein beestje dat de bijen doodt. Dit wordt hier op een natuurlijke wijze bestreden, met tijm. 'Dat zit in stroken papier, die we in de korf leggen. De mijt gaat daaraan doodt, maar de bijen hebben er geen last van.' En verder gaat de wandeling, richting de grote vijver. Midden in die vijver ligt een klein eiland, dat langzaam verdwijnt. 'Er staan grote bomen op, maar omdat de ondergrond uit veen bestaat, zakken de bomen naar beneden. En nemen het eiland mee,' is de uitleg van Paul Venderbosch. Gelukkig is het zover nog niet, want het eiland huisvest twee schildpadden. Ze laten zich vandaag niet zien, maar misschien dat u ze wel kunt spotten. We lopen door, langs een groene strook vol met geurige bloemen. We zien vlinders, hommels en kleine kevertjes. Wanneer we langs de sloot lopen, springen kikkers snel het water in. Paul wijst op twee egelhuisjes, die tussen de bomen staan, op kastjes voor vleermuizen en op een groot insectenhotel. Bijen zoemen, eenden kwaken, je zou bijna vergeten dat je in een dichtbebouwde omgeving bent. 'Dat is dan ook het unieke van deze plek. Hier zit je midden in de natuur. Neem vooral de tijd om rustig rond te kijken, je ziet steeds meer.' En om die woorden nog eens te onderstrepen, vliegt net op dit moment een kleine ijsvogel over de vijver. Een prachtige afronding van een heel bijzondere wandeling.

Zorgen voor bollen- en weidevogels

Om de schepping in stand te houden, is biodiversiteit van levensbelang. Elke plant en elk dier is nodig en nuttig voor de natuur. Bekend is dat er planten en dieren bedreigd worden met uitsterven. Gelukkig zijn er mensen en instanties die zich inzetten om een deze soorten te behouden. Dat doet bijvoorbeeld de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond, die zich al jaren bezig houdt met het welbevinden van bollen- en weidevogels. Voorzitter Mart Duineveld vertelt er graag meer over.

'Ruim 25 jaar geleden zijn wij begonnen met het tellen van bollenvogels. Vogels die elders dreigen te verdwijnen, komen hier nog veel voor. De patrijs, de veldleeuwrik en de gele kwikstaart kun je hier nog regelmatig zien. We tellen ze en brengen in kaart waar ze nestelen.' Het tellen gebeurt door zo'n 40 vrijwilligers. Zij krijgen elk een eigen telgebied en gaan op een vast tijdstip de velden in. Zij hebben kennis van het gedrag van de vogels en kunnen zien of er paartjes zijn die nestelen. 'Natuurlijk houden zij afstand, iedereen werkt met een verrekijker. En sinds kort hebben we ook met een drone gewerkt om nesten op te sporen.' De nesten worden vastgelegd en verder met rust gelaten. 'In de bollenvelden kan dat, want pas in juli en augustus worden de bollen geroid. Dan zijn de jongen wel uitgevlogen.'

Kievit en scholekster

Iets lastiger ligt dat voor weidevogels. 'Sinds 3 jaar worden ook die geteld en dan met name de kievit en de scholekster. De nesten van deze vogels liggen in weilanden, waar meestal vroeg in het voorjaar gemaaid wordt. Wij vragen de eigenaar om later te maaien, zodat de nesten beschermd worden. De meesten reageren positief, hoewel het wel betekent dat de kwaliteit van het gras een stuk minder is. Gelukkig krijgen we daar wel een tegemoetkoming voor van de provincie.' De vereniging doet meer. 'Wij proberen het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te beperken. Door die middelen verdwijnen echter ook insecten, die weer voedsel zijn voor jonge vogels. We zijn ook begonnen met de aanplant van heggen tussen de weilanden. Heggen zijn ook weer goed voor insecten en daarbij, vroeger stonden ze er al. Zo brengen we het oorspronkelijke landschap terug.' In het opsporen van de vogels, het in kaart brengen van de nesten (vroeger handmatig, nu gelukkig digitaal), het overbrengen van de missie en alles wat er zoal bij komt kijken, gaat veel tijd zitten. Tijd van vrijwilligers, er zijn geen betaalde krachten.



Waarom doen de leden dat? 'Het merendeel van onze leden is agrariër of heeft een agrarische achtergrond. Dan geef je om de natuur, dan geniet je van de natuur. En dan wil je dat graag in stand houden. Daarbij zijn wij ons zeer bewust van het unieke van de streek waarin we wonen. Die is heel bijzonder, vogels en insecten maken daar deel van uit en dat willen we zo houden. Voor ons, maar zeker ook voor de generaties die na ons komen. En we zien resultaat, het gaat goed met de vogels.' Het uitdragen van deze missie werkt, want steeds meer mensen verlenen hun medewerking. 'Met name jonge mensen waarderen wat wij doen. Soms praten ze zelfs de oudere generatie om.'

Help mee!

Tot slot wil Mart Duineveld de lezer graag nog iets meegeven: 'Iedereen kan iets doen om de natuur gezond te houden. Vergroen je tuin, zet planten neer die insecten aantrekken. En houd in het broedseizoen een kat zoveel mogelijk binnen. Jonge vogels zijn een te makkelijke prooi voor hen.'

Wie meer wil weten over de ANLV Geestgrond: www.anlvgeestgrond.nl



Samen sterk voor onze H. Hartkerk: Oktobermaand is Actiemaand

Alles krijgt betekenis door de manier waarop we ergens tegenaan kijken. Voor veel mensen neemt de kerk een belangrijke plaats in, dat is de plek waar men zich veilig en gehoord voelt. Of je nu gelovig bent of niet, de deuren van de kerk staan altijd open. Dat is ook de plaats waar tijdens vieringen mensen elkaar steeds kunnen ontmoeten of in stil gebed een kaarsje kunnen opsteken.

Ons comité maakt zich sterk voor de Zilker Kerk. Wij bieden u een catalogus met cadeau-artikelen aan waarvan de opbrengst ten goede komt aan het behoud en onderhoud van onze H. Hartkerk. Van harte aanbevolen.

Hebt u geen brochure ontvangen, achter in de kerk liggen een aantal catalogi, of neem contact op met Jan Ruigrok. jan.ruigrok@live.nl

Allerzielen in de St. Jozef en St. Martinuskerk

Bollenpakketten De Zilk

Anders dan in voorgaande jaren vindt er **geen verkoop** van bollenpakketten meer plaats **ten bate van de H. Hart van Jezuskerk**.

Door de jaren heen zijn in samenwerking met bollenkwekers, exporteurs en vele vrijwilligers prachtige pakketten samengesteld die gretig affrek vonden. Door het wegvallen van belangrijke schakels in de organisatie heeft het comité besloten deze actie te beëindigen. Het was een geweldig mooie samenwerking met heel veel gemotiveerde mensen. Het comité dankt alle sponsors en schenkers van bollen. Dank aan de stickerdraaiers, zakjesplakkers, koffieschenkers, de vele inpakkers en chauffeurs. Uw jarenlange inzet is zeer gewaardeerd. **Veel dank daarvoor!**

Op zaterdag 2 november a.s. zal bij gelegenheid van Allerzielen om 10.00 uur een viering worden gehouden in de St. Jozef en St. Martinuskerk. Op die ochtend willen wij onze overleden parochianen, en in het bijzonder zij die in het afgelopen jaar gestorven zijn en waarvan een kruisje hangt in de kerk, met elkaar herdenken.

Na afloop van de viering stellen wij u ook dit jaar in de gelegenheid om in processie vanuit de kerk een bezoek te brengen aan de Martinusbegraafplaats. In het stiltecentrum van de kerk zijn grafkaarsjes beschikbaar om mee te nemen.

Om 11.15 uur vertrekken wij vanuit de kerk en na een kort gebed bij het priestergraf kunt u uw kaars plaatsen op het graf van uw overleden dierbare. Hierna zal de kapelaan de graven zegenen.

Helaas kunnen wij geen processie naar het Jozefkerkhof realiseren.

Wij bieden u echter aan om tussen 18.00 en 18.30 uur op de Jozefbegraafplaats een kaarsje bij uw dierbare overledenen te zetten. Mevrouw Marjo Lommerse zal aanwezig zijn om een gebed uit te spreken en vervolgens de graven te zegenen.

De St. Jozef en St. Martinuskerk ook in de middag open om te herdenken.

Omdat dit jaar Allerzielen op zaterdag wordt gevierd, zal de kerk ook in de middag tot 16.00 uur open zijn. Er worden op bepaalde tijdstippen namen afgelezen van overleden parochianen en er zal af en toe een gedicht worden voorgedragen en muziek worden gespeeld. Daarnaast zijn er enkele activiteiten voor kinderen zoals het beschilderen van een steentje, het maken van een kaart of tekening en is er voor een ieder een luisterend oor bij een kopje koffie of thee. Wees welkom om even binnen te lopen op deze speciale dag.

Allerzielen in De Zilk

Op zaterdag 2 november wordt er vanwege Allerzielen tussen 14:00 en 17:00 koffie en thee geschonken op het kerkhof achter de Heilig Hart van Jezuskerk in De Zilk. 's Avonds is er om 19.00 een H. Mis. U bent van harte welkom.



Sam's Kledingactie

Kom in actie voor Stichting Leergeld!

Op zaterdag 19 oktober a.s. kunt u in Lisse, Hillegom en De Zilk kleding en schoenen inleveren. In Lisse bij het Paus Franciscus Huis (naast de kerk), in Hillegom op het plein bij de St.Jozef en Martinuskerk en in De Zilk bij Speeltuin de Duinrand. De vrijwilligers zijn van 10.00 – 12.00 aanwezig om uw goederen in ontvangst te nemen. Uw donatie komt ten goede aan leermiddelen voor Stichting Leergeld.

Gezien de stijging van het aantal kinderen dat opgroeit in armoede in Nederland, wordt de opbrengst van de aankomende actie besteed aan schoolspullen, zoals schriften, pennen, woordenboeken, rekenmachines, laptops etc. Meedoen op school is noodzakelijk voor kinderen, maar niet alle ouders kunnen die kosten dragen.

Wat mag u allemaal inleveren: kleding, schoenen, knuffels, huishoudtextiel, lakens, handdoeken, theedoeken en dekbedovertrekken + slopen. (Geen gordijnen, tuinkussens en tafelkleden). Alles graag in gesloten plastic zakken. Schoenen graag apart verpakt. Wie niet zelf kan brengen kan bellen met Joke Zonneveld – 06-13 09 66 56.

De volgende Inzameling zal zijn in maart 2025. Tot die tijd kan kleding worden gebracht naar Prins Bernhardstraat 80, 2181 RL Hillegom (of op afspraak naar Mariaoord). Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

Joke Zonneveld

Hulp nodig?

De PCI is een instelling die een diaconale functie heeft voor parochianen van een geloofsgemeenschap maar ook voor mensen van buiten de geloofsgemeenschap. **Diaconie is omzien en hulp**

bieden aan een ieder die dat nodig heeft. Vanuit naastenliefde (= caritas) wordt de helpende hand geboden. De PCI beschikt over middelen om mensen die in nood zijn gekomen, of mensen die niet meer in aanmerking komen voor regelingen vanuit de gemeente, direct te helpen. Vooral op financieel gebied helpen wij mensen die bij andere instanties niet meer terecht kunnen. Dit kan in de vorm van een lening of schenking zijn. Indien nodig doet de PCI soms ook aankopen om mensen in nood te helpen.

Naast het financieel ondersteunen van mensen helpen wij ook organisaties met humanitaire doelstellingen in eigen land en daarbuiten. Maar zeker ook de regionale instellingen vergeten wij niet! De PCI ondersteunt ook verschillende projecten binnen de parochie.

De PCI bestaat uit vrijwilligers. Integere mensen die zich vanuit hun geloofsovertuiging willen inzetten voor de medemens. "Ik had honger en jij gaf mij te eten." (Matt. 25, vers 35). **Mensen in tijdelijke financiële nood kunnen een hulpaanvraag doen.** Deze zal uiterst zorgvuldig en **vertrouwelijk** worden behandeld. Uiteraard kunnen ook organisaties en werkgroepen een beroep doen op de PCI. Tevens is het mogelijk een aanvraag te doen voor een ander.

De hulpaanvraag kan via e-mail gedaan worden. Maar u kunt ook een briefje in de brievenbus van de pastorie doen. Uiteraard mag u ook telefonisch contact opnemen met een van de parochie secretariaten. Het secretariaat zal de betreffende lokale PCI inlichten en wij zullen dan contact met u opnemen. Mogelijk kunnen wij u de helpende hand bieden. Misschien zijn wij dat laatste (puzzel) stukje waar u op zoek naar bent...

PCI, afdeling De Zilk E-mail: pcidezilk@gmail.com

PCI, afdeling Hillegom E-mail: pcihillegom@gmail.com

PCI, afdeling Lisse E-mail: pcilisse@gmail.com



HOVENIERSBEDRIJF
VAN 't KLOOSTER

Vindt u de tuin een gedoe?
Stap dan naar Antoon toe.

Weeresteinstraat 211
2182 GW-HILLEGOM
Mob. 06 - 53 799 732
www.hoveniersbedrijfvantklooster.nl
info@hoveniersbedrijfvantklooster.nl



homma
ELECTROTECHNISCHE OPLOSSINGEN

Als u kiest voor: **Duurzaamheid, Innovatie, Kwaliteit en Betrouwbaarheid**

Homma is gecertificeerd door het NEN-ISO 9001:2015 certificaat.
Detailhandel werkt u op www.hommabv.nl

Vennestraat 21
2161 LE Lisse
0252-416054 tel
www.hommabv.nl
info@hommabv.nl

- Elektronica
- Beweging
- Industriële automatisering
- Onderhoud en beheer
- Dataverwerk
- Zonnepanelen



weveko
Brandbeveiliging BV

Marconistraat 14
2181 AK HILLEGOM
tel. 0252 - 30 51 21
www.weveko.nl
info@weveko.nl



**Electro-Technisch Bureau
Jan van der Reyden**

Kanaalstraat 155 Lisse
0252-414100

electrische installaties
wasmachines
drogers
koelkasten
vrieskasten

eigen servicedienst

Voor een nieuwe CV-ketel, geiser of gaskachel



CV-, Gas- en Water Installateur

R. Korbee b.v.

Tel. 0252-522275 - Hoofdstraat 192 - Hillegom

CV ketels, combi ketels, geisers, gaskachels,
onderhoud gastoestellen, sanitaire installaties



Juweliers - Horlogers - Diamantairs

Hoofdstraat 72-74 HILLEGOM Tel. 0252-515608
www.roelandjuweliers.nl



interparts
altijd verbonden

- internet provider
- werkplek online
- beveiliging
- hosting

interparts.nl



BOOT NATUURSTEEN

Sinds 1902



**Grafmonumenten
& Urnen**

Meer en Duin 21-23 • Lisse
T: (0252) 413 308

www.bootnatuursteen.nl
www.memorieurnen.nl

*Regie over uw
eigen afscheid*



www.dunweg.nl/eindegje

van der putten & dunweg

uitvaartzorg voor duin- en bollenstreek

Heereweg 21, 2161 AC Lisse | 0252 - 413 213 | info@vanderputtenendunweg.nl

DAMO
grafmonumenten

Eerlijk en vertrouwd

AMPÈRESTRAT 2 / 2181HB / HILLEGOM
WWW.DAMONATUURSTEEN.NL
T: 0252-520329

UITVAARTVERZORGING —SINDS 1878—
UITENDAAL

023 - 532 44 86

Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid
in staat is een maximale kwaliteit te bieden
tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers,
jarenlange ervaring, persoonlijk, warm,
betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem
info@uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl

UITVAARTZORG
BOLLENSTREEK



Het grote verschil
zit in de kleine details

uitvaartzorgbollenstreek.nl



Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

24/7

0252 411 366

Uitvaartverzorging
Vermeij

Patricia Vermeij

06 - 23 69 63 25
Dag en nacht bereikbaar



Puur & Persoonlijk

De Zilk • www.uitvaartverzorgingvermeij.nl



Heilig Hart van Jezuskerk

Beeklaan 14
2191 AB De Zilk
0252 515753
secdezilk@rkwb.nl

Bankrekeningnummer:
NL 48 RABO 03881 15 009

St. Jozef en St. Martinuskerk

Hoofdstraat 27
2181 EA HILLEGOM
0252 515000
sechillegom@rkwb.nl

Bankrekeningnummer:
NL 42 RABO 03169 02 373



Kerken open

St. Agathakerk:
9.00 - 16.30 uur

Mariakapel van de
H.H. Engelbewaarderskerk:
10.00 - 16.00 uur

Het stiltecentrum van de
St. Jozef en St. Martinus:
9.00 - 16.30 uur

H. Hart van Jezuskerk:
9.00 - 17.00 uur

Mariakapel Nassastraat Lisse:
10.00 - 17.00

H.H. Engelbewaarderskerk

Heereweg 459
2161 DC LISSE
0252 211453
secengel@rkwb.nl

Bankrekeningnummer:
NL 86 RABO 03365 30 986



Parochie
H. Willibrordus

St. Agathakerk
Heereweg 277
2161 BH LISSE
0252 413330
seclisse@rkwb.nl

Paus Franciscus Huis
Heereweg 271
2161 BH LISSE

Bankrekeningnummer:
NL 86 RABO 03365 30 986

Centraal Secretariaat

Willibrordushuis
Hoofdstraat 27 B
Hillegom

Bereikbaar op werkdagen
van 08:30 tot 12:30 uur.
Telefoonnummer: 0252 418 870
E-mail: sec@rkwb.nl



**Vanuit onze parochiekerken zijn
alle vieringen te beluisteren via:**

www.kerkomroep.nl:

H.H. Engelbewaarderskerk
St. Agathakerk Lisse
St. Jozef en St. Martinuskerk

www.kerkdienstgemist.nl:

H. Hart van Jezuskerk De Zilk

**En live te bekijken via
Facebook en YouTube:
Parochie Heilige Willibrordus**

**Ziekenzalving of uitvaart:
06-33865955**

www.willibrordusbollenstreek.nl

